

Tanrınız Rab'bi Sevmek



SEBİ GÜN

KONUyla İLGİLİ METİNLER: *Yas. 6:4, 5; Yas. 10:12; Ef. 2:1-10; Va. 14:6, 7; Yas. 4:37; Yas. 11:1; Mar. 12:28-30.*

HATIRLAMA METNİ: “Tanrınız RAB’bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz” (*Yasa’nın Tekrarı 6:5*).

Yahudi dinindeki en önemli dualardan birisi Yasa’nın Tekrarı 6.bölümden alınmıştır. Dua, ilk sözcüğüne dayanarak “Şema” diye bilinir. Bu sözcük şama kökünden gelmektedir ve “dinlemek” veya “itaat etmek” anlamına gelir. Bu sözcük sadece Yasa’nın Tekrarı kitabında değil, tüm Eski Ahit boyunca defalarca karşımıza çıkmaktadır.

Şema’nın ilk satırı şöyledir: *Şema Yisrael Adonay Eloenu Adonay ebad.*

Manası: “Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB’dir” (Yas. 6:4). Yahudiler bu duayı ederken çoğu zaman gözlerini kapatırlar. Bunun sebebi hiçbir şeyin onları Allah’ı düşünmekten alıkoymamasıdır. Şema’nın bu ilk satırı, Adonay Eloenu’nun, yani “Tanrımız RAB’bin” tek tanrılı doğasının ve İsrail’in başka “tanrılara” değil sadece O’na bağlılığının bir onayı olarak kabul edilir. Aslında bu “RAB bizim Tanrımızdır” diye de okunabilir.

Bu tek satır Musa’nın Vaat Edilmiş ülkeye girmek üzereyken İsraililere yapmış olduğu ilk konuşmanın bir parçasıdır. Fakat açılış cümlesini takip eden ifade, o zamanlar olduğu kadar günümüzde de önemli olmayı sürdüren güçlü bir gerçeğin ifadesidir.

*23 Ekim Sebti Gününe hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.

Allah'ı Sevmek

Musa İsraililere tarihlerini aktardıktan sonra, ülkeyi almak ve orada gelişmek için ne yapacakları konusunda onlara talimatlar vermeye başladı. Aslında Yasa'nın Tekrarı kitabının ekseriyetle, Rab'bin, onların atalarına vermiş olduğu vaadi yerine getirerek lütfkârlıklarla onlarla yaptığı antlaşmayla üzerlerine düşen yükümlülüğü yerine getirmek için ne yapmaları gerektiğini halka anlatması olduğu söylenilebilir.

Yasa'nın Tekrarı 6. bölüm şöyle başlıyor: "Tanrınız RAB'bin size öğretmek için bana verdiği buyruklar, kurallar, ilkeler bunlardır. Mülk edinmek için gideceğiniz ülkede onlara uyun. Yaşamınız boyunca siz, çocuklarınız ve torunlarınız, size verdiğim bütün kurallara, buyruklara uyarak Tanrınız RAB'den korkun ki, ömrünüz uzun olsun" (Yas. 6:1, 2).

Yasa'nın Tekrarı 6:4, 5 ayetlerini okuyun. Rab 5. ayette İsrailoğullarına hangi emri veriyor? Bu ne anlama geliyor?

Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle... seveceksiniz? Burada yasanın ortasında, tüm uyarıların, kuralların ve koşulların arasında halka Allah'ı sevmek çağrısının yapılması ne kadar ilginç. Ve O'nu sadece sevmekle kalmayacak, "bütün yürekleriyle, bütün canlarıyla, bütün güçleriyle seveceklerdi." Bu, bu sevginin mutlak doğasına işaret etmektedir.

Rab'bi bütün yüreğimizle, bütün canımızla ve bütün gücümüzle sevmek demek, O'na karşı olan sevgimizin diğer her şey ve herkese olan sevgimizden daha büyük olmasının gerekli olduğu anlamına gelir çünkü tüm varlığımızın, yaşamımızın ve diğer her şeyin temeli ve dayanağı O'dur. O'na duyduğumuz sevgi, diğer her şeye olan sevgimize uygun bir değer biçmelidir.

İbranice'de Tanrınızı yüreğinizle, gücünüzle seveceksiniz derken kullanılan "siz" sözcüğü tekildir. Evet, Allah bütün halka konuşuyordu, fakat bütün ancak onu oluşturan parçalar kadar güçlü olabilir. Daha büyük bir yapının parçaları olsak da, Rab her birimizin bireysel olarak O'na sadık kalmasını istiyor ve bu sadakatin temeli de O'nun kimliği ve O'nun bizim için yapmış olduklarından kaynaklanan O'na duyduğumuz sevgi olmalıdır.

Allah'ı bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün gücünle sevmenin senin için anlamı nedir?

Allah'tan Korkmak

Musa İsrailoğullarına Allah'ı sahip oldukları her şeyle sevmelerini söyledi. Bu bir emirdi. Bununla birlikte, birkaç ayet önce Musa onlara başka bir emir vermişti: “Tanrınız RAB’den korkun” (Yas. 6:2).

Yasanın Tekrarı 10:12 ayetini okuyun. Bu ayette sevgi ve korku hakkında ne söylüyor ve bunu nasıl anlamalıyız?

Bir ayette Allah'tan korkmaları, diğer bir ayette ise O'nu sevmeleri söyleniyor ve bu ayette de aynı zamanda hem korkmaları hem de O'nu sevmeleri söyleniyor. Genel anlayışa göre buradaki “korkmak” sözcüğü bir tezat gibi görünebilir, fakat öyle değil. Tanrı korkusu aslında (bizim özellikle günahkârlığımızın, zayıflığımızın ve O'na tümüyle bağımlı olmamızın aksine, O'nun kim olduğu, yetkisi, kudreti, adaleti ve doğruluğu karşısındaki hayranlığımız ve saygımız anlamında) doğal bir davranış olmalıdır. Bizler Allah'ın yasasını çiğnemiş, O'nun lütfu olmasa mahkûmiyeti ve ebedi ölümü hak eden düşkün varlıklarız.

Efesliler 2:1-10 ayetlerini okuyun. Bu ayetler Allah'ı aynı zamanda hem sevip hem de O'ndan korkmayı anlamamıza nasıl yardımcı olur?

Bizler “gazap çocukları” olduğumuz halde (bu nedenle O'ndan korkmalıyız), Mesih bizim için öldü ve böylece bize Kendisi'nde günahahtan ve geçmişin mahkûmiyetinden kurtulmayı içeren yeni bir yaşam verdi (bu nedenle de O'nu sevmeliyiz).

Bu ilke günümüzde bizim için geçerli olduğu gibi eski İsrail için de geçerliydi: Mısır'da esaret altındaydılar, köleliğe ve zulme mahkûmdular ve büyük kurtuluşlarını sağlayan şey sadece Allah'ın onlara duyduğu sevgi ve lütfuydu. “Mısır'da köle olduğunuzu ve Tanrının RAB'bin seni oradan güçlü ve kudretli eliyle çıkardığını anımsayacaksınız” (Yas. 5:15). Öyleyse Allah'ı aynı anda hem sevmelerine hem de O'ndan korkuyor olmalarına şaşmamalı. Ve eğer onların bunu yapması gerekli idiyse, İsa'nın bizim için çarmıhta ölmüş olması gibi büyük bir gerçeğe sahip olan bizlerin ne kadar daha fazlasını yapmamız gereklidir?

Vahiy 14:6, 7 ayetlerini okuyun. Rab'bin dünyaya verdiği son zaman mesajında, “Tanrı'dan korkun” emrinin neden ilk emir olması gerektiğini ne şekilde anlamalıyız? Dünyada neler olacağına dair bildiklerimiz göz önüne alındığında, bu emir neden bu kadar anlam kazanıyor?

Önce O Bizi Sevdi

Yasa'nın Tekrarı'ndaki tüm kuralların ve düzenlemelerin, Yahudi ulusunu "RAB'bin kurallarına, buyruklarına" uymaları konusunda uyarın tüm ihtarların ortasında, ilk önce ve en başta bütün yürekleriyle, bütün canlarıyla ve bütün güçleriyle Allah'ı sevmeliydiler. Elbette bunu yapmaları için iyi sebepleri vardı.

Yasa'nın Tekrarı 4:37; Yasa'nın Tekrarı 7:7, 8, 13; Yasa'nın Tekrarı 10:15; Yasa'nın Tekrarı 23:5 ve Yasa'nın Tekrarı 33:3 ayetlerini okuyun. Bu ayetler Allah'ın halkına olan sevgisi hakkında ne öğretiyorlar?

Musa Yasa'nın Tekrarı kitabında defalarca halka Allah'ın babalarına ve onlara olan sevgisinden bahsetti. Rab de bu sevgisini sadece sözlerden fazlasıyla, yaptıklarıyla göstermişti. Yani, eksikliklerine, başarısızlıklarına, günahlarına rağmen, Tanrı'nın onlara olan sevgisi sabit kaldı. Bu, onlarla ilişkisinde güçlü bir şekilde ortaya konan bir sevgiydi.

"Bizse seviyoruz, çünkü önce O bizi sevdi" (1Yu. 4:19). Bu ayet Allah'ı neden sevmemiz gerektiğini anlamamıza nasıl yardımcı olur?

Allah'ın bize olan sevgisi var oluşumuzdan öncesine dayanmaktadır, çünkü kurtuluş planı "dünyanın kuruluşundan" çok önce yürürlükteydi (*Ef. 1:4*).

Ellen G. White'in söylediği gibi: "Kurtuluşumuz için hazırlanmış olan plan sonradan akla gelen bir düşünce, Âdem'in düşüşünden sonra şekillendirilen bir plan değildi. O 'sonsuz çağlardan beri saklı tutulan sırrın' ortaya konmasıydı. Rom. 16:25. Bu, sonsuz çağlardan beri Allah'ın tahtının temeli olan ilkelerin gözler önüne serilmesi idi."—*Çağların Arzusu*, s. 22.

Tanrı gerçekten de bir sevgi Tanrısı olduğu için hepimiz çok şanslıyız. Bu o kadar büyük bir sevgi ki, O bizim için çarınıha gitti, özverili bir sevgiyle "insan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarınıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı" (*Flp. 2:8*). Bu nedenle, biz bugün Tanrı'nın bize olan sevgisinin İsrailoğullarının muhtemelen hayal bile edemeyecekleri bir ifşasına sahibiz.

Tanrı sevgi olmak yerine nefret tanrısı veya kayıtsız bir tanrı olsaydı ne olurdu? Bu dünya ne tür bir dünya olurdu? Tanrı'nın bize olan sevgisinin ortaya konmuş olması neden gerçekten de sevinmemiz gereken bir şeydir?

Beni Seviyorsanız, Buyruklarımı Yerine Getirirsiniz

İsrail tüm ulus olarak Allah'ı sevmeye çağırılmıştı. Fakat bu ancak şahsi olarak olabilecek bir şeydi. Özgür irade sahibi birer birey olarak her bir İsrailili Allah'ı sevmeyi seçmeliydi ve bu sevgiyi itaat yoluyla göstermeliydi.

Aşağıdaki ayetlerin sahip olduğu ortak şey nedir? Yani, aralarındaki ortak tema neydi?

Yas. 5:10 _____

Yas. 7:9 _____

Yas. 10:12, 13 _____

Yas. 11:1 _____

Yas. 19:9 _____

Allah'ın Sözü ne kadar daha açık olabilirdi? Allah'ın bizi sevdiğini sadece söylemekle kalmayıp, yaptıkları ve hala yapıyor olduklarıyla göstermesi gibi, Allah'ın halkı da Allah'a olan sevgilerini yaptıklarıyla göstermelidirler. Ve bu ayetlerde o sevginin Allah'a itaatle ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğunu görüyoruz.

Bu nedenle Yuhanna "Tanrı'yı sevmek O'nun buyruklarını yerine getirmek demektir" (*1Yu. 5:3*), veya İsa "Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz" (*Yu. 14:15*) gibi sözler söylediklerinde, bu ayetler sırf bu temel öğretiyi ifade etmekteydi. Allah sevgisi her zaman Allah'a itaat ederek ifade edilmelidir. Mesele başından beri buydu ve her zaman da bu olacaktır. Ve Allah'a itaat O'nun yasasına, dördüncü emir olan Sebt Günü'nü de içeren On Emir'e itaat etmek anlamına gelmektedir. Dördüncü emri yerine getirmek diğer dokuz emirden herhangi birini yerine getirmekten daha fazla yasacılık değildir.

Emirlerden herhangi birine itaat yasacılık olabilir fakat böyle bir itaat gerçekleşen Allah'a karşı duyulan sevgiden kaynaklanmış olamaz. Allah'ı gerçekten, özellikle de Mesih İsa'da bizim için yaptıkları için sevdiğimizde, O'na itaat etmek isteriz, çünkü O'nun bizden yapmamızı istediği şey budur.

Musa İsrail halkına defalarca Allah'ı sevmelerini ve O'na itaat etmelerini söylediğinde bunu Mısır'dan kurtarılmalarının *ardından* yapıyordu. Yani, sevgileri ve itaatleri Allah'ın onlara vermiş olduğu kurtuluşa bir karşılıktı. Rab tarafından kurtarılmışlardı. Şimdi de sadık bir şekilde O'nun emirlerine uyarak karşılık vereceklerdi. Günümüzde farklı mı?

Sizin Allah'a itaat etmeye çalışırken yaşadığınız tecrübe nedir? Yani, sizi Allah'a itaat etmeye teşvik eden şeyler nelerdir? O'na itaat etmemiz neden O'na duyduğumuz sevgiden kaynaklanmalıdır? Eğer varsa, korkunun, Kutsal Kitap'ta açıklandığı şekliyle Allah korkusunun nasıl bir işlevi olmalıdır?

İlk Emir

Her ne kadar birçok Hristiyan, çeşitli nedenlerle Eski Ahit'i Yeni Ahit'ten ayırmaya çalışsa da, bu bir derecede Yeni Ahit'in gerçek anlamını aşındırmadan yapılamaz. Yeni Ahit, İsa'nın ifşasında ve O'nun yaşamına, ölümüne, dirilişine ve Baş Rahiplik hizmetine ilişkin teolojik açıklamalarında, Eski Ahit'teki peygamberlik sözlerinin ve örneklerin çoğunun tamamlandığına işaret etmektedir. Eski Ahit birçok şekilde Yeni Ahit için arka plan, bağlam ve temel oluşturmaktadır. İki antlaşma da Allah'ın iyiliği ve sevgisini ortaya koyuyor.

Yeni Ahit boyunca Bizzat İsa'nın yaptıkları da dahil olmak üzere sürekli olarak Eski Ahit'ten alıntı yapılmasının bir sebebi budur.

Markos 12:28-30 ayetlerini okuyun. “Buyrukların en önemlisi” hakkında sorulan soru neydi? İsa'nın cevabı neydi ve bu cevabını neye dayandırıyordu?

Tüm yaşamını yasayı ve nasıl uygulanması gerektiğini anlamaya adanmış bir din bilgininin bu soruyu sormuş olması çok ilginç. İtaat etmeleri gerektiğine inandıkları birçok yasa olsa da (daha sonra Yahudi geleneği 613 yasa olduğunu söyledi), hepsinin tek bir soruya özetlenmesini istemeleri şaşırtıcı değil.

Peki, İsa ne yaptı?

Doğrudan Yasa'nın Tekrarı 6. Bölüme giderek “Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir” (Yas. 6:4) ayetiyle başladı ve ardından gelen, Allah'ı bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün gücünle sevmek ile ilgili olan ayetten alıntı yaptı. Rab bin onların Tanrısı, tek Tanrısı olduğunun en önemli onayına ve bu büyük gerçeğe dayanarak onlardan O'nu her şeyden çok sevmelerinin isteniyor olmasına dikkat çekti.

Bu emirden daha büyük “mevcut gerçek” ne olabilirdi? Son olayların gerçekleştiği ve herkesten belirgin bir şekilde taraflardan birini seçmenin isteneceği günlerde, Allah'ın emirleri (Va. 14:12) çok önemli bir işleve sahip olacaktır.

Sonuçta, zulüm görme pahasına olsa dahi seçeceğimiz taraf Allah'ı gerçekten sevip sevmediğimize dayalı olacaktır. Sonucu belirleyecek olan budur ve ancak Allah'ı kendimiz için tanımaya geldiğimizde ve O'nun iyiliğini, sevgisini ve lütfunu kendi başımıza tecrübe ettiğimizde O'nu bütün kalbimizle, bütün canımızla ve bütün gücümüzle sevebiliriz. Bu, gerekirse uğruna ölünecek bir şeydir.

Eğer biri size, insanlar asla kendileri görmedikleri Tanrı'yı nasıl sevebilirler diye sorsaydı, cevabınız ne olurdu? Cevabınız hakkında sınıfta konuşun.

EK ÇALIŞMA: “Çarmıh sonsuzlar boyunca kurtulanların ezgisi olacaktır. Yüceliğe kavuşmuş olan Mesih'te, çarmıha gerilmiş olan Mesih'i görürler. Engin uzayın derinliklerindeki sayısız dünyayı gücüyle yaratan ve gözeten Kişi'nin, Allah'ın Sevgilisi'nin, göğün Yüceliği'nin, keruvların ve parlak serafaların zevkle ibadet ettikleri Kişi'nin—düşmüş insanı kaldırmak amacıyla Kendini alçalttığı; Golgota'daki haç üzerinde kayıp dünyanın kederleri kalbini kırıp hayatını parçalayana dek, günahın suçunu ve utancının üstlendiği ve Babası'nın kendisinden yüz çevirmesine katlandığı hiçbir zaman unutulmayacaktır. Tüm dünyaları Yaratanın, insan sevgisinden ötürü yüceliğini bir kenara bırakması, evrenin hayranlığını her zaman uyandırmaya devam edecektir. Uluslar Kurtarıcıları'na bakarak, yüzünde parlayan Baba'nın ebedi yüceliğini gördüklerinde; O'nun ezelden ebede var olan tahtına bakarak, O'nun krallığının sonu olmadığını anladıklarında, coşkun bir ilahi söylemeye başlarlar: 'Layıktır, boğazlanan ve kendi çok değerli kanıyla bizi Tanrı'ya satın alan Kuzu, layıktır!'” —Ellen G. White, *Büyük Mücadele*, s. 695, 696.

TARTIŞMA SORULARI:

- ❶ Ellen G. White'in yukarıdaki açıklamasını okuyun. Allah'a karşı duyduğumuz sevgimizin neden sahip olduğumuz en büyük sevgi olması gerektiğini anlamamıza yardımcı olması gereken ne söylüyor? “Engin uzayın derinliklerindeki sayısız dünyayı gücüyle yaratan ve gözeten” Allah'ın bizim için çarmıha giden Kişi olmasının ne anlama geldiğini düşünün. Bu gerçek neden Allah'la olan ilişkimizin temeli olmalıdır?
- ❷ Aynı anda Allah'ı sevmek ve O'ndan korkmak fikri üzerinde biraz daha düşünün. İkisini birden nasıl yaparız ve neden ikisini birden yapmalıyız?
- ❸ Hayatımızda işler iyi giderken Tanrı'yı sevmek bir şeydir. Peki, işler iyi gitmediğinde, badireler kapıyı çaldığında? Neden böyle zamanlarda Allah'ı sevmek işler iyi gittiğinde sevmekten daha önemlidir?
- ❹ Perşembe gününün dersindeki son sorunun üzerinden geçin. İnançlı olmayan birine Allah'ı sevmenin ne anlama geldiğini açıklarken kullanabileceğiniz çeşitli yaklaşımlar nelerdir? Biz insanlar asla fiziksel olarak görmediğimiz birini nasıl sevebiliriz? O'nu, en azından şahsen hiç görmemiş olmamız neden önemli değildir?