

Topraktan Yıldızlara



SEBT GÜNÜ

KONUyla İLGİLİ METİNLER: *Daniel 12; Rom. 8:34; Luka 10:20; Rom. 8:18; İbr. 2:14, 15; Yu. 14:29; Va. 11:3.*

HATIRLAMA METNİ: “Bilgeler gökkubbe gibi, birçoklarını doğruluğa döndürenler yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar” (*Daniel 12:3*)”

Daniel kitapçığı Nebukadnessar’ın Yahuda’yı istila edip tutsakları Babil’e götürmesiyle başlıyor; fakat buna tezatla Mikail’in Allah’ın halkını son zaman Babil’inden kurtarmak için karşı koymasıyla sonuçlanıyor. Yani, Daniel kitapçığı boyunca görüldüğü gibi, sonunda, en sonunda, Allah her şeyi Kendi halkının yararına çözüyor.

Ayrıca gördüğümüz gibi, Daniel ve arkadaşları Allah’a sadık kalarak, sürgünde karşılarna çıkan denemeler ve zorluklar karşısında benzersiz bilgelik gösterdiler. Aynı şekilde, özellikle de “ulusun oluşumundan beri hiç görülmemiş bir sıkıntı dönemi” (Dan. 12:1) yaşanırken, Allah’ın son zaman halkı da büyük sıkıntıyla karşılaştıklarında sadık kalacaklar. Babil’de Daniel ve arkadaşlarının yaptığı gibi, bilgelik ve anlayış gösterecekler. Bilgeliği sadece kişisel bir erdem olarak tecrübe etmeyecek, kendilerini bu bilgeliğin bir sonucu olarak başkalarını da doğruluğa yönlendirmeye adayacaklar. Bazıları ölecek ya da öldürülecek, böylece toprağa geri dönecekler, fakat sonsuzluk için diriltilecekler. Kutsal Kitap’ın dediği gibi, “Yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak: Kimisi sonsuz yaşama... gönderilecek” (Dan. 12:2).

*28 Mart Sebti Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.

Önderimiz Mikail

Daniel 12:1 ayetini oku. Zamanın sonunda tarihin akışını kim değiştiriyor? Bu ayetin ne anlama geldiğini kavramamıza Romalılar 8:34 ve İbraniler 7:25 ayetleri nasıl yardım edebilir?

Bu noktaya kadar Daniel kitapçığının her bölümü putperest bir ulusun hükümdarından söz edilerek başlamıştı. 12. bölüm de aynı şekilde bir hükümdarla başlıyor, fakat diğer bölümlerin aksine bu kez hükümdar Allah'ın halkını düşmanlarının elinden kurtarmak için ortaya çıkan ilahî bir önder.

Daniel 10. bölümü işlerken gördüğümüz gibi, Mikail Daniel'e Dicle ırmağının yanında görünen aynı güçlü göksel varlık. Orada Allah'ın halkının göksel temsilcisi olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca Daniel kitapçığında başka yerlerde İnsanoglu (*Daniel 7*), Gök Ordusu'nun Önderi (*Daniel 8*) ve Meshedilmiş olan Önder (*Daniel 9*) olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla –adı “Allah gibi olan kimdir?” anlamına gelen– Mikail, bizzat İsa'dan başkası olamaz.

Mikail'in müdahalesinin zamanlamasına dikkat edilmeli. Daniel 12:1 ayetine göre bu “o zaman” gerçekleşiyor (*Dan. 12:1*). Bu ifade, henüz Daniel 11:40–45 ayetlerinde bahsedilmiş olan zamanı belirtiyor. Bu, 1798 yılında papalığın düşüşüyle başlayıp, zamanın sonundaki dirilişe kadar uzanan zaman dilimi (*Dan. 12:2*).

Mikail'in işinin iki önemli yönü, Daniel 12:1 ayetinde O'nun eylemini tanımlamak için kullanılan “durmak” (KM) fiilinden çıkarılabilir. İlk olarak, “durmak” fiili kralların fethederek ve hükmederek yükselişlerini anımsatıyor. Aynı zamanda ağırlıklı olarak askeri bir anlam ifade ediyor. Mikail'in Kendi halkını koruyan ve büyük mücadelenin son evrelerinde onlara özel bir şekilde önderlik eden askeri bir lider olduğunu gösteriyor.

İkinci olarak, “durmak” fiili ayrıca bir yargılama ortamına işaret ediyor. Mikail göksel mahkemede avukat görevi görmek için “ayakta duruyor.” İnsanoglu olarak, araştırmacı yargılamada Allah'ın halkını temsil etmek için Eskiden beri var Olan'ın huzuruna geliyor (*Dan. 7: 9–14*). Yani, Mikail'in yükselmesi ya da ayakta durması, işinin askeri ve yargısal yönlerini hatırlatıyor. Başka bir deyişle, O'na Allah'ın düşmanlarını yenilgiye uğratma gücü ve göksel mahkemede Allah'ın halkını temsil etme yetkisi verilmiştir.

Mikail'in şimdi bile bizim yararımıza ayakta durduğunu bilmenin ne demek olduğunu bir düşün. Bu, bir günahkâr olan sana ne umut vermeli?

Kitapta Yazılı

Daniel 12:1 ayeti “adı kitapta yazılı olanlar”dan bahsediyor. Bu ne anlama geliyor?

Mikail'in müdahale ettiği zaman da hiç görülmemiş bir sıkıntı dönemi olarak tanımlanıyor. Bu, Allah'ın Ruhü'nun isyankâr insanoğlundan geri çekileceği zamana karşılık geliyor. Daha sonra, Allah'ın uluslara yönelik gazabının ifadeleri olan son yedi bela son zaman Babil'inin üzerine dökülecek (Vahiy 16; Va. 18:20–24) ve karanlığın güçleri dünya üzerine salıverilecekler. Ellen G. White bu zamanla ilgili şöyle yazmıştır: “Bundan sonra Şeytan, yeryüzünün sakinlerini son büyük sıkıntıya sokacaktır. Allah'ın melekleri insan tutkularının şiddetli rüzgarlarını kontrol altında tutmaya son vereceğinden, tüm çekişme unsurları serbest kalacaktır. Tüm dünya, eski zamanlarda Yeruşalim'in üzerine gelenden çok daha korkunç bir yıkıma uğrayacaktır.”—Büyük Mücadele, s. 619.

Fakat bu korkunç zamanda Allah'ın halkı kurtarılacak, çünkü onlar göksel mahkemede görülen araştırmacı yargılamada göksel Başrahip İsa tarafından aklanmışlardır ve adları kitaba yazılmıştır.

Bu kitabın anlamını kavramak için, Kutsal Kitap'ta iki tür göksel kitaptan bahsedildiğini aklımızda tutmalıyız. Birinde Rabb'e ait olanların adları yazılıdır ve bu kitaptan zaman zaman yaşam kitabı olarak bahsedilir (Çık. 32:32, Luk. 10:20, Mez. 69:28, Flp. 4:3, Va. 17:8).

Yaşam Kitabı'na ek olarak, Kutsal Yazılar insan eylemlerinin kayıtlarının bulunduğu kitaplardan bahseder (Mez. 56:8, Mal. 3:16, Yşa. 65:6). Bunlar herkesin Rabb'e olan bağlılığını belirlemek için göksel mahkemede kullanılan kitaplardır. Bunlar her insanın adını ve eylemlerini barındıran göksel kayıtlar, “veritabanları”dır. Bazı kişiler adlarının, özellikle de eylemlerinin, gökte yazılı olduğu düşüncesine karşı çıkıyorlar. Ancak biz hayatlarımızı Mesih'e adadığımızda, adlarımız yaşam kitabına yazılıyor ve kötü işlerimiz yargılamada siliniyor. Bu göksel kayıt, bizim İsa'ya ait olduğumuza ve bu sayede sıkıntı zamanında korunmaya hakkımız olduğuna dair tüm evrene hukuki bir delil sağlıyor.

Neden bize verilen yalnızca Mesih'e ait olan doğruluk “kitapta yazılı” bulunmak için tek umudumuz? Cevabını Sebt günü derste söyle.

Diriliş

Daniel 12:2, 3 ayetlerini oku. Burada hangi olaydan bahsediyor ve ölümden ne anladığımızı göz önünde bulundurursak, bu olay bizim için neden çok önemli?

Eski Ahit'te yaklaşan dirilişten en açık şekilde muhtemelen Daniel kitapçığında söz edilmektedir. Biz bu ayet üzerine düşünerek bazı çok önemli gerçekleri öğrenebiliriz. İlk olarak, "uyku" mecaziyla belirtildiği gibi, insan bedenlerinde ikamet eden ölümsüz ruhlar yoktur. İnsanlar beden, zihin ve ruhtan oluşan bölünmez birer bütündürler. Ölümle kişinin varlığı sona erer ve dirilişe kadar bilinçsiz kalır. İkinci olarak, ayetimiz yaklaşan dirilişin günahın sonucunda gerçekleşenlerin tersine çevrilmesi olduğuna işaret ediyor. Aslında, Daniel 12:2 ayetinde "yeryüzü toprağı" olarak tercüme edilen ifade, orijinal dilinde "topraktan yeryüzü" anlamına gelir. Kelimelerin bu alışılmadık sıralaması, "toprak" kelimesinin "yeryüzü" kelimesinden önce geldiği diğer tek ayet olan Yaratılış 3:19 ayetine işaret ediyor. Bu, Adem'in düşüşüyle verilen ölüm hükmünün tersine çevrileceğini ve ölümün artık egemen olmayacağını ima ediyor. Pavlus'un dediği gibi: "ölüm yok edildi, zafer kazanıldı!" (1Ko. 15:54).

Romalılar 8:18 ve İbraniler 2:14, 15 ayetlerini oku. Hangi sebeplere dayanarak ölümden korkmamıza gerek yok?

Buradaki her şeyi mahveden ve sona erdiren ölümdür. Fakat bize, sadık imanlılar için son sözü ölümün söylemediği vaadi verilmiştir. Ölüm bozguna uğratılmış bir düşmandır. Mesih ölümün zincirlerini kırıp mezardan dirilmiş olarak çıktığında, ölüme bitirici darbeyi vurmuş oldu. Artık, geçici ölüm gerçekliğinin ötesine, Allah'tan aldığımız Mesih'teki hayatın mutlak gerçekliğine bakabiliriz. Mikail "[ayağa] kalktığı" için (bkz. Dan. 12:1, KM), O'na ait olanlar da ayağa kalkacaklar. Sonsuzlara dek yıldızlar gibi parlamak için "yeryüzü toprağından" kalkacaklar.

Hayatın acıları ve zorlukları içinde, sondaki diriliş vaadinden ne şekilde umut ve teselli çıkarabiliriz? En gerçek anlamıyla, neredeyse başka hiçbir şeyin neden önemi yok?

Mühürlü Kitap

Daniel 12:4 ve Yuhanna 14:29 ayetlerini oku. Daniel'in kitabı neden sonun vaktine kadar mühürlenmeli?

Kitapçığın son ana kısmının kapanışında (Dan. 10:1–12:4), peygamber tomarı sonun vaktine kadar mühürleme emri alıyor. Aynı zamanda, melek “bir çok adamlar araştıracaklar, ve bilgi çoğalacak” öngörüsünde bulunuyor (Dan. 12:4, KM). Bazı Daniel araştırmacıları bu sözleri bilimsel ilerlemeye dair bir öngörü olarak alsa da (ki bu da anlama dahil olabilir), bağlam “oraya buraya” gitmek ifadesinin (Yeni Çeviri) aslında Daniel kitapçığının kendisini araştırmak anlamına geldiğini gösteriyor. Gerçekten de, tarihe dönüp baktığımızda Daniel kitapçığının yüzyıllar boyunca saklı bir edebiyat eseri olarak kaldığını görürüz. Belki bazı yerlerde biliniyor ve çalışılıyordu, fakat anahtar öğretilerinden ve peygamberlik sözlerinden bazıları gizemli kaldı. Örneğin, göksel tapınağın arındırılmasına, yargılamaya, küçük boynuzun kimliğine ve işlerine ilişkin peygamberlik mesajları ve bu peygamberlik sözleriyle ilişkili zaman dilimleri hiç açık değildi.

Fakat Protestan Reformu'ndan bu yana, gitgide daha çok insan Daniel kitapçığını çalışmaya başladı. Fakat ancak sonun vaktinde kitapçık nihayet açıldı ve içeriği tamamen deşifre edildi. Ellen White'in belirttiği gibi, “1798 yılından beri Daniel kitapçığının mührü açılmış, peygamberlik sözlerine ilişkin bilgi artmış ve pek çok kişi yaklaşmakta olan yargıya dair ciddi bildiriye duyurmuştur.”—Büyük Mücadele, s. 356. “18. yüzyıl sonları ve 19. yüzyıl başlarında, yeryüzünün birbirinden çok uzak bölgelerinde Daniel ve Vahiy kitapçıklarının peygamberlik sözlerine karşı yeni bir ilgi uyandı. Bu peygamberlik sözlerinin çalışılması, Mesih'in ikinci gelişinin yakın olduğuna dair yaygın bir inanç oluşmasını sağladı. İngiltere'deki birçok yorumcu, Ortadoğu'da Joseph Wolff, Güney Amerika'da Manuel Lacunza ve Amerika Birleşik Devletleri'nde William Miller ve daha birçok peygamberlik sözü öğrencisi, Daniel'in peygamberlik sözlerine dair çalışmalarına dayanarak ikinci gelişin çok yakında olduğunu ilan ettiler. Günümüzde bu inanç dünya çapındaki bir hareketin itici gücü haline geldi.”—The Seventh-day Adventist Bible Commentary [Yedinci Gün Adventist Kutsal Kitap Şerhi], cilt 4, s. 879.

Bugün geçmişe bakarak Daniel'in bu tarihi peygamberlik sözlerinin nasıl yerine geldiğini görebiliyor olmanın bize ne kadar büyük fayda sağladığını düşün. Bu, Allah'ın vaatlerinin hepsine güvenmemize ne şekilde yardım etmeli?

Bekleme Zamanı

Daniel 12:5–13 ayetlerini oku. Kitapçık ne şekilde sonlanıyor?

İlginç bir şekilde, bu son sahne Daniel'in son büyük görünümünün yeri olan "ırmak"ta, yani Dicle nehrinde geçiyor (*Dan. 10:4*). Fakat burada kullanılan sözcük "ırmak" anlamında yaygın olarak kullanılan İbranice sözcük değil, genellikle "Nil Nehri"ni belirten *ye'or* kavramı. Bu bize Mısır'dan Çıkış'ı hatırlatıyor ve Rabb'in tıpkı İsrail'i Mısır'dan kurtardığı gibi Kendi son zaman halkını da kurtaracağını gösteriyor.

Üç peygamberlik zaman çizelgesi verilmiş. İlki –"üç buçuk yıl"– "Bu şaşır-tıcı olayların son bulması ne kadar zaman alacak?" (*Dan. 12:6*) sorusunu cevaplıyor. "Şaşırtıcı olaylar" ifadesi, Daniel 7. ve 8. bölümlerin detaylandırılması olan Daniel 11. bölümdeki görünümde tarif edilen olayları belirtiyor. Daha da belirli biçimde, bu zaman diliminden Daniel 7:25 ayetinde ve daha sonra Vahiy 11:3, Vahiy 12:6, 14 ve Vahiy 13:5 ayetlerinde bahsedilmişti. Aynı zamanda, MS 538 yılından 1798 yılına kadar süren 1260 yıllık papalık egemenliği dönemiyle de örtüşmektedir. Daniel 11:32–35 ayetleri de ne kadar sürdüğünü belirtmeden aynı zulümden bahsetmektedir.

Diğer iki zaman dilimi, 1290 gün ve 1335 gün, bizzat Daniel tarafından keten giysili Adam'a sorulan "bunların sonu ne olacak?" sorusunu yanıtlıyor. Her ikisi de "günlük sununun" kaldırılması ve "yıkıcı iğrenç şeyin" konması ile başlıyor. Daniel 8. bölüm hakkındaki dersten, "günlük sunu" kavramıyla, yerine sahte ibadet sistemi getirilen Mesih'in sürekli arabuluculuğunun kastedildiğini öğrenmiştik. O halde, bu peygamberlik dönemi Frank kralı Clovis'in Katolik inancına geçtiği MS 508 yılında başlıyor olmalı. Bu önemli olay, Orta Çağ boyunca egemenlik süren kilise ile devletin birliğinin yolunu açtı. Dolayısıyla, 1290 gün 1798 yılında, papa Fransız imparatoru Napolyon'un yetkisiyle tutuklandığında sona erdi. Daniel kitapçığında bahsedilen son peygamberlik dönemi olan 1335 gün de 1843 yılında sonlandı. Bu, Millerci hareketin ve Kutsal Kitap'ın peygamberlik sözlerinin yeniden çalışılmasının zamanydı. İsa'nın çok yakındaki gelişinin umutla beklendiği bir zamandı.

Daniel kitapçığında baştan sona iki şey görüyoruz: Allah'ın halkına zulmediliyor ve Allah'ın halkı sonunda aklanarak kurtarılıyor. Bu gerçeklik, hangi denemeler içinde olursak olalım, sadık kalmaya çalışmamıza ne şekilde yardım edebilir?

EK ÇALIŞMA: “Peygamberlik sözleri yargının başlangıcına kadar süren bir olaylar zinciri sunmaktadır. Bu bilhassa Daniel’in kitabı için geçerlidir. Ancak Daniel’e, kendi peygamberlik sözünün son günlere ilişkin kısmını ‘sonun vaktine kadar’ saklaması ve mühürlemesi söylenmişti. Bu peygamberlik sözlerinin yerine gelişlerine göre, bu zamana ulaşıncaya dek yargıya ilişkin bildiri duyurulamazdı. Fakat sonun zamanı geldiğinde, peygamberin sözleriyle ‘bilgileri artsın diye birçokları oraya buraya gidecek’ (Daniel 12:4).

“Elçi Pavlus kiliseyi Mesih’in gelişini kendi zamanında beklememeleri için uyardı. ‘İmandan dönüş başlamadıkça, mahvolacak olan o yasa tanımaz adam ortaya çıkmadıkça o gün gelmeyecektir’ diyor (2. Selanikliler 2:3). Rabbimiz’in gelişini, büyük sapıklığın ve ‘yasa tanımaz adam’ın uzun hükümrancılık döneminin sona erişine dek bekleyemeyiz. ‘Yasa tanımazlığın gizli gücü’ ve ‘mahvolacak olan’ olarak da adlandırılan bu ‘yasa tanımaz adam,’ peygamberlik sözünde öngörüldüğü gibi 1260 yıl boyunca üstünlüğünü sürdürecektir olan papalığı temsil etmektedir. Bu dönem 1798 yılında sona erdi. Mesih’in gelişini bu zamandan önce gerçekleştiremezdi. Pavlus’un uyarısı, 1798 yılına kadar tüm Hristiyanlık dönemini kapsar. Mesih’in ikinci gelişini bildiri bu zamandan sonra duyurulacaktır.”—Ellen G. White, *Büyük Mücadele*, s. 356.

TARTIŞMA SORULARI:

- ❶ Gelecekteki son zaman olayları için tarihler belirleyerek hangi tehlikeleri göze alıyoruz? Bu öngörülen olaylar meydana gelmediğinde birçoklarının imanına ne oluyor? Mesih’in Yuhanna 14:29 ayetindeki sözlerinde, peygamberlik sözünü kendi ruhsal faydamız için kullanmayı öğrenmemize ve yanlış öngörülerde bulunma ya da bunlara inanma tuzağına düşmemizi önlemeye yardımcı olacak, peygamberlik sözlerine dair hangi önemli ilke bulunmaktadır?
- ❷ Bugün içinde yaşadığımız hızlı iletişim ve aynı zamanda (her zaman bizim yararımıza olmayan) bilimsel ilerleme zamanında, “hiç görülmemiş bir sıkıntı dönemi” düşüncesinin gerçekleştiğini hayal etmek neden hiç de zor değil?
- ❸ Pazartesi gününün son sorularından olan, “kitapta yazılı bulunmak” için tek umudumuzun neden Mesih’in doğruluğunun büyük hakikati olan müjde olduğu sorusuna cevaplarınızı tartışın. Bu olmasa, başka ne umudumuz olurdu?