

Fırtınalı Denizden Gögün Bulutlarına



SEBT GÜNÜ

KONUyla İLGİLİ METİNLER: *Daniel 7, 2Se. 2:1-12, Rom. 8:1, Mar. 13:26, Luka 9:26, Luka 12:8, 1Ti. 2:5.*

HATIRLAMA METNİ: ““Göklerin altındaki krallıklara özgü krallık, egemenlik ve büyüklük kutsallara, Yüceler Yücesi'nin halkına verilecek. Bu halkın krallığı sonsuza dek sürecek, bütün uluslar O'na kulluk edip sözünü dinleyecek” (*Daniel 7:27*)..

Bu haftaki konumuz olan Daniel 7. bölümdeki görüm, 2. bölümdeki düşe paralel. Fakat Daniel 7, Daniel 2'de bildirileni ayrıntılı olarak açıklıyor. Öncelikle, görüm gece gerçekleşiyor ve denizin dört rüzgâr tarafından dalgalandırılmasını tasvir ediyor. Karanlık ve su yaratılışı anımsatıyor, fakat burada yaratılış bir şekilde bozulmuş ya da saldırı altında gibi görünüyor. İkinci olarak, görümdeki hayvanlar kirli ve melez, bu da yaratılışın düzeninin ihlalini temsil ediyor. Üçüncü olarak, hayvanlara egemenlik verildiği resmedilmiş; dolayısıyla, Allah'ın bahçede Adem'e verdiği egemenliğin bu güçler tarafından gasp edildiği anlaşılıyor. Dördüncü olarak, İnsanoğlu'nun gelişile birlikte, Allah'ın egemenliği asıl sahibine iade ediliyor. Adem'in bahçede kaybettiğini İnsanoğlu göksel yargıyla geri alıyor.

Yukarıdaki tarif, bu bir hayli simgesel görümün arka planında işleyen Kutsal Kitap tasvirinin paoramik bir manzarasını ortaya koyuyor. Neyse ki görümün çok önemli ayrıntılarından bazıları melek tarafından açıklanıyor, biz de bu sayede bu muazzam peygamberlik sözünü ana hatlarıyla anlayabiliyoruz.

*22 Şubat Sebt Günü'ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışsın.

Dört Hayvan

Daniel 7. bölümü oku. Daniel'e gösterilenin özü ne ve görünüm ne hakkında?

Daniel'e gösterilen her hayvan Nebukadnessar'a gösterilen heykelin bir bölümüne karşılık geliyor, fakat bu sefer her krallık hakkında daha fazla ayrıntıya yer verilmiş. Putperest ulusları temsil eden hayvanların hepsinin kirliliği hayvanlar olması ne kadar ilginç. Ayrıca, Daniel dördüncü yaratık dışındaki hayvanların hepsini bilinen varlıklara benzeterek tarif ediyor. Yani, hayvanlar rastgele belirlenmiş semboller değil, her biri temsil ettikleri krallığın bazı özelliklerini taşıyor ya da bir yönüne işaret ediyor.

Aslan: Aslan Babil'i temsil etmek için en uygun simge. Saray duvarlarını ve Babil sanatının diğer eserlerini kanatlı aslanlar süslüyordu. Görümde tasvir edilen aslanın sonunda kanatları koparılıyor, insan gibi ayakları üzerine kaldırılıyor ve ona insan yüreği veriliyor. Bu süreç, krallarının yönetimi altındaki Babil İmparatorluğu'nu simgeliyor.

Ayı: Ayı Med-Pers imparatorluğunu simgeliyor. Bir yanı üzerinde doğrulması Perslerin Medlere olan üstünlüğünün göstergesi. Dişleri arasındaki üç kaburga kemiği Med-Pers İmparatorluğu'nun fethettiği üç büyük ülkeyi temsil ediyor: Lidya, Babil ve Mısır.

Pars: Süratli pars, Büyük İskender tarafından kurulan Grek imparatorluğunu temsil ediyor. Dört kanadı bu hayvanı daha da süratli yapıyor, birkaç yıl içinde bilinen dünyanın tamamını egemenliği altına alan İskender'in çok uygun bir simgesi.

Korkunç ve ürktücü hayvan: Önceki varlıklar sadece bahsedilen hayvanlarla benzerlik gösteriyorken, bu kendi başına bir varlık. Yani, öncekiler aslan "gibi" ya da ayı "gibi" olarak tasvir edilmişler, ancak bu herhangi bir şey gibi tasvir edilmemiş. Bu çok boynuzlu hayvan ayrıca öncekilerden çok daha gaddar ve ağgözlü gibi görünüyor. Bu şekilde, dünyayı fethetmiş, yönetmiş ve ayakları altına alarak ezmiş olan putperest Roma'nın yerinde bir temsili..

İnsanlık tarihinin bu binlerce yılı, aynı öngörüldüğü gibi geldi ve geçti. Tüm bu gürültü, huzursuzluk ve zaman zaman da büsbütün karmaşanın üzerinde Allah'ın hüküm sürdüğü gerçeğini bilmekten ne kadar teselli bulabilirsin? Bu bize Kutsal Yazı'nın güvenilirliği hakkında ne öğretiyor?

Küçük Boynuz

Daniel 7:7, 8, 19–25 ayetlerini oku. Dördüncü yaratıktan çıkıp yükselen ve onun bir parçası olmaya devam eden küçük boynuz gücü kimdir?

Dün, dünyayı büyük zalimlikle yöneten on boynuzlu yırtıcı hayvanın putperest Roma'yı temsil ettiğini öğrenmiştik. Şimdi de küçük boynuzu ve temsil ettiği kuvveti ele almalıyız. Görümde resmedildiği üzere, dördüncü hayvanın on boynuzu var, bunlardan üç tanesi küçük boynuzla yol açmak için sökülüyor. Bu boynuzun insan gözü gibi gözleri var ve “böbürlenerek” konuşuyor (*Dan. 7:8*). Küçük boynuzun korkunç hayvan ile temsil edilen varlıktan, yani putperest Roma'dan doğduğu açık. Bir anlamda, boynuz putperest Roma'nın bazı özelliklerini büyütüyor veya sürdürüyor. Yani aynı kuvvetin sadece sonraki bir safhası.

Daniel bu diğer boynuzun kutsallara karşı savaştığını görüyor. Melek ona bu boynuzun üç kanunsuz iş yapacak olan bir kral olduğunu açıklıyor: (1) Yüceler Yücesi'ni kötileyen sözler söyleyecek, (2) Yüceler Yücesi'nin kutsallarına zulmedecek, (3) zamanları ve yasayı değiştirmeyi amaçlayacak. Sonuç olarak, kutsallar onun eline teslim edilecek. Melek bundan sonra küçük boynuzun işlerinin zaman aralığını bildiriyor: *bir vakit, vakitler ve yarım vakit* [KM]. Peygamberlik dilinin bu kullanımında *vakit* sözcüğü “yıl” anlamına geliyor, ikili biçimde olan *vakitler* ifadesi de yılları, yani “iki yılı” belirtiyor. Dolayısıyla, bu üç buçuk peygamberlik yıldır ve yıl-gün ilkesi uyarınca 1260 yıllık bir dönemi belirtir. Bu süre boyunca küçük boynuz Allah'a karşı bir saldırıda bulunacak, kutsallara zulmedecek ve Allah'ın yasasını değiştirmeye çalışacak.

2. Selanikliler 2:1–12 ayetlerini oku. Yasa tanımaz adamla küçük boynuz arasında hangi benzerlikler var? Burada bahsedilenin hangi kuvvet olduğuna inanıyoruz ve neden? Putperest Roma'dan çıkan, ancak Roma'nın bir parçası olarak kalmaya devam eden, putperest Roma zamanından dünyanın sonuna kadar uzanan, yani bugün hâlâ mevcut olan yegane güç nedir?

Mahkeme Kuruldu

Nehemya 9:9–22 ayetlerini oku. Duanın bu bölümüyle ilk bölümü arasında ne fark var?

Dört hayvana ve küçük boynuzun işlerine ilişkin görümden sonra, peygamber gökte bir yargılama sahnesi görüyor (*Dan. 7:9, 10, 13, 14*). Mahkeme kurulurken, tahtlar yerlerine konuluyor ve Eskiden beri var Olan yerine oturuyor. Göksel sahnede, binlerce binlerden oluşan göksel varlıkların Eskiden beri var Olan'a hizmet ettiği, mahkemenin kurulduğu ve kitapların açıldığı gösteriliyor.

Bu yargılama hakkında dikkate alınması gereken husus, yargılamanın küçük boynuzun 1260 yıllık etkinlik döneminden *sonra* (ms 538–1798; Cuma gününün dersine bak), fakat Allah'ın son krallığının kurulmasından *önce* gerçekleşmesi. Hatta, görümden *üç kez* aşağıdaki sıralama ortaya çıkıyor:

Küçük boynuz safhası (538–1798)
Göksel yargılama
Allah'ın sonsuz krallığı

Daniel 7:13, 14, 21, 22, 26, 27 ayetlerini oku. Yargılama hangi açılardan Allah'ın halkının yararına?

Eski Ahit'te buluşma çadırından ve tapınaktan gelen çeşitli yargı eylemleri anlatılır, fakat burada bahsedilen yargılama farklı. Bu sadece küçük boynuzu değil, aynı zamanda sonunda krallığı alacak olan Yüceler Yücesi'nin kutsallarını da etkileyen evrensel bir yargılama.

Daniel 7. bölümde yargılama açıklanmıyor ve başlangıcıyla bitişi hakkında bilgi verilmiyor. Fakat yargılamaya küçük boynuzun Allah'a ve O'nun halkına saldırısının ardından başladığı ima ediliyor. O halde buradaki mesele, evrensel boyutta bir yargılamanın başlangıcını vurgulamak. Daniel 8. ve 9. bölümlerden (önümüzdeki haftalara bak), yargılamanın başlama zamanını ve bu yargılamanın göksel Kefaret Günü'nde göksel tapınağın arındırılmasıyla ilişkili olduğunu öğreneceğiz. Buradaki ders, İkinci Geliş öncesinde gökte Allah'ın halkının yararına bir yargılamanın şüphesiz gerçekleşecek olduğu (*Dan. 7:22*).

İsa'nın çarmıhta bizim için gerçekleştirdiğini anlamak, yargı gününde güvenceye sahip olmamızın sebebi için neden bu kadar merkezi önemde? Çarmıh olmasa başka hangi umudumuz, hatta bunun ihtimali olabilirdi? (Bkz. Rom. 8:1.)

İnsanoğlu'nun Gelişi

Daniel 7:13 ayetini oku. Burada İnsanoğlu kim ve O'nu nasıl tanıyozuz? (Ayrıca bkz. Mar. 13:26, Mat. 8:20, Mat. 9:6, Luk. 9:26, Luk. 12:8.)

Yargılama ilerlerken, çok önemli bir şahıs sahneye giriyor: İnsanoğlu. Peki kim O? Öncelikle, İnsanoğlu başlı başına göksel bir varlık olarak görünüyor. Fakat unvanının ima ettiği gibi, aynı zamanda insan özellikleri gösteriyor. Başka bir deyişle O, yargılamada etkin bir görev almak için gelen ilahî-insani bir varlık. İkinci olarak, göğün bulutlarıyla gelen İnsanoğlu, Yeni Ahit'te İkinci Geliş'in yaygın bir imgesidir. Fakat bilhassa Daniel 7:13 ayetinde, İnsanoğlu gökten yeryüzüne iner halde değil, Eskiden beri var Olan'ın huzuruna çıkmak için gökte bir yerden başka bir yere yatay olarak hareket eder şekilde tasvir ediliyor. Üçüncüsü, göğün bulutlarıyla gelen İnsanoğlu betimlemesi Rabb'in görülebilir bir tezahürü izlenimini uyandırıyor. Fakat bu imgeler aynı zamanda Kefaret Günü'nde tapınağın artılmasını gerçekleştirmek için, etrafında buhur dumanıyla En Kutsal Yer'e giren başkâhini anımsatıyor.

İnsanoğlu aynı zamanda kraliyet mensubu bir kişi. "Bütün [halklar], milletler, ve diller ona kulluk etsinler diye, kendisine saltanat, ve izzet, ve kralılık verildi" (Dan. 7:14, KM). "Kulluk etmek" fiili aynı zamanda "tapınmak" diye de tercüme edilebilir (bkz. Yeni Çeviri). 1-7 bölümlerinde dokuz yerde geçiyor (Dan. 3:12, 14, 17, 18, 28; Dan. 6:16, 20; Dan. 7:14, 27) ve bir ilâha saygı gösterme fikrini yansıtır. Yani, Allah'ın yagasını değiştirme teşebbüsünün bir sonucu olarak, küçük boynuz tarafından temsil edilen dini sistem Allah'a ait olan ibadeti yozlaştırıyor. Burada resmedilen yargılama, gerçek ibadetin sonunda eski haline getirildiğini gösteriyor. Papalık sistemi tarafından kurulan ibadet sistemi, diğer unsurlarla birlikte, günahlı bir insanı Allah ile insanlık arasına arabulucu olarak yerleştiriyor. Daniel insanlığı Allah'ın karşısında temsil edebilecek yegâne arabulucunun İnsanoğlu olduğunu gösteriyor. Kutsal Kitap'ın söylediği gibi: "Çünkü tek Tanrı ve Tanrı'yla insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidiye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır" (1Ti. 2:5).

Kutsal Kitap'ta İsa'nın hayatı ve karakteriyle ilgili tüm okuduklarımıza bakarak, burada tasvir edilen yargılamada O'nun bu kadar merkezi önemde olduğunu bilmek neden teselli edici?

Yüceler Yücesi'nin Kutsalları

Aşağıdaki ayetlere göre Allah'ın halkına ne oluyor? *Dan. 7:18, 21, 22, 25, 27.*

“Yüceler Yücesi'nin kutsalları” Allah'ın halkının adlarından biri. Bunlar küçük boynuzun temsil ettiği gücün saldırısına uğruyorlar. Papalığın egemenlik döneminde Allah'ın Sözü'ne bağlı kalmakta ısrar ettikleri için zulüm görüyorlar. Hristiyanlar Roma İmparatorluğu'nun putperest döneminde de (dördüncü yaratığın kendisi) zulme maruz kalmışlardı, fakat Daniel 7:25 ayetinde bahsedilen zulüm, ancak Roma'nın putperest dönemi sona erdikten sonra meydana gelen, kutsalların küçük boynuz tarafından uğratıldığı zulümdür.

Fakat Allah'ın halkı dünyevi güç tarafından sonsuza kadar baskıya maruz kalmayacak. Dünyanın krallıklarının yerini Allah'ın krallığı alacak. İlginç bir şekilde, görümün kendisinde İnsanoğlu'na “egemenlik, yücelik ve krallık verildi” (*Dan. 7:14*). Fakat meleğin yorumunda, krallığı alanlar “kutsallar” (*Dan. 7:18*). Burada bir çelişki yok. İnsanoğlu Allah'la ve insanlıkla ilişkili olduğu için, O'nun zaferi aynı zamanda temsil ettiği kişilerin zaferidir.

Başrahip İsa'nın Allah'ın Oğlu Mesih olup olmadığını sorduğunda, İsa Mezmur 110:1 ve Daniel 7:13, 14 ayetlerine işaret ederek şöyle diyor: “Benim. Ve sizler, İnsanoğlu'nun Kudretli Olan'ın yanında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz” (*Mar. 14:62*). Dolayısıyla, İsa, göksel mahkemede bizi temsil eden Kişi'dir. Karanlığın güçlerini çoktan yenilgiye uğratmıştır ve zaferin Kendisine yaklaşanlarla paylaşır. Bu nedenle, korkacak bir şey yok. Elçi Pavlus'un çok uygun bir şekilde belirttiği gibi: “Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir” (*Rom. 8:37-39*).

Daniel'in görümünün binlerce yıl öncesinden tarihi ne kadar isabetli bir şekilde betimlediğine bak. Bu, Allah'ın geleceğe dair vaatlerinin hepsine güvenmeyi öğrenmemize nasıl yardım edebilir?

EK ÇALIŞMA: Tarihe üstünkörü bir bakış, kuzeyden gelen barbarların saldırıları sonucu Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra, M.S. 538 yılında, Roma piskoposunun üç barbar kavmin ortadan kaldırılmasından faydalana-
rak kendisini Roma'daki tek güç olarak kabul ettirdiğini ortaya koyuyor. Bu süreçte, Roma imparatorunun çeşitli kurumsal ve siyasi işlevlerini kendine mal etti. Papalık buradan doğdu, Napolyon tarafından 1798 yılında azledilene kadar da dünyevi ve dini yetkiye sahip oldu. Bu Roma'nın değil, yalnızca söz konusu zulüm döneminin sonunu getirdi. Papa sadece Mesih'in vekili olduğunu iddia etmekle kalmadı, aynı zamanda Kutsal Kitap'a aykırı çeşitli öğretileri ve uygulamaları da başlattı. Purgatorya, kefaret, günah çıkarma ve Sebt emrinin Pazar olarak değiştirilmesi, papalık tarafından "zamanlara ve yasaya" getirilen pek çok değişikliktir birkaçı.

"İnsan kendi gücüyle düşmanın saldırılarına karşı koyamaz. Günahla lekelenmiş giysilerle, suçunu itiraf ederek Allah'ın huzurunda durur. Fakat Savunucumuz İsa, iman ve tövbeyle canlarını Kendisine emanet etmiş olan herkes adına etkin bir savunma sunar. Onları müdafaa eder ve onları suçlayıcı Golgota'nın güçlü tezleriyle saf dışı bırakır. Allah'ın yasına mükemmel itaati nedeniyle gökteki ve yeryüzündeki tüm yetki O'na verilmiştir, O da suçlu insan yararına Babası'nın merhametini ve O'nunla uzlaşmayı talep etmektedir. Halkın suçlayıcısına dönerek şöyle beyan eder: "Seni Rab azarlasın, ey Şeytan. Bunlar Benim kanımla satın aldıklarım, ateşten çıkarılan yarı yanmış odun parçalarıdır." İmanla Kendisine dayananlara da şu güvenceyi verir: "Bak, suçunu kaldırdım. Sana bayramlık giysiler giydireceğim" (Zekeriya 3:4)." —Ellen G. White, *Peygamberler ve Krallar*, s. 586, 587.

TARTIŞMA SORUSU:

❶ Dördüncü yaratıktan, yani Roma'dan çıkıp yükselen ve onun bir parçası olmaya devam eden küçük boynuz gücünün tüm özelliklerine tekrar bak. Yüzyıllar önce putperest Roma'dan yükselen ve Allah'ın halkına zulmetmiş olmasının yanı sıra bugün hâlâ varlığını sürdüren tek güç hangisi? Bu açık tanımlama bizi, küçük boynuzun İsa'nın ilk gelişinden bir buçuk yüzyıl önce tarihten silinmiş putperest bir Grek kralı olduğu fikri de dahil olmak üzere, onun kimliğine dair dayanaklı görüşlerden korumaya neden yardım etmelidir? Bu belirgin tanımlayıcı işaretler aynı zamanda küçük boynuzun henüz ortaya çıkmamış gelecekteki bir güç olacağı inancından bizi nasıl korumalı?