

Yaptığımız Seçimler



SEBT GÜNÜ

KONUyla İLGİLİ METİNLER: Ef. 1:1-4; Mat. 22:35-37; Mat. 7:24, 25; Öz. 18:24; 1Ko. 15:33; Vaiz 2:1-11.

HATIRLAMA METNİ: “İçinizden RABB’e kulluk etmek gelmiyorsa, atalarınızın Fırat Irmağı’nın ötesinde kulluk ettikleri ilahlara mı, yoksa topraklarında yaşadığınız Amorlular’ın ilahlarına mı kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RABB’e kulluk edeceğiz” (Yeşu 24:15).

Hayatın seçimlerle dolu olduğunu hiç fark ettiniz mi? Aslında, sabah kalktıktan gece tekrar yatana dek, tüm gün boyunca yaptığımız her şeyin seçimler yapmak olduğu söylenebilir. O kadar çok seçim yapıyoruz ki, çoğunlukla bunları düşünmüyoruz bile. Sadece yapıyoruz.

Bazı seçimler basittir ve hatta bir rutin haline gelmiştir, fakat diğerleri, sadece bizim için değil ailelerimiz için de, hayatı değiştirici etkiye sahiptir ve ebedî sonuçları olur.

Dolayısıyla seçimlerimizi, özellikle de hem kendimizi hayatlarımız boyunca, hem de aile fertlerimizi hayatları boyunca etkileyecek büyük seçimlerimizi, etraflıca düşünmemiz ne kadar da önemlidir.

Bugüne kadar kaçımız yaptığımız seçimlerden pişmanlık duyduk? Bugüne kadar kaçımız (uzun süre önce yapılmış dahi olsa) yanlış seçimlerin yol açtığı hasarla yaşamaya devam ediyor? Şükürler olsun ki bağışlanma var. En kötü seçimler için bile kurtuluş var, şifa var.

Bu hafta yaptığımız seçimler, bu seçimleri nasıl yapmamız gerektiği ve bu seçimlerin kendimizin ve ailelerimizin üzerinde ne etkisi olabileceği konularına geniş bir açıdan bakacağız.

*13 Nisan Sebti Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.

Özgür İrade, Özgür Seçim

Bazı Hristiyanlar, kişinin daha doğmasından önce Allah'ın o kişinin kurtarılıp kurtarılmayacağına karar verdiğine inanıyorlar. Yani, sonunda sonsuza değin kaybolmuş olan kişi, Allah Kendi bilgeliğiyle (bu teolojinin iddiasına göre) onun kaybedileceğine karar vermiş olduğu için kaybedilir. Bu da, o kişinin her ne seçim yaparsa yapsın mahkûm olacağı anlamına gelir.

Neyse ki, Yedinci Gün Adventistleri olarak biz bu teolojiye katılmıyoruz. Aksine biz, Allah'ın hepimizin kurtulmasına karar verdiğine ve daha dünyanın başlangıcından önce O'nda sonsuz yaşama sahip olmak üzere seçilmiş olduğumuza inanıyoruz.

Efesliler 1:1–4; Titus 1:1, 2 ve 2. Timoteos 1:8, 9 ayetlerini oku. Bu ayetler Allah tarafından seçilme ve ne zaman seçildiğimiz konuları hakkında bize ne anlatıyor?

Bu haber ne kadar iyi olsa da, bazı kişiler yine de kayıp olacak (*Mat. 25:41*). Bunun sebebi de, Allah hepimizi seçmesine rağmen, insanlara en kutsal hediyeyi vermiş olmasıdır, bu da özgür irade ve özgür seçimdir.

Matta 22:35–37 ayetleri özgür irade hakkında ne öğretiyor?

Rab bizi Kendisini sevmeye zorlamaz. Sevgi, sevgi olması için, karşılıksız olarak verilmelidir. Birçok yönden, Kutsal Kitap'ın Allah'ın kayıp insanlara ulaşip onların kalplerini zorlama olmadan Kendisine kazanmaya çalışmasının öyküsü olduğu söylenilebilir. Bu gerçek, en iyi şekilde İsa'nın hayatıyla hizmetinde ve insanların O'na (özgür iradeleriyle) verdiği karşılıklarda görülebilir. Bazıları O'na doğru çekilmişti; diğerleriyse O'nu öldürmek istiyordu.

Evet, Allah bizi kurtuluş için seçti, fakat sonuçta biz de bu kurtuluşu kabul etmeyi seçmek zorundayız. Şüphe yok ki yaptığımız tüm seçimler içinde Rabb'e hizmet etmeyi seçmek, hem kendimiz için hem de hayatımızın ve yaptığımız seçimlerin etkilediği (birinci dereceden yakınlarımız gibi) kişiler için, açık arayla en önemlisidir.

Doğru Seçimleri Yapmak

Hepimiz yaptığımız seçimlerin önemini çok iyi biliyoruz. Yanlış seçimlerin hayatımızı ve başkalarının hayatlarını nasıl olumsuz etkileyebileceğini de biliyoruz. Soru şu: *Doğru seçimleri yapmayı nasıl öğrenebiliriz?*

Aşağıdaki ayetler doğru kararları verme çabamızda bize yardım edebilecek bazı genel adımları gösteriyor. Bu adımlar neler?

1. 1Se. 5:17, Yak. 1:5 _____

2. Ysa. 1:19, Mat. 7:24, 25 _____

3. Mez. 119:105, 2Ti. 3:16 _____

4. Özd. 3:5, 6, Ysa. 58:11 _____

5. Özd. 15:22, 24:6 _____

Verdiğimiz her önemli kararda, yapacağımız seçimin Allah'ın yasasını, hatta O'nun Sözü'nün ilkelerini herhangi bir şekilde çiğnememize yol açmamasından kesinlikle emin olabilmemiz için, duayla Rabb'e gitmemiz ne kadar da önemlidir. Allah'a güvenmemiz, seçimimizi O'na teslim etmemiz ne kadar da önemlidir; yani yaptığımız seçimlerin O'nu yüceltmesi için ve kendi arzularımız O'nun bizim hayatlarımıza ilişkin planına aykırı olduğunda bunlardan vazgeçmeye hazır olmak için dua etmeliyiz. Çoğu zaman da, biz seçimler yapmaya çalışırken bilge öğütçüler büyük ölçüde yardımcı olabilirler. Sonuçta, Allah'ın bizi sevdiğini ve bizim için en iyisini istediğini, ayrıca hayatlarımızı imanla ve alçakgönüllülükle O'na teslim edersek yaptığımız seçimlerde imanla ilerleyebileceğimizi bilerek, büyük bir güvenceye sahip olabiliriz.

Hayatında büyük seçimler yapmaya nasıl başlarsın? Bu seçimleri gerçekleştirmeye çalışırken (varsa) hangi ruhsal adımları atıyorsun?

Arkadaş Seçmek

Hayatta yapacağımız en önemli seçimlerden biri arkadaşlarımız. Çoğu zaman arkadaş edinmek için özel bir çaba göstermeyiz; arkadaşlıklar çoğunlukla bizimle aynı şeyleri yapmaktan hoşlanan kişilerle vakit geçirirken kendiliğinden gelişir.

Aşağıdaki ayetlerde arkadaş seçimiyle ilgili hangi ilkeleri görüyoruz? Özd. 12:26; 17:17; 18:24; 22:24, 25.

Süleyman'ın Özdeyişleri 18:24 ayeti, arkadaş edinmek istiyorsak arkadaş canlısı olmamız gerektiğini söylüyor. İnsanlar bazen kendilerini yalnız bir halde bulurlar, fakat aslında diğer insanları kendilerinden uzak tutan asık suratları ve olumsuz tutumlarıdır. "En iyimizin bile sevimsiz özellikleri vardır; arkadaş seçerken de mükemmel olmadığımızı öğrendiğinde bizden uzaklaşmayacak olanları seçmeye çalışmalıyız. Aranması gereken, karşılıklı müsamahadır. Görmezden gelemeyeceğimiz kusur ve eksikliklere rağmen birbirimizi sevmeli ve saygı göstermeliyiz; zira Mesih'in Ruhu budur. Tevazu ve yardımlaşma geliştirilmeli, başkalarının kusurlarına karşı sabırlı bir şefkat gösterilmelidir. Bu, her şeyi daraltan o bencilliği yok ederek bizi geniş yürekli ve cömert kişilere dönüştürecektir."—Ellen G. White, *Pastoral Ministry [Pastörlük Hizmeti]*, s. 95.

Arkadaşlıkla ilgili en iyi bilinen öykülerden biri Davut ile Yonatan arasındaki dostluktur. İsrail'in ilk kralı ve Yonatan'ın babası olan Saul sadık ve itaatkâr olsaydı, krallığı nesiller boyu devam edebilir, Yonatan da onun tahtının varisi olabilirdi. Saul'un Allah'ın çağrısına layık olmadığı anlaşılınca Allah Davut'u İsrail'in yeni kralı seçti, böylece normal şartlarda Yonatan'ın yasal olarak kendisine ait olması gereken hakkını elinden almış oldu. Burada, bir aile ferdinin (Saul) yaptığı yanlış seçimlerin başka bir aile ferdini (Yonatan) nasıl etkilediğine dair güçlü bir örnek görüyoruz.

Fakat Yonatan Davut'a kızgın ya da onu kiskanıyor değildi. Aksine, Davut'u kendi babasının, yani Saul'un öfkesinden koruyarak ona yardım etmeyi seçti. "Saul oğlu Yonatan'ın yüreği Davut'a bağlandı. Yonatan onu canı gibi sevdi" (1Sa. 18:1). Gerçek dostluğa ne kadar da güçlü bir örnek.

"Aldanmayın, 'Kötü arkadaşlıklar iyi huyu bozar'" (1Ko. 15:33). Arkadaşlarıyla, hatta istemeden de olsa sonunda sana zarar verenlerle nasıl bir deneyimin oldu? Yanlış arkadaş seçimleri aile ilişkilerine ne şekilde zarar verebilir?

Hayat Arkadaşı Seçmek

Arkadaşlarınızı seçerken dikkatli olmanız gerekiyorsa, gelecekteki eşinizi seçerken daha da dikkatli olmanız gerekir. Adem, hayat arkadaşını bizzat Allah Kendi elleriyle ve kendisinden yarattığı için çok bereketlenmişti. Adem'in işi kolaydı, çünkü Havva var olan tek kadın olmakla kalmıyordu, aynı zamanda mükemmel kadındı. Oysa bizim işimiz daha zor, zira hiçbiri-miz mükemmel değiliz ve aralarından seçim yapacağımız çok sayıda kişi var.

Bu karar çok önemli olduğu için, Allah hayatımızın bu alanında bizi kılavuzsuz bırakmamıştır. Pazartesi günü derste gördüğümüz tüm önemli basamakların yanında, evlilik meselesinin bütününde takip etmemiz gereken daha spesifik bazı adımlar da var (6. derste evlilik meselesini etraflıca inceleyeceğiz). Gerçekten de, Rabb'e hizmet etme seçimi dışında, eş seçimi neredeyse her zaman herkesin yaşamında yaptığı en önemli seçim olacaktır.

Aşağıdaki ayetlerde, evlilikte doğru eş arayan bir kişi için geçerli olabilecek ve olması gereken hangi çok genel kılavuzluk bulunmaktadır? Mez. 37:27, 119:97, 1Ko. 15:33, Yak. 1:23–25.

Evlenecek doğru kişiyi aramanın yanı sıra, önce siz doğru kişi olun. “İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Çünkü Kutsal Yasa'nın ve peygamberlerin söylediği budur” (Mat. 7:12). Kişi istediği tüm niteliklere sahip muhtemel bir eş bulabilir, fakat karşısındakinde iyi nitelikler olmasını isteyenin kendisi bu iyi niteliklere sahip değilse, işte orada sorunlar çıkmaya başlar.

Bu yeni bir şey değil ve kesinlikle yalnızca evlilikte değil, hayatın genelinde de görülüyor. Pavlus Romalılara mektubun girişinde, kendilerinin de işlediği suçları işledikleri için başkalarını yargılayanlara kapsamlı bir şekilde sesleniyor. Ya da, İsa'nın dediği gibi: “Sen neden kardeşinin gözündeki çöprü görürsün de kendi gözündeki mertegi farketmezsin?” (Mat. 7:3).

Ne kadar sıklıkla aslında kendinde de olmayan niteliklerin karşındaki insanlarda (belki eşinde) olmasını temenni ediyorsun? Bunu bir düşün.

Bir Yol Seçmek

Hayatımızın bir noktasında, iş veya kariyer anlamında hayatta ne yapmak istediğimizle ilgili bir karar vermek zorunda kalırız. Hayatını kazanmak söz konusu olduğunda, zaten zengin olanlar ve tüm gün evde oturarak ailesine bakanlar (tüm mesleklerin en asili) dışında, çoğu insan kendisine bir yol seçmek zorundadır.

Tabi ki, hepimiz kariyerle ilgili seçimlerimizi büyük ölçüde sınırlandırabilen belirli şartlar içinde yaşıyoruz. Fakat hangi şartlar içinde olursak olalım, mesleğimizle ilgili seçim yaparken, özellikle de İsa Mesih'te kurtuluşa sahip olduğumuzu bilerek, hayatımıza anlam ve amaç katabilecek seçimler yapabiliriz. Kısacası, her ne yaparsak yapalım, Allah'ı yüceltmek için yapabiliriz.

Süleyman hangi hataya düşmüştü ve biz de benzer bir durum yaşamamak için nasıl daha dikkatli olabiliriz? Vaiz 2:1–11.

Süleyman'ın düştüğü tuzağa düşmemiz için zengin olmamız şart değil. “Çünkü bütün kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar, kendi kendilerine çok acı çektirdiler” (1Ti. 6:10). Kişinin fakir olması parayı zengin biri kadar çok sevmesine engel değil.

Evet, hayatımızı kazanmak zorundayız, fakat ne iş yapıyorsak yapalım ve ne kadar kazanırsak kazanalım, zenginliğe ulaşma çabasını put haline getirmememiz gerekir. Birçok aile, para kazanmayı saplantı haline getirip zengin olmaya çalışırken ailesini ihmal eden babalar yüzünden zarar görmüştür. Kaç evlat ya da eş, daha sade bir hayatı babalarıyla zayıf bir ilişkileri olmasına tercih ederdi? Birçok durumda insanlar ilk seçeneği ikincisine tercih ederdi.

Allah, daha Yarılış'ta çalışmanın hayatın bir parçası olmasını planlamıştı (Yar. 2:15). Tehlike, işimizi hayatımızın merkezine koyduğumuzda, ya da iş sadece kendimiz için servet edinmenin bir aracı haline geldiğinde baş gösteriyor. Süleyman'ın düştüğü hata budur. Bu işlerde anlam arıyordu ve bunların birçoğu onu bir ölçüde tatmin etmiş olsa da, sonunda hepsinin anlamsız olduğunun farkına vardı.

Bir zamanlar biri şöyle demişti: “Kaç kişi yaşamının sonunda ‘keşke işyerimde daha fazla, ailemle birlikte daha az zaman geçirdiydim’ diye düşünmüştür?” Bu ifadedeki önemli mesaj nedir?

EK ÇALIŞMA: Kutsal Yazılar boyunca insanın özgür iradesi gerçeğiyle karşılaşırız. Günahtan önceki Adem ile Havva bile (*Yaratılış 3*) özgür iradeye sahiptirler ve maalesef o iradeyi kullanarak yanlış seçimde bulundular. Kusursuz haldeki günahsız varlıklar bile özgür iradelerini yanlış yönde kullanabiliyorlarsa, bizim gibi varlıklar günaha ne kadar da daha fazla batmışlardır?

Şunu da unutmamalıyız ki, özgür irade gerçekten *özgürdür*, yani içimizden ya da dışarıdan kaynaklanan üzerimizdeki baskıya rağmen, yanlış olanı seçmek zorunda değiliz. Allah'ın içimizdeki gücü aracılığıyla, O'nun bize verdiği özgür iradeyle doğru seçimleri yapabiliriz. O yüzden kararlarımızı dikkatli bir şekilde tartmamız, bilhassa bu kararların aile yaşantımızı nasıl etkileyeceğini göz önünde bulundurursak, çok önemlidir. Kayın'ın özgür iradesiyle verdiği kardeşini öldürme kararı ailesini perişan etmişti. Yusuf'un ağabeylerinin özgür iradeleriyle verdikleri onu köle olarak satma kararı babalarının hayatını mahvetmişti. "Yakup giysiyi tanıdı, 'Evet, bu oğlumun giysisi' dedi, 'Onu yabanıl bir hayvan yemiş olmalı. Yusuf'u parçalamış olsa gerek.' Yakup üzüntüden giysilerini yırttı, beline çul sardı, oğlu için uzun süre yas tuttu. Bütün oğulları, kızları onu avutmaya çalıştırlarsa da o avunmak istemedi. 'Oğlumun yanına, ölümler diyarına yas tutarak gideceğim' diyerek oğlu için ağlamaya devam etti" (*Yar. 37:3-35*).

Kutsal Kitap boyunca, tıpkı hayatı olduğu gibi, aile fertlerinin iyi ya da kötü yönde yaptıkları özgür seçimlerin başkalarını nasıl etkilediğine dair örnekler bulabiliriz, örneğin Korah, Datan ve Aviram'ın seçimleri gibi (*Say. 16:1-32; ayrıca bkz. Dan. 6:23, 24; Yar. 18:19*).

TARTIŞMA SORULARI:

- 1 Bugün özgür iradenle yaptığın bazı seçimler nelerdi? Bu seçimler, senin kendin hakkında, Allah'la ve başkalarıyla olan ilişkin hakkında sana ne söylüyor? Yaptığın tüm seçimler içinde, varsa, hangilerini farklı yapmış olmak isterdin?
- 2 Hangi Kutsal Kitap karakterleri yanlış seçimler yaptı ve biz onların hatalarından ne öğrenebiliriz? Yaptıkları yanlış seçimler ailelerini ne şekilde olumsuz etkiledi?
- 3 Hepimizin yaptığımız seçimlerle ilgili pişmanlıklarımızın olduğuna şüphe yok. Böyle pişmanlık zamanlarında, müjde neden bu kadar iyi bir haberdir? Yaptığın yanlış seçimler yüzünden sıkıntıda olduğun ve suçluluk hissettiğin anlarda, Kutsal Kitap'tan hangi vaatleri talep ettin?
- 4 İnsanlar sana gelip evlilik hakkında sorular sorsa onlara ne öğüt verirsin? Neden? Bu önemli karar üzerinde kafa yorarlarken onlara yardımcı olması için Allah'ın Sözü'nden hangi ilkelere işaret edersin?

Brezilyalı Bombalardan Sıyrılıyor

Carolyn Azo tarafından yazılmıştır.

Afrika'daki açlık haberleriyle kederlenen Marcelo Dornelles, Brezilya'daki rahat hayatını terkedip ADRA'nın savaş mağduru olan Mozambik, Angola ve Irak'taki yardım hizmetlerine katıldı.

Henüz 48 yaşında olmasına rağmen beyazlamış saçları ve yüzündeki hatlar, bomba patlamaları, şiddetli güneş, dondurucu soğuk ve güçlü yağmurlarla geçen çetin insani yardım işine tanıklık ediyordu.

Buna rağmen hayatında hiç bir şeyi değiştirmezdi.

Bir Irak şehri olan Erbil'de ADRA Kürdistan'ın yöneticisi olarak çalışırken bir röportajda, "1990'da, rahat bir hayatım olmasına rağmen oldukça huzursuzdum," dedi Marcelo. "Somali'de ve Etiyopya'da hala savaşlar sürerken, orda açlıktan ölen insanların televizyon görüntülerini gördüğümde içimde onlara yardım etme isteği uyandı. Biliyordum ki, Tanrı beni çağırıyordu."

Aldığı ilk görev Adventist Gelişim ve Yardım Kuruluşu'na (ADRA), Mozambik'teki çatışmalardan ve kuraklıktan dolayı yerinden olan 100 kasaba halkına gıda programları oluşturmaya yardım etmektir. Ülke 1977'den beri iç savaşa batmıştı, ve bir barış antlaşmasına ancak 1992'de ulaşılabilirdi.

"Oraya vardığımda, durumun düşündüğümünden daha da güç olduğunu anladım," dedi Marcelo. "Ama geri dönemezdim. Çok fazla yardıma ihtiyaç vardı."

Mozambik'te sekiz ay çalıştı, ve başkalarına yardım etme isteğinin aksine daha da güçlendiğini söyledi. Fakat annesini ilgilendiren tıbbi bir acil durum onun işini yarıda kesmesini ve annesiyle ilgilenmek üzere Brezilya'ya dönmesini gerektirdi.

Bir sonraki görevi onu Angola'ya, 27 yıllık bir iç savaşın ortasındaki bir ülkeye getirdi. İlk yılları korkunçtu ki, insanların ayakta kalması ve ölü köpekleri yediklerini gördü. 1993'teki bir askeri saldırıda, Angola'nın kuzeyindeki eyalet başkenti olan Malanje'deki evine alarak 20 çocuğu patlamalardan ve açlıktan kurtardı.

"Sokaklarda gördüklerim dehşet vericiydi, bir deri bir kemik kalmış düzinelere çocuk, açlıktan ölüyorlardı," dedi. "Gördüğüm acıya katlanamadım. Böylece, gördüğüm çocukları topladım, onları evime getirdim ve besledim."

Marcelo ayrıca Malanje'de 200'den fazla kimsesiz kalmış çocuğu Adventist ailelere yerleştirmek için ADRA'yla beraber çalıştı.

2016'da Marcelo, yuvalarından olmuş insanlara yardım etmek için Irak'a taşındı.

"O kocaman bir kalbi olan bir adam," dedi Liander Reis, ADRA Kürdistan mali işler baş sorumlusu olarak görev yapan bir Brezilyalı.