

Son Yedi Bela



SEBT GÜNÜ

KONUyla İLGİLİ METİNLER: *Va. 15:1; 7:1-3; 14:9, 10; 16:1-12; 17:1; Daniel 5; Va. 16:16; 2Se. 2:9-12.*

HATIRLAMA METNİ: Ya Rab, senden kim korkmaz, adını kim yüceltmez? Çünkü kutsal olan yalnız Sensin. Bütün uluslar gelip Sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin açıkça görüldü (*Vahiy 15:4*).

Vahiy 11:18 ayeti son Armagedon savaşından hemen önce dünyadaki olayları şu şekilde özetliyor: Uluslar gazaba gelmişlerdi. Dünyadaki işlerin bu durumu İsa'nın son günler tarifleriyle uyuyor (*Luka 21:25*), ardından da Allah'ın tövbe etmeyenlerin üzerine dökülen yedi bela biçiminde gerçekleşen yargısı, yani gazabı geliyor (*Va. 15:1*).

Vahiy 15. bölüm, bu ilahî gazapla dolu yedi tas taşıyan yedi meleğin resmedilmesiyle başlıyor. Fakat dökülme gerçekleşmeden önce, Allah'ın sadık halkının geleceğinden bir kesit görüyoruz (*Va. 15:1-4*). Onlar, camdan bir denizi andıran bir şeyin üzerinde duran, Musa'nın ve Kuzu'nun ezgisini söyleyen, canavara, heykeline ve adını simgeleyen sayıya karşı zafer kazananlar (*Va. 15:2*) olarak tanımlanıyorlar; tüm tasvirler Kızıldeniz kıyısında Allah'ın Mısırlılara karşı kazandığı zaferi kutlayan İbranileri anımsatıyor (*Mısırdan Çıkış 15*).

Bu muzaffer kutsallar, Vahiy 14:1-5 ayetlerinde bahsedilen aynı 144.000 kişidir. Canavarın işaretini reddetmiş olduklarından, son yedi beladan korunuyorlar. Daha sonra, İkinci Geliş'te, ölümlü bedenleri dönüştürülüp ölümsüzlük giydiriliyor (*1Ko. 15:51-54*), İsa güç ve yücelik içinde geldiğinde diriltilecekler (*1Se. 4:17*).

*16 Mart Sebti Günü'ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.

Son Yedi Belanın Anlamı

Artık insanlar bilinçli olarak tercihlerini Allah ya da Babil yönünde yapmışlardır. Fakat Mesih gelmeden önce, tutulmuş olan Şeytan'ın öfkesinin yıkıcı rüzgârları (Va. 7:1–3) serbest bırakılıyor ve hemen ardından da son yedi bela geliyor.

Vahiy 15:1 ayetini ve Mısırdan Çıkış 7–11 bölümlerini oku. Son yedi belanın zemini olarak kabul edilen Mısırlılara gönderilen felâketler, amaçları ve anlamları bakımından ne şekilde öğreticidir?

Son yedi belaya son belalar denmesinin sebebi, dünya tarihinin en sonunda gerçekleşmeleridir. Buna karşıt olarak, yedi borazan belaları Hristiyan çağının tamamını içine alan bir zaman dilimini kapsar, fakat faaliyet alanları kısıtlıdır. Bunlar, müjdenin vaaz edilmesi sürerken (Va. 10:8–11:14) ve arabuluculuk gerçekleşirken (Va. 8:2–5) icra edilirler. Merhametle karışıklırlar ve Allah'ın halkının düşmanlarını tövbe ettirme amacı taşırlar.

Öte yandan, son yedi bela İkinci Geliş'ten hemen önce dökülür. Bunlar, Firavun gibi kalpleri Allah'ın kurtaran sevgisine karşı katılmış olan ve tövbe etmek istemeyenlerin üzerine dökülür (Va. 16:11). İlahî gazap insanların yaptıkları seçimlere Allah'ın adil yargısıdır (bkz. Rom. 1:26–28) ve kaybolanlar şimdi kendi tercihlerinin sonuçlarını biçmektedirler.

Vahiy 15:5–8, Mısır'dan Çıkış 40:34, 35 ve 1. Krallar 8:10, 11 ayetlerini oku. Kimse tapınağa giremedi (Va. 15:8) ifadesi, son yedi belanın zamanlamasıyla ilgili ne düşündürüyor?

Kimse tapınağa giremedi (Va. 15:8) ifadesi, deneme süresinin sona erişine işaret ediyor. (Va. 22:11). Mesih'in gökteki arabuluculuk hizmeti sona ererken, tövbe etme fırsatının kapısı sonsuza dek kapanıyor. Dolayısıyla son yedi bela kimsenin tövbe etmesini sağlamayacak, tersine Babil'in tarafında olmayı seçenlerin kalplerinin katılığını açığa vurarak, Allah'tan daha da çok nefret etmelerine neden olacak (Va. 16:9, 11).

Her geçen gün daha da kötüye gidecek olan etrafındaki dünyaya bir bak. Belaların bu kadar gecikmiş olması Allah'ın merhameti ve sabrına dair bize ne öğretiyor?

Son Belaların Dökülmesi

Mesih'in göksel tapınaktaki arabuluculuğunun sona erişiyse, her bireyin kaderi sonsuza dek belirlenir. Müjdeye burun bükenlerin Allah'ın gazabını tamamıyla tecrübe etme zamanı artık gelmiştir.

Son yedi bela Mısır üzerine dökülen belaların bir yansımasıdır (*Mısır'dan Çıkış 7–11*). Tıpkı Mısır belaları Mısırlıları etkilerken İsraililerin korunduğu gibi, bu sıkıntı zamanında da Allah'ın halkı korunacaktır (*Mez. 91:3–10*; bkz. *Büyük Mücadele*, s. 634, 635). Mısır'daki belalar Firavun'un kalbinin katıllığını açığa vurarak, Mısırlılara tanrılarının onları korumaktaki acizliğini göstermişti. Benzer şekilde, son yedi bela da deniz canavarına tapınanların kalplerini katılaştıracak ve Babil'in onları ilahî yargıdan korumaktaki acizliğini gözler önüne serecek.

Vahiy 16:1–11 ayetlerini oku. Burada ne oluyor ve nasıl resmedilmiş?

İlk dört bela evrensel değildir, yoksa yeryüzünün sakinleri toptan helâk olurlardı.—*Büyük Mücadele*, s. 634. İlki, sadece canavara tapanlar üzerinde acı verici ve iğrenç yaralar açıyor. İkinci ve üçüncü belalar denizleri, ırmakları ve su pınarlarını etkileyerek bunları kana dönüştürüyor. İçecek su olmayınca isyankâr insanlık hayatta kalamaz. Dördüncü bela güneşi etkiliyor, böylece insanları kavurarak dayanılmaz acılara yol açıyor.

Belaların yol açtığı dayanılmaz acılar günahkâr insanlığın kalbini yumuşatarak isyankâr davranışlarından vazgeçmeye yönlendirmiyor. Aksine, bu belaları gerçekleştiren Allah'a küfredip lanet okuyorlar. Hiçbiri tövbe de etmiyor.

Vahiy 16:10, 11 (*ayrıca bkz. Çık. 10:21–23*) ayetlerinde, beşinci belanın canavarın tahtını vurduğunu görüyoruz. Tahtı canavara devretmiş olan Şeytan'dı (*Va. 13:2*). Artık Şeytan'ın yetkisinin merkezi bile bu belaların gücüne karşı duramaz. İnsanlar acı içinde kıvrılırken, Babil'in kendilerini korumaktan acizliğini fark ediyorlar. Ne var ki, Allah'a karşı şartlanmış oldukları için, belaların dehşeti bile onların kalplerini değiştirmiyor.

Başımıza bir felâket gelmesi halinde Allah'ın sevgisini O'na ıstırap içindeyken bile güvenecek kadar bileceğimiz ölçüde, Rab ile ne şekilde yakın bir yürüyüş sağlayabiliriz?

Fırat Nehri Kurutuluyor

Vahiy 16:12 ile Vahiy 17:1 ve 15 ayetlerini oku. Fırat Irmağı simgesi neyi temsil ediyor? Son yedi bela bağlamında, Fırat Irmağı'nın kurutulmasının önemi nedir?

Eski Ahit'te, Fırat Irmağı İsrail'in düşmanları Asur ve Babil için çok önemli bir destek vasıtasıydı. Irmak Babil boyunca akıyordu ve şehir için önemliydi, çünkü ekinleri büyütüyor ve insanlara su sağlıyordu. Fırat olmasa Babil ayakta kalamazdı.

Vahiy 17:1 ayeti son zaman Babil'ini engin suların kenarında oturan şekilde tanımlıyor, bu muhtemelen Fırat Irmağı'na bir göndermedir (*bkz. Yer. 51:13*). Vahiy 17:15 ayeti son zaman Babil'inin üzerinde oturduğu suların onu destekleyen insanlar olduğunu açıklıyor; sistemin arkasındaki dünya çapında sivil, dünyasal ve politik güçler. Ancak bu güçler sonunda desteklerini geri çekecekler.

Altıncı bela sahnesi, eski Babil'in Pers Kralı Koreş tarafından ele geçirilmesini yansıtıyor (*bkz. Daniel 5*). Antik tarihçi Herodot'a göre, Kral Belşassar ve adamlarının ziyafette olduğu gece Persler Fırat'ın yönünü değiştirmiş ve Babil'e nehir yatağı üzerinden girerek şehirdekileri gafil avlamışlardı.

Vahiy 16:12 ayetindeki sembolik Fırat'ın kurutulması, son zamanda Babil'in ele geçirilmesiyle sonuçlanıyor. Vahiy'deki Fırat Irmağı dünyanın sivil, dünyasal ve politik güçlerinin Babil'e destek verişini temsil ettiği için, Fırat'ın kuruması da onların desteklerini çekmeleri ve ardından saldırmalarıyla Babil'in düşüşünü simgeliyor.

Dünyadaki insanlar doğadaki çalkantıları gördükçe (*bkz. Va. 16:3-9*), korunmak için Babil'e yöneliyorlar. Fakat beşinci bela Babil'in yetkisinin merkezini vurduğundan (*Va. 16:10, 11*), oradan yardım beklemenin boğuna olduğunu görüyorlar. Aldatılmışlık hissiyle Babil'in aleyhine dönüyorlar ve onun düşmesine yol açıyorlar (*bkz. Va. 17:16*). Fakat buna rağmen, kalplerinin Allah'a ve O'nun halkına karşı hâlâ katı olduğunu görüyoruz. Böylelikle onlar, Şeytan'ın Allah'ın halkını yeryüzünden silmek için dünyayı onlara karşı birleşmeye sürükleyeceği son aldatmaca için verimli toprak haline geliyorlar.

İnsanlara ve insani kurumlara güvenmenin ne kadar riskli olduğunu hangi şekillerde öğrendin?

Şeytan'ın Son Büyük Aldatmacası

Vahiy 16:12 ayeti bize Fırat Irmağı'nın kurutulmasının sebebinin gündoğusundan gelen krallara yol açmak olduğunu söylüyor. Eski Ahit'te gündoğusundan gelen krallar kuzeyden gelen ve sonrasında Babil'e doğudan yaklaşan Koreş ve ordusuydu (Yşsa. 41:25). Onların Babil'i ele geçirmeleri Allah'ın halkının anayurtlarına dönmelerini mümkün kıldı (Yşsa. 44:27, 28). Aynı şekilde, sembolik Fırat'ın kurutulması da Allah'ın son zaman halkına kurtuluş sağlamaları için doğudan gelen kralların yolunu açıyor.

Vahiy 16:12 ayetindeki doğudan gelen krallar ise Mesih ve O'nun göksel melekler ordusu. İsa ikinci gelişinde, günahsız meleklerin giysisi olan (Va. 15:6) beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan (Va. 19:14) melekler ordusuyla birlikte görünecek. Göğün ordusunun eşlik ettiği Mesih, Vahiy 17:4 ayetinin gösterdiği gibi, halkına zulmeden şeytani güçleri yenecek (Mat. 24:30, 31 ile karşılaştır). İkinci Geliş'ten önce Allah'ın halkına karşı gerçekleştirilen bu son çatışma, Armagedon savaşı olarak bilinir.

Vahiy 16:13, 14 ayetlerini oku. Üç kötü ruhun Armagedon savaşına hazırlıktaki rolü nedir? Bunlar ne şekilde Vahiy 14. bölümdeki üç melek mesajının şeytani sahteleridir (bkz. 1Ti. 4:1)?

Deneme süresinin bitmesinden hemen önce gerçekleşen son olaylar sırasında, her insanoglu Armagedon savaşında iki taraftan hangisinde yer alacağını seçmeye sevk edilecek. Yuhanna, bu ruhsal savaşın açılışı olarak, kurbağaya benzer üç kötü ruh görüyor. Şeytan'ın son aldatma girişimi, yalancı kötü ruhlarla gerçekleşiyor.

Ejderha (putperestlik ve ruhçuluk), deniz canavarı (Roma Katolikliği) ve sahte peygamber (sapkın Protestanlık), Şeytan'ın emri altında birleşiyor (bkz. Va. 13:11, 12). Şeytan kuzuya benzer canavarın mucizevi belirtiler göstermesini sağlıyor (bkz. Va. 13:13–17), bunların arasında ruhsal tezahürler de var. Bu belirtiler, Şeytan'ın dünyayı gerçek Tanrı yerine kendisini izlemeye ikna etmek için uyguladığı son zaman aldatmaca stratejisinin bir parçası.

Allah'a ve O'nun gerçeğine duydukları nefretle gözleri kör olan dünya liderleri, Şeytan'ın hoş giden dini bir kisveyle örtülmüş yalanlarına kolaylıkla inanırlar (2Se. 2:9–12). Sonunda, bu dünyanın sonunu getirecek olan savaşta birleşecekler.

Armagedon Savaşı için Toplanma

Vahiy 16:16 ayetini oku. Şeytan'ın son zaman aldatmacası, dünya halkını Armagedon savaşı için bir araya toplamakta ne kadar başarılı olacak?

Aldatıcı şeytani mucizeler dünya çapında başarıya ulaşacak. İnsanlar Kutsal Kitap öğretilerine burun kıvrdıklarından, aldatıcı mucizelerin eşlik ettiği bir yalana inanacak (bkz. 2Se. 2:9–12). Aynı amaçta birleşecekler, bu da İbranice Megiddo dağı anlamına gelen Armagedon denilen bir yerde toplanmalarıyla simgeleniyor. Megiddo bir dağ değil, Karmel Dağı'nın eteklerindeki Yizreel Vadisi'nde (ya da Ezdrelon Ovası'nda) bulunan hisarlı bir şehirdi ve stratejik olarak önemli bir bölgeydi.

Ezdrelon Ovası İsrail tarihindeki pek çok önemli savaşın gerçekleştiği yerdirdi (bkz. Hak. 5:19; Hak. 6:33; 2Kr. 9:27; 2Kr. 23:29, 30). Vahiy, Mesih ile kötülüğün güçleri arasındaki Armagedon adı verilen son büyük çatışmayı betimlemek için bu tarihsel arka planı kullanıyor. Dünya halkı, şeytani birliğin önderliği altında birleşmiş bir ordu olarak resmediliyor.

Anlaşıldığı kadarıyla Megiddo dağı ile antik Megiddo kentinin üzerine kurulduğu vadiden yükselen Karmel Dağı kastediliyor. Karmel Dağı, Allah'ın gerçek peygamberi (İlyas) ile Baal'in sahte peygamberleri arasında, İsrail tarihindeki en önemli çarpışmalardan birinin gerçekleştiği yerdir (1. Krallar 18). Bu hesaplaşma, Gerçek Tanrı kimdir? sorusuna cevap vermişti. Gökten gelen ateş, Rabb'in yegâne gerçek ve ibadet edilecek Tanrı olduğunu göstermişti. Armagedon savaşının ruhsal meselesi (Allah'a mı yoksa insana mı itaat edeceğimiz konusu) belalar başlamadan önce kararlaştırılmış olsa da, ejderhanın, canavarın ve sahte peygamberin tarafını tutanlar (Va. 16:13) o andan itibaren tamamen iblis tarafından kontrol edilecekler (İsa'nın çarmıha gerilmesine yol açan Yahuda gibi [Luka 22:3]). Kaybeden tarafı seçmiş olarak, dağlara kendilerini saklamaları için yalvaranlar arasında olacaklar (Va. 6:16; ayrıca 2Se. 1:7, 8 ayetlerini oku).

Fakat belalar yağmaya başlamadan önce, Vahiy 13:13, 14 ayetleri kara canavarını başka bir ruh öncülüğündeki sahte uyanışları da içeren Şeytan'ın taklidinin Allah'ın işi olduğuna dünyayı inandırmak için gökten yere ateş yağdırırken resmediyor.

Armagedon Ortadoğu'da bir yerde uluslar arasında gerçekleşecek askeri bir savaş değil, Mesih'in karanlığın güçlerine kararlı bir şekilde karşı koyduğu dünya çapında ruhsal bir mücadeledir (bkz. 2Ko. 10:4). Son savaşın sonucu da Karmel'de olduğu gibi, ancak küresel ölçekte olacak: karanlığın güçlerine karşı Allah'ın mutlak zaferi.

İnsanlar yıllardır Ortadoğu'daki politik ve askeri çalkantıları sonun ve Armagedon'un belirtileri olarak görüyorlar. Pek çok öngörüye, belirlenen tarihlere rağmen, tasavvur ettikleri Armagedon gerçekleşmedi. Peki biz, bu yerel olayları Kutsal Kitap'taki peygamberlik sözünün yerine gelmesi olarak görüp, benzer hatalara düşmekten kendimizi nasıl koruyabiliriz?

EK ÇALIŞMA: Ancak zihnini Kutsal Kitap'ın hakikatleriyle güçlendirmiş olanlar son büyük çatışmada ayakta kalabileceklerdir. Her cana bu araştırma sorusu gelecektir: İnsanlardan çok Allah'a mı itaat etmeliyim?.. Elçi Pavlus, son günlere doğru bakarak şöyle bildirdi: 'Çünkü öyle bir zaman gelecek ki, sağlam öğretiye katlanamayacaklar' (2. Timoteos 4:3). O zaman kesinlikle gelmiştir. Büyük kalabalıklar Kutsal Kitap gerçeklerini istemiyor, çünkü bu gerçekler günahlı ve dünyayı seven yüreğin arzularına karşı çıkıyor; Şeytan ise onlara sevdikleri hileleri veriyor.

Fakat Allah'ın yeryüzünde, tüm öğretilerin standardı ve tüm reformların esası olarak yalnızca ve yalnızca Kutsal Kitap'a bağlı kalacak bir halkı olacaktır. Eğitimli kişilerin fikirleri, bilimin çıkarımları, kilise konseylerinin, sayısı temsil ettikleri kiliseler kadar çok ve uyumsuz olan iman açıklamaları veya kararları, çoğunluğun sesi – bunların herhangi biri ya da tümü birlikte, dinsel inancın herhangi bir hususunun lehine veya aleyhine kanıt olarak kabul edilemez. Herhangi bir öğretiyi veya ilkeyi kabul etmeden önce, bunu destekleyen açık bir Rab diyor ki ifadesi talep etmeliyiz...

Büyük aldatmaca oyununun son perdesinde, Şeytan'ın kendisi Mesih'i taklit edecektir. Kilise, umutlarının gerçekleşmesi için uzun zamandan beri Kurtarıcı'nın gelişini beklemektedir. Şimdi ise büyük aldatıcı, Mesih gelmiş gibi gösterecektir. Şeytan, dünyanın çeşitli bölgelerinde kendisini göz kamaştırıcı parlaklıkta görkemli bir varlık olarak gösterecek, Yuhanna tarafından Vahiy kitabında verilen Allah'ın Oğlu tanımına benzetecektir. Vahiy 1:13–15. Onu kuşatan görkem, ölümlü gözlerin o zamana dek karşılaştığı en eşsiz görünüm olacaktır. Havada zafer çılgılığı yankılanır: 'Mesih geldi! Mesih geldi!' İnsanlar onun önünde hayranlıkla secde eder... Nazik ve müşfik tonlarla, Kurtarıcı'nın ağzından çıkan yüce göksel gerçeklerin bazılarını aynen söyler; hastaları iyileştirir ve bundan sonra Mesih'in karakterini taklit ederek Şabat'ı Pazar günüyle değiştirdiğini söyler ve kutsamış olduğu günü herkesin yüceltmesini buyurur. Yedinci günü kutsal tutmakta direnenlerin, ışık ve gerçekle kendilerine göndermiş olduğu meleklerini dinlemeyi reddederek, adını lekediklerini ilan eder. Bu, çok güçlü, neredeyse ezici bir aldatmacadır.—Ellen G. White, *Büyük Mücadele*, s. 598—600, 629.

TARTIŞMA SORULARI:

- ① İsa'nın Vahiy 16: 15 ayetindeki Armagedon savaşına hazırlık tasvirinin içine yerleştirilmiş öğüdünü oku. Mesih'in daha önce Laodikya kilisesine yaptığı çağrıdaki benzer ifadelere dikkat et (*Va. 3:18*). Mesih'in sözleri Laodikya'ya verilen mesajın son çatışmaya hazırlık zamanında yaşayan Allah'ın halkı için önemini ne şekilde gösteriyor? Bu mesaj kişisel olarak senin için ne bakımdan geçerli?
- ② Vahiy'de beyaz kumaşlar Mesih'in doğruluğunu simgeler (*Va. 3:4, 5; Va. 19:7–9*). Sadece Mesih'in doğruluğunun kaftanını giymiş olanlar son krizde sağlam durmayı başarabileceklerdir. Bir kişi giysisini nasıl Kuzu'nun kanıyla yıkayıp bembeyaz edebilir (*Va. 7:14*)?

Musa ve Zimbabve Polisi

Andrew McChesney tarafından yazılmıştır.

26 yaşındaki misyoner 50 kişilik Zimbabwe'li polis grubuna göz gezdirdi. Üniformalı erkekler ve kadınlar Bulawayo'nun merkezinde renkli bir törene daha yeni katılmışlardı ve onun konuşmasını bekliyorlardı.

Zimbabwe'nin ikinci büyük şehrine atanmış olan Global Misyon öncüsü Emmanuel Msimanga, Musa hakkında konuşmaya başladı:

"Musa Mısır'da olsa bile, bir İbrani olduğunu hatırladı," dedi ve "Musa şunu farketti, 'Mısır'da olsam bile, bir Mısırlı değilim. Bu toprağın kültürünü takip etmek zorunda değilim.'"

Emmanuel istekli yüzlere baktı:

"Bazı insanlar haksız kazanç biriktiriyorlar. Siz bunlardan olmayın," dedi ve "Günahkar bir dünyada yaşasak bile siz doğru olmaya devam edin" dedi.

2017'de Solusi Üniversite'si teoloji bölümü mezunu olan Emmanuel'in, İsa'nın öğretisini paylaşmak için özel bir fırsatı vardı. Bir Global Misyon öncüsü olarak, bulunduğu ilçede yaşayan ve çalışan polis memurlarına, devlet memurlarına ve öğrencilere ulaşmaya çalışıyordu. Sadece sorarak, yerel ve bölgesel memurların eğitim kurslarında 30 dakikalık bir konuşma hakkı kazanmıştı.

Emmanuel'in Musa ile ilgili eğitim kursunda söyleyecek daha çok şeyi vardı:

"Musa geçici olan sefa ve günah dolu yaşamı seçmektense, İsraililerle beraber acı çekmeyi yeğlemiştir" dedi. Ardından Kutsal Kitap'tan İbranilere Mektup 11:24-25'i açtı ve okumaya başladı, "Musa büyüyünce, Firavun'un kızının oğlu olarak tanınmayı imanı sayesinde reddetti, bir süre için günahın sefasını yaşamaktansa, Tanrı'nın halkıyla eziyet çekmeyi yeğledi."

Konuşmanın ardından polis memurları Emmanuel'e teşekkür ettiler

İçlerinden biri, "İşte bizim ihtiyacımız olan iman budur, bunlar bizim duymak istemediğimiz fakat duymamız gereken sözlerdi" dedi. Bir diğeri, "Bu bize bir uyarı ve doğru yolun gösterilişiydi, Tanrı bugün beni kutsadı" dedi. Emmanuel polis memurlarını bedava olan Kehanetin Sesi Kutsal Kitap derslerine katılmayı davet etti ve her birine birer kitap verdi.

Hiç bir polis memuru vaftiz olmayı istemedi, fakat Emmanuel Kutsal Ruh'un iş başında olduğundan emin.

Bir Global Misyon öncüsü olarak sadece iki aylık bir çalışmanın ardından, beş tane üniversite öğrencisi vaftiz olmaya hazırıldı.

Emmanuel işlerine devam ederken, doğruluğu vaaz etmeye gönülden devam ediyor.

"Zaman bize aksini söylese de bizler tıpkı Musa gibi doğruluk için sağlam durmalıyız" diyor.

2015'in Onüçüncü Şabat Sumuları'nın bir kısmı Solusi Üniversitesi'nin kafeteryasını 500 kişilikten 1000 kişiliğe büyütmede kullanılmıştır.