

Şeytan, Yenilgiye Uğratılmış Bir Düşman



SEBT GÜNÜ

KONUyla İLGİLİ METİNLER: *Vahiy 12; Yar. 3:15; Yşa. 14:12-15; Dan. 7:23-25; 2Se. 2:8-12; Va. 13:13, 14; 19:20.*

HATIRLAMA METNİ: Kardeşlerimiz Kuzu'nun kanıyla ve ettikleri tanıklık bildirisiyle onu yendiler. Ölümü göze alacak kadar vazgeçmişlerdi can sevgisinden (*Vahiy 12:11*).

Vahiy 12-14 bölümleri bizi kitapçığın son günlerdeki olaylar kısmına hazırlıyor (*Va. 15:1-22:21*). Kitapçığın ilk yarısı (*Va. 1:1-11:19*) kilisenin Hristiyanlık Dönemi boyunca düşmanca bir dünyada yaşadığı ruhsal sorunları konu alırken, geri kalanı İkinci Geliş'ten ve Allah'ın krallığından hemen önce gerçekleşen temel olaylara odaklanıyor.

12. bölümün amacı dünya tarihinin son krizinin arka planındaki büyük resmi göstermektir. Bize, Mesih ile Şeytan arasındaki büyük mücadelenin tarih boyunca devam eden gelişimini gösterir.

Vahiy kitapçığında Şeytan, Allah ve O'nun halkının baş düşmanıdır. Onun varlığı gerçektir ve evrendeki tüm kötülük ve isyankarlığın arkasında o vardır. İkinci gelişten önce, Allah'ı yenmek için son şansının Armagedon savaşını kazanmak olduğunu biliyor. O yüzden tüm gücünü bu olaya hazırlanmak için harcıyor.

Vahiy 12, Allah'ın halkına Şeytan'ın başarılı olamayacağına dair güvence verme amacını taşımaktadır. Ayrıca Şeytan'ın kararlı olduğuna ve galip gelmeleri için tek umutları Mesih'te bulunan Allah'ın son gün bakiye kilisesine tüm gücüyle savaş açacağına dair bir uyarıdır.

*23 Şubat Sebt Günü'ne hazırlık için bu hafta sonu çalışın.

Kadın ve Ejderha

Vahiy 12:1–5 ayetlerini oku. Yuhanna görümde iki büyük işaret görüyor, ilki bir Çocuğa hamile olan bir kadın, ikincisi bir ejderha. Bu işaretler (ya da simgeler) kimi temsil ediyor ve bu ayetler ne anlatıyor?

Kutsal Kitap'ta kadın Allah'ın halkının bir simgesi olarak kullanılmıştır (2Ko. 11:2): El değmemiş bir kadın sadık imanlıları temsil eder, fahişe ise sapkın Hristiyanların simgesidir. Vahiy 12. bölümdeki kadın, ilk önce Mesih'in geldiği İsrail'i simgeliyor (Va. 12:1–5); 13–17 ayetlerindeyse, bakiyeyi doğuran gerçek kiliseyi.

Bu kadın güneşe sarınmış ve ayın üzerinde ayakta durur şekilde resmedilmiş. Kutsal Kitap'ta güneş Mesih'in karakterinin görkemini, O'nun doğruluğunu ifade eder (Mal. 4:2). O, dünyanın ışığıdır (Yu. 8:12) ve O'nun halkının da Allah'ın sevgi dolu kişiliğini dünyaya yansıtması gerekir (Mat. 5:14–16). Ay, iki büyük ışığın küçüğü olarak (bkz. Yar. 1:16), Mesih'in müjde zamanındaki işinin habercisi olan Eski Ahit vaatlerine işaret eder.

Yuhanna'nın görümde fark ettiği ikinci sembolik işaret ise korkunç kırmızı ejderhaydı. Ejderha'nın iblis ve Şeytan, eski yılan olduğu daha sonra anlaşıldı (Va. 12:9). Ayette, onun kuyruğuyla gökteki yıldızların üçte birini sürükleyip yeryüzüne attığı söyleniyor. Kuyruk aldatmanın simgesel bir unsurudur (Yşa. 9:14, 15; Va. 9:10). Gökteki yüce konumundan uzaklaştırıldıktan sonra (Yşa. 14:12–15), Şeytan göksel meleklerin üçte birini ayartmayı başardı. Bu düşmüş melekler, Allah'a ve O'nun kurtuluş işine karşı gelmekte iblise yardımcılık eden cinlerdir (bkz. 1. Timoteos 4:1). Ayrıca Vahiy, yedi başlı, on boynuzlu diye tarif edilen ejderhayı, Şeytan-putperest Roma (Va. 12:4) ve ruhçuluk (Va. 16:13) tarafından kullanılan dünyadaki ajanların bir simgesi olarak kullanıyor. Ejderhanın Şeytan olduğu belirtiliyor (Vahiy 12:9); Kurtarıcı'yı öldürmesi için Hirodes'i harekete geçiren oydu. Fakat Şeytan'ın Hristiyanlık Döneminin ilk yüzyıllarında Mesih'e ve halkına karşı savaşmak için kullandığı başlıca araç, egemen dinin putperestlik olduğu Roma İmparatorluğu'du. Bu nedenle ejderha öncelikle Şeytan'ı simgelerken, ikincil bir anlamda putperest Roma'nın bir simgesidir.—Ellen G. White, *Büyük Mücadele*, s. 441.

Vahiy 12:9 ayetini oku. Şeytan'a o eski yılan deniyor. Yaratılış 3:15 ayetiyle, Ejderhanın, doğurur doğurmaz (Va. 12:4) kadının tohumunu yok etme girişimi arasında ne bağlantı var?

En başından beri Şeytan, O'nu yok etmek için Mesih'in-çocuğun doğmasını bekliyordu. Mesih sonunda dünyaya geldiğinde, Şeytan O'nu yok etme çabasında (Vahiy 12:4 ayetinde ayrıca ejderha olarak simgelenen) putperest Roma'yı kullandı fakat Çocuk Allah'a ve O'nun tahtına kapılıp yukarı götürüldü (Va. 12:5).

Şeytan Yeryüzüne Atıldı

Gökteki bir savaştan bahseden Vahiy 12:7–9 ayetlerini oku. Sonunda Şeytan'ın gökten kovulmasına yol açan savaş neyle ilgiliydi?

Şeytan, büyük mücadelenin en başında, Allah'ın yönetimine karşı isyan ettiği gökten atıldı. Gökteki tahta zorla el koyup, kendisini yüceler yücesiyle eşit (*Yşsa. 14:12–15*) kılmak istedi. Allah'a açıkça başkaldırdı fakat yenilgiye uğratıldı ve dünyaya sürüldü. Fakat, Adem ile Havva'yı aldatarak Şeytan, Adem'in bu dünya üzerinde hüküm sürme yetkisini gasp etti (*Luk. 4:6*). Kendisini bu dünyanın egemeni ilan ettiği için (*Yu. 12:31*), göksel meclise yeryüzünün temsilcisi olarak katılma yetkisine sahip olduğunu iddia etti (*Eyü. 1:6–12*). Fakat çarşıta uğradığı bozgunun beri Şeytan ve onun düşmüş melekleri, cezalandırılacakları zamana kadar, yeryüzüne bir zindanmış gibi hapsedildiler (*2Pe. 2:4, Yabuda 6*).

İsa, ölümlüyle fide vererek kaybedilmiş olanı kurtardı ve böylece Şeytan'ın gerçek kişiliği tüm evrenin önünde teşhir edilmiş oldu. Şeytan gizli kimliğinin açığa çıktığını gördü. Yönetimi, düşmemiş melekler ve göksel evrenin karşısında açığa vuruldu. Kendisinin bir katil olduğunu ortaya koymuş oldu. Allah'ın Oğlu'nun kanını dökerek, kendisini göksel varlıkların anlayışından kopardı. Bu yüzden işi sınırlandırıldı.—Ellen G. White, *The Desire of Ages [Çağların Arzusu]*, s. 761. Tüm evrenin önünde yeryüzündeki egemenlik Şeytan'dan İsa'ya geçti ve O'nun yeryüzünün yasal hükümranı olduğu duyuruldu (*Ef. 1:20–22, Fil. 2:9–11*).

İsa bu olayı şu sözlerle önceden anlatmıştı: Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak (*Yu. 12:31*).

Şeytan'ın bu yargılanmasıyla, Tanrımız'ın kurtarıcı, gücü, egemenliği ve Mesih'in yetkisi şimdi gerçekleşti (*Va. 12:10*). Şeytan kısıtlı da olsa hâlâ Allah'ın yeryüzündeki halkına zarar verme gücüne sahip fakat az zamanı kaldığının bilincinde olarak (*Va. 12:12*). Fakat gerçekten az zamanı kalmış olsa da, yeryüzüne acı ve ıstırap verip karışıklık yaratmak için yapabileceği her şeyi yapıyor.

Vahiy 12:11 ayeti, iblise karşı kendimizi nasıl savunabileceğimize dair ne öğretiyor? (ayrıca bkz. Ef. 6:10–18).

Yeryüzündeki Savaş

Vahiy 12:13, 14 ayetlerini oku. Gökten men edilmiş olan Şeytan, 1260 peygamberlik günü/yılı boyunca kiliseye saldırmaya devam ediyor. Bu dönemde Allah kilisenin ilişkisi nasıldı?

Şeytan'ın kardeşliğin suçlayıcısı olarak Gökten indirilmesi, Mesih'in büyük yaşamını verme işi sayesinde gerçekleşmiştir. Şeytan'ın ısrarlı itirazına rağmen, kefaret planı işlemeye başlamıştı. . . . Gasp ettiği imparatorluğun sonunda elinden çekilip alınacağını bilen Şeytan, Allah'ın Kendi suretinde yarattığı varlıklardan olabildiğince çoğuna zarar verebilmek için hiçbir eziyetten kaçınmamakta kararlıydı. İnsanoğlundan nefret ediyordu çünkü Mesih insanlığa karşı büyük sevgi ve merhamet besliyordu. O da şimdi insanlar üzerinde aldatmacanın her türlüşünü uygulamak için hazırlandı; kendi umutsuz durumu yüzünden de bu davasını gayretle sürdürdü.—Ellen G. White *The Spirit of Prophecy*[Peygamberlik Rubu]3. Cilt, s.194, 195.

Ona şüphe yok ki Şeytan, yeryüzündeki işlerine Mesih'in sevgisinin odağına, kiliseye tüm öfkesini dökerek devam etmektedir. Fakat kilise, 1260 peygamberlik günü/yılı boyunca dünyanın ıssız, bakir bölgelerinde ilahi koruma altındaydı.

Şeytan'ın zulmü döneminden Vahiy kitapçığında iki yerde bahsedilir; 1260 gün/yıl (*Va. 12:6*) ve bir vakit ve vakitler ve yarım vakit (*Va. 12:14, Candemir*). İki zaman dilimi de, Daniel 7:23–25 ayetlerinde bahsedilen, küçük boynuzun zulüm faaliyetlerinin zamanına işaret eder. Kutsal Kitap'ta peygamberlik günleri yılları simgeler. Tarihte bu peygamberlik dönemine en çok uyan zaman, MS 538–1798 yılları arasında, Napolyon'un generali Berthier'in Roma'nın baskıcı kuvvetini en azından geçici olarak bitirmesiyle sona eren, Roma kilisesinin kilise-devlet gücü olarak Batı dünyasına egemen olduğu dönemdir.

Bu uzun zulüm dönemi boyunca ejderha, kadını yok etmek için ağızından tufan suları püskürttü. Sular, halkları ve ulusları temsil ediyor (*Va. 17:15*). Bu dönem süresince Roma, Allah'ın sadık halkının üzerine ordular ve uluslar saldı. Bu peygamberlik döneminin sonuna doğru, dost yeryüzü, suları yutarak kadını kurtardı ve ona güvenli bir sığınak sağladı. Bu öngörü, sağladığı dini özgürlüklerle bir sığınak olan Amerika'ya işaret ediyor (*Va. 12:16*).

Buradaki zulmün ne kadar zaman sürdüğünü düşün, tam 1260 yıl. Bu, örneğin Mesih'in dönüşü gibi şeylerin gerçekleşmesinin, en azından bizim bakış açımızdan ne kadar çok zaman istiyor olduğunu anlamakta ne kadar da sınırlı olduğumuz konusunda bize ne anlatmalı?

Bakıyeye Karşı Savaş

Vahiy 12:17 ayetini oku. Son zamanda Şeytan kime karşı tüm gücüyle savaşıyor?

Kalan ya da bakiye kelimesi, çoğunluk dinden dönerken Allah'a sadık kalanları tanımlamak için kullanılır (1Kr: 19:18, Va. 2:24). Son zamanda, dünyadaki insanların çoğunluğu Şeytan'ın yanında taraf tutarken, Allah'ın 1798 yılından sonra yükselttiği bir grup insan, Şeytan'ın tüm öfkesiyle yüz yüze gelerek Mesih'e sadık kalacak.

Bakiyenin Vahiy 12:17 ayetinde tanımlanan iki niteliği nelerdir? Kişi kendisinin Allah'ın son zaman bakiyesine dahil olduğuna nasıl emin olabilir?

Son dönem bakiyesi, Allah'ın emirlerini tutar. Vahiy 13. bölüm gösteriyor ki, On Emir'in ilk tableti son zaman çatışmasında merkezi öneme sahip olacak. İlk dört emrin anahtar bileşeni ibadettir. Son krizdeki temel mesele, kime ibadet edilmesi gerektiği olacak. Dünyadaki insanlar canavarın heykeline tapınmayı seçerken, bakiye Yaratan Allah'a ibadet edecek (Va. 14:7). Dördüncü emir Sebt gününün, özellikle Allah'ın bizim Yaratıcımız olduğuna işaret ediyor olması, onun son krizde önemli bir rol oynayacak olmasının sebeplerinden biri.

Son zaman bakiyesinin ikinci niteliği de, onların kendilerinde İsa'nın tanıklığı olmasıdır çünkü Vahiy 19:10 ayetinde açıklandığı gibi o peygamberlik ruhunun özüdür. Bu ayeti Vahiy 22:9 ile karşılaştırdığımızda, Yuhanna'nın İsa'nın tanıklığına sahip olan kardeşlerinin peygamberler olduğunu görüyoruz, o yüzden İsa'ya tanıklık, İsa'nın peygamberleri aracılığıyla gerçeğe tanıklık etmesini ifade ediyor, aynı Yuhanna aracılığıyla yaptığı gibi (Va. 1:2). Vahiy gösteriyor ki, Allah'ın halkı zamanın sonunda, Şeytan'ın onları aldatıp yok etmek için her şeyi yapacağı bu zor zamanlarda onlara rehberlik etsin diye peygamberlik ruhuna sahip olacak. Biz Yedinci Gün Adventistlerine bu peygamberlik kavrayışı armağanı, Ellen G. White'in hizmetinde ve yazılarında verilmiştir.

Bize peygamberlik ruhu aracılığıyla verilmiş en inanılmaz sezgilerden bazıları sence nelerdir? Bu armağan bireysel ve kilise olarak bizi hangi yükümlülükler altına sokuyor?

Şeytan'ın Son Zaman Stratejisi

Vahiy 12:17 ayeti dünyadaki insanları kazanmaya çalışırken ve hatta Mesih'in sadık izleyicilerini aldatmak için, Şeytan'ın strateji değiştirdiğini belirtiyor. O, Hristiyanlık tarihi boyunca öncelikle kilisenin içinde ustaca verilmiş tavizler yoluyla ve dışarıdan da baskı ve zulümle Allah'ın kurtuluş işine karşı geldi. Tarih göstermiştir ki, yüzyıllar boyunca başarılı olmuş olmasına rağmen, bu strateji Reform ve Kutsal kitap gerçeğinin Allah'ın halkı tarafından yavaş yavaş yeniden keşfedilmesi sayesinde etkisiz hale getirilmiştir. Fakat Şeytan vaktinin sonuna yaklaştığını fark ettikçe, çabasını artırıyor ve Allah'ın son zaman bakiyesine karşı savaş açıyor (Va. 12:17). Bakiyeye karşı yapacağı saldırılar içinde bolca hile de bulunacak. Mucizeler gösteren iblisler ve ruhçu gösteriler ortaya konulacak (Va. 16:14). Şeytan'ın stratejisindeki bu değişiklik, tarihsel bir odak-tan son zaman odağına geçiş ile denk düşüyor (bkz. Mat. 24:24).

Vahiy 12–20 bölümlerinde sıkça kullanılan aldatma kelimesinin, Şeytan'ın son zaman faaliyetlerini tanımlarken kullanılmış olması çok önemli. Vahiy'deki Şeytan'ın son zaman işleri tarifi aldatma kelimesiyle başlar (Va. 12:9) ve biter (Va. 20:7–10).

Selanıklılar 2:8–12 ve Vahiy 13:13, 14 ve 19:20 ayetlerini oku. Şeytan'ın son zaman aldatmacasının niteliği nedir?

Vahiy 12–20 bölümlerinde Şeytan dünyayı kendisine biat ettirmeye çalışırken resmediliyor. İşini yapmak için sırasıyla, dini-siyasi bir gücü ve siyasi güçleri kullanıyor: Ejderha ile simgelenen putperest Roma (Va. 12:4, 5); daha sonra deniz canavarıyla simgelenen bir güç (Va. 12:6, 15; Va. 13:1–8); ve son olarak da kara canavarıyla simgelenen bir güç (Va. 13:11). Kitapçığın kalanı boyunca, bu şeytani üçlünün üyeleri– ejderha ile simgelenen putperestlik/ruhçuluk; deniz canavarıyla simgelenen Roma Katolikliği; ve kuzuya benzer canavar ya da kara canavarıyla simgelenen sapkın Protestanlık–ayrılmaz biçimde Allah'ın dünyadaki işlerine düşmanlık etmek için birleşmişlerdir. İnsanları Allah'tan uzaklaştırmak ve her şeye gücü yeten Tanrı'nın büyük gününde olacak (Va. 16:14) savaşta Şeytan'ın tarafında saf tutmaya kandırmak için birlikte çalışırlar. Bu düzmece sistemlerin hepsi birlikte İkinci Geliş'te yok edilecekler (Va. 19:20), fakat bu dünyasal güçler aracılığıyla işlerini görmüş olan iblisi simgeleyen ejderha (Va. 12:9) bin yılın sonunda yok edilecek (Va. 20:10). Vahiy, son zaman aldatmacasının insanların çoğunun yıkımın yolunu seçmelerine sebep olacak kadar büyük olacağını söylüyor (Mat. 7:13).

Vahiyde, Şeytan'ın son zaman işlerinin aldatıcı niteliğini fark edip onlara direnmek için iki yerde bilgelik ve ruhsal farkındalığa çağrı yapılıyor (Va. 13:18, 17:9). Burada bahsedilen ne tip bir bilgelik? Yakup 1:5 ayetine göre, biz bu bilgelığe nasıl sahip olabiliriz?

EK ÇALIŞMA: Ellen G. White, Büyük Mücadele kitabında 523-535. sayfa-
lardaki Şeytan'ın Tuzakları bölümünü oku.

Vahiy 12. bölümün amacı, her şeyden önce Allah'ın halkına son dönem olaylarının Mesih ile Şeytan arasındaki büyük çatışmanın bir parçası olduğunu anlatmaktır. Kitap Allah'ın halkını, bugün karşılarında olan ve gelecekte daha da ciddi bir biçimde karşılarında olacak olan deneyimli ve öfkeli düşmanları ile ilgili uyarıyor. Pavlus Şeytan'ın son dönem faaliyetleriyle ilgili bizi şöyle uyarıyor: Yasa tanımaz adam, her türlü mucizede, yanıltıcı belirtilerle harikalarda ve mahvolanları aldatan her türlü kötülükte sergilenen Şeytan'ın etkinliğiyle gelecek. Mahvolanlar, gerçeği sevmeye ve böylece kurtulmaya yanaşmadıklarından mahvoluyorlar (2Se. 2:9, 10).

Vahiy, geleceği ciddiye almamız ve Allah'a bağımlı olmayı önceliğimiz yapmamız için bizi teşvik ediyor. Diğer bir yandan da Şeytan ne kadar güçlü ve deneyimli bir düşman olsa da Mesih'i yenecek kadar güçlü olmadığına dair bize güvence veriyor (bkz. Va. 12:8). Allah'ın halkı için umut sadece daha önce zaferle Şeytan'ı ve onun kötü ruhlu güçlerini yenmiş Olandadır. Ve O dünyanın sonuna dek her an(Mat. 28:20) sadık izleyicileriyle birlikte olacağına dair söz verdi.

TARTIŞMA SORULARI:

❶ edinci Gün Adventistleri olarak biz kendimizi son dönem bakiyesinin niteliklerini yerine getirir görüyoruz. Ne ayrıcalık ama! Ama aynı zamanda da ne sorumluluk. (bkz. Luka 12:48). Bu durumun bizim kişisel kurtuluşumuzu güvence altına aldığını düşünme hatasına düşmemek için neden dikkatli olmalıyız?

❶ Şeytan'ın gücü hakkında hep beraber çok fazla konuşuyoruz. Doğru, Şeytan güçlü bir varlık fakat Allah'a şükürler olsun ki bir numaralı kötülüğü gökten atmış olan Kurtarıcımız da kuvvetli. Düşmanımız hakkında konuşuyor, onunla ilgili dualar ediyor, onu düşünüyoruz; o da bu sayede zihnimize gittikçe daha çok sızıyor. Şimdi niye İsa'yı konuşmuyoruz ki? Niye O'nun gücü ve O'nun sevgisi hakkında düşünmüyoruz? Şeytan kendisinin gücünü methediyor olmamızdan memnun. İsa'yı tutun, O'nun üzerine derinlemesine düşünün ve O'na bakarak siz de O'nun suretine dönüşün—Ellen G. White, *The Advent Review and Sabbath Herald*, 19 Mart 1889. Hristiyanlar Şeytan'ın kuvvetini ne şekilde methediyorlar? Diğer taraftan, sadece Şeytan'ın gücü gerçeğini değil aynı zamanda varlığı gerçeğini inkâr etmek hangi tehlikeleri barındırıyor?

Zaman Sunusu

Andrew McClesney tarafından yazılmıştır.

Tracey Lee, Texas, Fort Worth yakınlarında yaşıyordu ve 4 çocuk annesiydi. Tanrı'ya ne sunabileceğini düşünmekteydi.

Çok parası yoktu, aynı zamanda yıllarca dikkat bozukluğu sorunuyla mücadele ediyordu. Fakat ev eğitimi ve 5 evcil hayvanın yanı sıra Tanrı'ya verebileceği bir şeyin varlığını farketti; zaman.

Böylece, Grandview, Texas'ta Yedinci Gün Adventist Kilisesi'nin başlattığı bir hapis-hane yardım ve eğitim programına gönüllü olarak başvurdu. Tracey bu konuda "Yardım ettikçe daha fazla mutlu oldum, bir farklılık yarattığımı hissediyordum. Bu sebeple çalışmalarına devam ettim." dedi.

6 yıl sonra yaklaşık 35 kişilik kendi kilisesinden daha büyük bir hapis-hane yardım programının başındaydı. Düzinelerce mahkuma her hafta Kutsal Kitap derslerinde rehberlik etti ve yaklaşık 300 kişiyle bağlantıdaydı.

Tam olarak kaç kişinin onun işleri sayesinde vaftiz olduğu belirli olmasa da mahkumların bir kısmı, onun sayesinde hayatlarında büyük değişimler olduğunu söyledi. Mahkumlardan biri Tracey'e mektubunda bir aile ziyareti sırasında gelen ziyaretçinin şunu haykırdığını bildirdi: "Sen ne yaptın da böylesin? Sanki çevrenden bir ışık hüzmeleri yayılıyor."

"Bu olaya tanıklığım bende bir farklılık görmelerinden kaynaklanıyor, bana bunları öğretirken ayırdığım zaman için teşekkür ederim."

46 yaşındaki Tracey, Pazar günü ibadet eden bir kilisede büyüdü, evlendi ve çocuklarını iyi bir şekilde büyütmek için başka kiliseleri ziyaret etmeye başladı. Bir gün, en büyük oğlu Kyle ile yarı fiyatına satış yapan bir kitapevinde kitaplara bakınırken, bir başka müşteri onlarla ilginç bir sohbet başlattı. Tracey: " Bize Grandview'dan bir kilise olarak bahsetti ve gelip görmemizi istedi" dedi.

Aile, kilisedeki birkaç kilise konserine katıldıktan sonra ibadetlerini Cumartesi günü yapmaya başladılar. Kiliseye katıldıktan yaklaşık 7 ay sonra, Tracey kilisenin hapis-hane kolunda çalışmak için gönüllü oldu. Hapishanede hizmet etmek ona sadece mutluluk vermedi, aynı zamanda dikkat bozukluğu sorununu kontrol altına almasına da yardımcı oldu. Oyalanmaktan kurtulup hayatını öyle bir düzene sokmuştu ki Tracey, hem ailesiyle her konuda ilgilenebiliyor hem de mahkumlara da öğretip onlara yardımcı olabiliyordu ve bu durumdan ne kadar mutlu olduğunu dile getirdi.

Tracey'nin hala çok parası yok, ama zamanını vermeye oldukça gönüllü.

Sözlerini şöyle bitirdi: "Vermem gereken şeyin bu olduğunu hissediyorum."