

Kuzu Layıktır



SEBT GÜNÜ

KONUyla İLGİLİ METİNLER: Va. 4, Hez. 1:5–14, Va. 5, Ef. 1:20–23, İbr. 10:12, Elç. 2:32–36.

HATIRLAMA METNİ: Ağlama! İşte, Yahuda oymağından gelen Aslan, Davut'un Kökü galip geldi. Tomarı ve yedi mührünü O açacak. (Vahiy 5:5).

Geçen hafta Mesih'in yeryüzündeki Halkına verdiği mesajlara göz atmıştık. Şimdiyse Yuhanna'nın görünümü yeryüzünden göğe dönüyor ve Bundan sonra olması gereken (Va. 4:1) olaylara odaklanıyor.

4. ve 5. bölümlerin görünümü, gökteki taht odasında geçiyor. 4. ve 5. bölümlerdeki sahne, sembolik olarak, Allah'ın tarihi denetlemesini ve kurtuluş planını resmediyor. Fakat gelecek açıklanmadan önce, bize, Mesih'in gökteki başrahiplik hizmetinin, yeryüzü ve insanoğlunun kurtarılması işlerindeki egemenliği için ne kadar merkezi olduğu gösteriliyor. Bu şekilde, 4. ve 5. bölümler, kitapçığın devamında kaydedilmiş olan gelecek olaylar konusunu göğün bakış açısından bize sunuyor.

Ayrıca fark ediliyor ki yedi kiliseye yazılan mesaj kısmen açık bir dille yazılmış olmasına rağmen, kitapçığın buradan sonrası yorumlaması çoğu zaman pek kolay olmayan daha da simgesel bir dil kullanılarak naklediliyor. Bu dil, Eski Ahit'te kayıt altına alındığı şekliyle, Allah'ın halkının tarihinden alınmıştır. Vahiy'i doğru yorumlamak için, Eski Ahit'in ışığında onun simgesel dilini doğru bir şekilde kavramış olmak şarttır.

*26 Ocak Sebt Günü'ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.

Göksel Taht Odasında

Vahiy 4:1 ayetinden başlayarak İsa Yuhanna'yı kendi zamanından Mesih'in dönüşüne kadar olan dönemin tarihine tümden bir bakış atsin diye yukarı, göğe davet ediyor.

Gökteki taht odasını betimleyen Vahiy 4:1–8, Hezekiel 1:26–28 ve Vahiy 5:11–14 ayetlerini oku. Bu ayetler, göksel taht odasının doğası hakkında bize ne öğretiyor?

Elçi, aralık kapıdan göksel tapınağa ve Allah'ın tahtına doğru baktı. Taht, Allah'ın yönetimini ve yaratım üzerindeki hükmeden yetkisini simgelerken, tahtın etrafındaki gökkuşağı Allah'ın vaatlerine olan bağlılığını belirtiyor (*Yar. 9:13–16; Ysa 54:9, 10*). Allah'ın düşmanı olan ve bu dünyanın egemenliğini gasp etmiş bulunan Şeytan, ilahi yetkiye itiraz etmişti. Allah ile Şeytan arasındaki büyük mücadelenin temel meselesi, kimin yönetme hakkına sahip olduğudur. Yuhanna'nın gördüğü, göksel taht odasında toplanmış olan göksel meclisinin amacı, Allah'ın evren üzerindeki haklı yönetme yetkisini doğrulamaktır (*Va. 4:1–8, Va. 5:11–14*).

Vahiy 4:8–11 ve Vahiy 5:9–14 ayetlerini oku. Bu ayetlerden gerçek ibadet ile ilgili ne öğrenebilirsin? 4. bölümde ibadet edilmeye layık olan Rab Tanrı iken, Vahiy 5:9–14 ayetlerinde neden Kuzu?

Vahiy 4. bölüm göksel tapınaktaki taht odasının ve orada tekrarlanan ibadetin genel bir tarifini yapıyor. 4. Bölümdeki ibadet, Allah'ın yaratıcı gücünü överken, 5. bölüm boğazlanmış Kuzu tarafından ödenen kefareti kutluyor. Bu bölümler, gerçek ibadetin Allah'ın muazzam yaratım ve kefaretilerini konu alarak kutladığını gösteriyor. Dünyayı altı günde yaratmış olan Allah, aynı zamanda yapacağına söz verdiği gibi, dünyayı ilk durumuna yenileme ve halkı için sonsuz bir yuva haline getirme kudretine de sahiptir.

Müjdenin ne söylediğini düşün: Sadece dünyayı değil tüm evreni yaratmış Olan, aynı zamanda bizim için Boğazlanmış (*Va. 5:12*) olan Kuzudur. Acı ve kargaşa dolu bir dünyanın içindeyken, bu öğretti bize hangi muazzam umudu veriyor?

Taht Odasındaki Göksel Meclis

Vahiy 4:4 ayetinde yapılan ihtiyarlar tarifi onların melek olmadıklarını gösteriyor. Kutsal Kitap'ta ihtiyarlar tanımı her zaman insanlar için kullanılmıştır. Allah'ın huzurundayken hep ayakta duran meleklerin tersine, ihtiyarlar tahtlarda oturuyorlar. Üzerlerindeki beyaz giysiler Allah'ın sadık halkının kıyafetidir (*Va. 3:4, 5*). Başlarındaki zafer taçları (Grekçesi *stephanos Va. 4:4*), sadece galip gelen kutsallar için ayrılmıştı (*Yak. 1:12*). Tüm bu detaylar, 24 ihtiyarın galip gelen kutsallar olduğunu gösteriyor.

24 sayısı da simgeseldir: 2 takım 12 sayısından oluşur ve 12 sayısı da Kutsal Kitap'ta Allah'ın halkını simgeler. 24 ihtiyar hem Eski, hem de Yeni Ahit zamanlarından olmak üzere toplamda Allah'ın halkını temsil ediyor olabilir. 24 sayısı ayrıca dünyasal tapınak hizmetlerini nöbetleşe yerine getiren 24 bölük rahibin reisleriyle de örtüşüyor (*1Ta. 24:1-19*).

24 ihtiyardan Kutsal Kitap'ta daha önce hiç bahsedilmemiş olması, göksel taht odasında yeni bir topluluk olduklarını düşündürüyor. Belki de İsa'nın ölümü sırasında ölüden dirilenler de onlardı (*Mat. 27:51-53*). Eğer öyleyse, İsa ile birlikte göğe yükseltilmiş olan 24 ihtiyar, kurtuluş planının anlaşılmasında Allah'ın işlerindeki haklılığa tanıklık etmeleri için insanlığın temsilcileri oldular. Vahiy 4 5:9 ayetlerinde, 24 ihtiyar, dört yaratık ile birlikte (*8. ayet*), boğazlanmış olan fakat yaşayan Kuzu'nun önünde çöküp ibadet ediyor. Birlikte layık olan boğazlanmış Kuzu'yu metheden yeni bir ezgi söylüyorlar: Çünkü boğazlandı ve kanıyla her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları Tanrı'ya satın aldın. Onları Tanrımız'ın hizmetinde bir krallık haline getirdin, kâhinler yaptın. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler. (*Vahiy5:8-10*).

Vahiy 4:6-8 ayetleri ayrıca dört yaratıktan ya da varlıktan bahsediyor. Onların tarifini Hezekiel 1:5-14 ve Hezekiel 10:20-22 ayetlerinde anlatılan dört yaratıkla ve Yeşaya 6:2, 3 ayetlerindeki serafimle karşılaştır.

Dört yaratık, Allah'a O'nun aracılı ve Tahtının gardiyanları olarak hizmet eden yüce varlıkları simgeliyor (*Mez. 99:1*). Kanatları, Allah'ın emirlerini yerine getirmekteki çabukluklarını simgeliyor, gözleri de zekâlarına işaret ediyor. 24 ihtiyar ve tahtın etrafındaki çok sayıda meleklerle birlikte onların varlığı (*Va. 5:11*), hem göğün, hem de yeryüzünün taht odasında temsil edildiğini gösteriyor.

Mühürlü Tomar

Vahiy 5:1-4 ayetlerini oku. Yeşaya 29:11, 12 ayetlerinin ışığında, mühürlenmiş tomar ne anlama geliyor ve Yuhanna neden ağladı?

Grekçe metinde tomarın Baba'nın sağ tarafındaki tahtın üzerinde durduğu belirtiliyor. Tomar, kendisini almaya, mühürlerini çözmeye (Va. 5:2) layık kişinin gelmesini bekliyordu.

Ellen G. White'in sözleriyle, tomarın içeriği Allah'ın takdirinin tarihçesi ile ulusların ve kilisenin peygamberlik sözündeki tarihçesiydi. Yani içinde ilahi sözleri, O'nun hükmünü, Emirlerini, Yasalarını, Tanrı'nın tüm simgesel öğüdünü ve uluslardaki tüm hükümler güçlerin tarihçesini barındırıyordu. Her ulusun, her dilin, dünya tarihinin başından sonuna her halkın etkisi simgesel dilde bu tomarda mevcuttu.—Ellen G. White, *Manuscript Releases [Yayımlanan El Yazmaları]*, cilt 9, s.7.

Kısacası mühürlü tomarda Allah'ın günah sorununu çözüp düşkün insan-
noğullarını kurtarma planı gizemi var. Bu gizemin tamamen fark edilmesi Mesih'in ikinci gelişiyle olacak (bkz. Va. 10:7).

Vahiy 5:5-7 ayetlerini oku. Tüm evrende mühürlü tomarı alıp onun mührünü açmaya layık tek Varlık neden Mesih?

Taht odasındaki kriz, Şeytan'ın isyanı ile bağlantılı. Bu gezegen, Allah tarafından yaratılmış olmasına rağmen, gaspçı Şeytan'ın egemenliği altındaydı. Yuhanna'nın ağlaması, Adem zamanından beri günahın boyunduruğundan kurtuluşu isteyen Allah'ın halkının göz yaşlarının ifadesi. Mühürlü tomar, Allah'ın günah sorununu çözmek için sahip olduğu kararlılıktan oluşuyordu. Tabii ki ölçülemeyecek kudretiyle Allah bizzat bu planı uygulayabilirdi. Fakat düşkün insan ırkının kurtuluşu için özel bir şey olması lazımdı, ve o da galip gelmiş olan ve bu sayede de dünya üzerindeki Egemenliğini üstlenerek bizim göksel tapınaktaki başrahibimiz olmak için kitabı açmaya layık olan İsa'ydı.

Hristiyan deneyimimizde Mesih'in ilk ve öncelikli tutmayı nasıl öğrenebiliriz?

Kuzu Layıktır

Vahiy 5:8-14, Efesliler 1:20–23 ve İbraniler 10:12 ayetlerini oku. Bu ayetlerin hepsi, bize çok azını sunabilen bu dünyada neyden büyük umut ve teselli bulmamız gerektiğini söylüyor?

Kuzu Mesih tahta yaklaşınca, tomarı eline aldı. Bu hareket, tüm yetki ve egemenliğin O'na ait olduğunu gösteriyor (*bkz. Mat. 28:18, Ef. 1:20–22*). O anda tüm evren Mesih'in yeryüzü üzerindeki haklı yönetimini tanımış oldu. **Adem ile kaybedilmiş olan, Mesih ile yeniden kazanılmış oldu.**

Mesih'in tomarı alması, O'nun tüm insanlığın kaderini ellerinde tuttuğunun göstergesi. Dört yaratık ve 24 ihtiyar O'nun önünde çöktü ve Vahiy 5:9 ayetinde yazıldığı gibi ibadet etti: Tomarı almaya, mühürlerini açmaya layıksın! Çünkü boğazlandın. Bu tapınma eylemi ile yüceltilmiş melekler ve kurtarılmış insanlığın temsilcileri Mesih'in insanoğlu adına kurban olduğunu tasdik etmiş oldu. O, kaniyla düşkün insanoğlu için kefareti ödedi ve onların tüm kurtuluş umudu olarak hayal bile edemeyeceğimiz bir gelecek vaat etti.

Dört yaratık ve ihtiyarlara şimdi de sayısız misafir melek eşlik ediyor, tahtın etrafında toplaşmış fakat şimdi düşkün insanoğluna arabuluculuk etmek için yaşayan Kuzu'ya methiyeler düzüyorlardı (*İbr. 7:25*). Taht odasını dolduranlar hep birlikte ve yüksek sesle bağırıyorlar: Boğazlanmış Kuzu gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti, saygıyı, yüceliği, övgüyü almaya layıktır (*Va. 5:12*).

Bu noktada gökteki ve yeryüzündeki tüm yaratım bir araya gelip hem Baba'ya hem de Mesih'e muhteşem kulluklarını sunuyorlar: Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuza dek Tahtta oturanın ve Kuzu'nun olsun! (*Va. 5:13*). Övgülerine dört yaratığın Amin sözüyle ve 24 ihtiyarın yere kapanmasıyla karşılık veriliyor ve böylece göksel taht odasındaki coşkulu hürmet sona eriyor.

Fizikçiler bir gün evrenin yanacağını, kendi içine çökeceğini ya da parçalanacağını tahmin ediyorlar. Allah'ın sözünde sunulan geleceğe ne büyük bir tezat! Bizi bekleyen gelecek için sevinmeye şimdiden nasıl başlayabiliriz?

Pentekost'un Önemi

Pentekost gününde Kutsal Ruh'un dökülmesinde, Elçilerin İşleri 2:1–4 ayetleri kurtuluş planının en belirleyici olaylarından birini doğruluyor: Mesih'in Golgota sonrası hizmetine göksel tapınağın Kralı ve Başrahipi olarak başlaması (*ayrıca bkz.: Elç. 1:4–8, Elç. 2:33*). Baba'nın sağındaki başrahiplik hizmeti vasıtasıyla (*Va. 5:6, 7*), Mesih, kurtuluş planını mutlak olarak gerçekleştirebilecek güçtedir. Bizim göksel tapınaktaki aracımız olarak, İsa bizi kurtarmak için çalışıyor ve O'nun aracılığıyla imanlılar Allah'a bedelsiz ulaşabilir, günahlarından bağışlanabilir.

Elçilerin İşleri 2:32–36 ve Yuhanna 7:39 ayetlerini oku. İsa'nın bizim Kralımız ve Rahibimiz olarak gökte olmasında hangi umut ve teşviki buluyorsun?

Mesih göksel tapınakta yüceltildikten sonra, Kutsal Ruh öğrencilerin üzerine indi. Vahiy 5:6 ayetinde bütün dünyaya gönderilmiş yedi Ruh'tan bahsedilir. Önceki derste gördüğümüz gibi, yedi Ruh, Kutsal Ruh'un dünyadaki işinin tamlığını simgeler. Mesih tahta oturtulurken, Ruh yeryüzünde gönderildi. Bu Kutsal Ruh'un gönderilmesi, Mesih'in bizim Başrahibimiz olarak göksel tapınaktaki ilk işlerinden biri. Kutsal Ruh'un dökülmesi, İsa'nın Baba'nın huzurunda görüldüğü ve Allah'ın O'nun insanoğlu adına kurbanlığını kabul ettiği anlamına geliyordu.

Mesih'in göğe yükselişi, izleyicilerin vaat edilen bereketi alacaklarına dair işaret olmuştu. . . . Mesih göğün kapılarından geçtiğinde, meleklerin tapınmaları arasında tahta oturdu. Bu tören biter bitmez, Kutsal Ruh zengin ölçüde öğrencilerin üzerine indi ve Mesih gerçekten yüceltildi, hatta ezelden beri Baba'yla birlikteyken sahip olduğu görkemle kuşandı. Pentekost günündeki dökülüş, Kurtarıcı'nın taç giyme töreninin tamamlandığına dair Göğün bildirisiydi. O, verdiği vaade göre, Kendisinin rahip ve kral olarak gökte ve yerde tüm yetkiyi aldığına, ve Kendi halkının üzerinde Meshedilmiş Olan olduğuna dair bir işaret olarak, izleyicilerine gökten Kutsal Ruh'u göndermişti.—Ellen G. White, *Elçilerin İşleri* s. 34.

İbraniler 4:16 ve İbraniler 8:1 ayetlerini oku. İsa'nın bizim Kral ve Rahip olarak gökte ve yeryüzünde tüm yetkiyi almış olmasının güvencesinden hangi umut ve teşviki buluyorsun? Bu gerçeğe inanmak günlük yaşamında karşılaştığın olaylarla ve aynı zamanda geleceğin bilinmezliğiyle başa çıkarken seni ne şekilde etkiliyor?

EK ÇALIŞMA: Ellen G. White, *Çağların Arzusu* kitabında 829-835. sayfalardaki Babama ve Babana bölümünü ve *Elçilerin İşleri* kitabında 42–50 sayfalardaki Ruh Armağanı bölümlerini oku.

Vahiy 4–5 bölümlerinin mesajı, özellikle dünya'nın tarihinin sonuna yakın zamanda yaşayan Allah'ın halkı için çok önemli. Ruh'un Pentekost'taki gelişimi müjdenin tüm dünyaya vaaz edilmesinin başlangıcını oluşturdu; Odağındaki mesaj da Rahip ve Kral olarak Baba'nın sağında yüceltilmiş olan İsa ile ilgiliydi. İsa hakkındaki bu gerçek, ilk Hristiyan inancının yüreği (*İbr. 8:1*) ve vaazlarının köşe taşıydı (*Elç. 2:32-33; Elç. 5:30, 31*). Ayrıca onların şevki, imanlarının kaynağı ve zor yaşam şartlarında, zulüm altındayken cesaretleriydi (*Elç. 7:55, 56; Rom. 8:34*). Sonuç olarak onların vaazına bir çok kişi cevap verdi. O zamandan beri, Kutsal Ruh'un hizmeti aracılığıyla, Allah'ın krallığı kendisini açıkça ortaya koydu ve koymaya da devam ediyor.

Asla unutmamalıyız ki ancak iyi olan Mesih'te kurtuluş haberi insanların kalplerine ulaşır onları dönüştürebilir ve sonsuz müjdenin Allah'tan korkma, O'nu yüceltme ve O'na ibadet etme çağrısına cevap vermeye yönlendirebilir. Bizim tek umudumuz göksel tapınaktaki Rahibimiz ve Kralımız olan Kurtarıcımız'dadır. O, Halkıyla birlikte ve en sonuna kadar da onlarla olacak (*Mat. 28:20*). O, geleceği Ellerinde tutuyor.

O yüzden biz de müjdenin ruhunu aklımızda tutmanın, son mesajı kayıp ve ıstırap içindeki insanogluna vaaz etmekte tam başarı sağlayacağını asla unutmayalım. Vaaz ettiğimiz hiçbir şey çarmıh ve onun Allah hakkında öğrettiğinden daha önemli değil.

TARTIŞMA SORULARI:

- ❶ Biz bir gün, iyiliği, kudreti ve özellikle de lütfu için Rabbi övüp O'na ibadet edeceğimiz gökte olacağız. O büyük günün geldiği vakit için şimdiden ne şekilde hazırlanabiliriz? Yani şimdi minnettar yüreklerle Yaptıkları ve Yapacakları için nasıl Allah'ı övüp O'na ibadet edebiliriz?
- ❷ Vahiy 4:11 ve 5:9 ayetlerini oku. Bu ayetlere Baba'nın ve Oğul'un hangi görevleri gerçekleştirdiğini görüyoruz ve bu iki görev de ne şekilde sadece kurtuluş planı için değil aynı zamanda Allah'ın bizim ibadetimize bu denli layık olmasının sebebi için merkezidir? Sebti günü ve öğrettikleri ne şekilde Allah hakkındaki bu iki harika gerçeğin ifadesidir?