

Birliğin Nihai Restorasyonu



SEBT GÜNÜ

KONUyla İLGİLİ METİNLER: Yu. 14:1–3, Ysa. 11:1–10, Vab. 21:1–5, 1. Sel. 4:13–18, Vab. 22:1–5, Ysa. 35:4–10.

HATIRLAMA METNİ: “Ama biz Tanrı’nın vaadi uyarınca doğruluğun barınacağı yeni gökleri, yeni yeryüzünü bekliyoruz” (2. Petrus 3:13).

Kutsal Kitap’ın en büyük vaatlerinden biri, İsa’nın tekrar gelmesi vaadidir. Bu olmadan, hiçbir şeyimiz yoktur, çünkü umutlarımızın merkezinde o vaat ve bizim için ne anlama geldiği yer almaktadır. Mesih, göklerden bulutlarla geri döndüğünde, dünyevi, insani ve dolayısıyla geçici ve zaman zaman anlamsız olan her şey ortadan kaldırılacaktır. Göklerin görkemindeki milenyumdan sonra, savaşları, kıtlıkları, hastalıkları ve trajedileriyle dolu olan bu dünya yenilenecek ve en sonunda Rab ve birbirleriyle yeniden bir araya gelecek şekilde kurtulmuş olanların konutu haline gelecektir.

Mesih’in ikinci gelişi üzerine umut, Yeni Ahit’in önemli bir temasıdır ve yüzyıllar boyunca Hıristiyanlar bu vaadin yerine gelmesini özlemle beklemişlerdir. Yedinci–Gün Adventistleri olarak bizler de O’nun dönüşünü bekliyoruz. Aslında ismimizin kendisi bu umudu ilan etmektedir.

Bu son çalışmamızda, bu vaade bakacağız ve Hıristiyan birliği için ne anlama geldiğini inceleyeceğiz. Mesih’teki birliğimiz, genellikle insani sınırlarımız ve zayıflıklarımız tarafından engelleniyor. Ama parçalanmışlığımıza çözüm aramaya artık gerek kalmayacaktır, çünkü parçalanmışlık olmaya-caktır. İkinci Geliş’te, Rab ile bir olacağız, sonunda yeniden bir araya gelmiş ve yenilenmiş bir aile olacağız.

*29 Aralık Sebt Günü’ne hazırlık için bu hafta’nın konusunu çalışın.

Mesih'in Dönüşünün Kesinliği

Yuhanna 14:1-3, İsa'nın ikinci gelişine yönelik en iyi bilinen vaattir. Bu vaat size, yeni dünyanın üzerinde yaşayacak kurtulmuşların yaşam tarzı hakkında ne anlatıyor?

İlk inanlı topluluğu Mesih'in dönüşünü "mübarek umut" (*Tit. 2:13*) olarak nitelendirmişti. Hıristiyan hac yolculuğunun amacı olduğundan, Kutsal Kitap'ın tüm peygamberlikleri ve vaatlerinin İkinci Geliş'te yerine gelmesini beklemişlerdi. İsa'yı seven herkes, O'nunla yüz yüze paydaşlık yapabilecekleri günü dört gözle bekler. Bu ayetlerdeki sözleri, sadece İsa'nın kendisiyle değil, birbirimizle de paylaşacağımız yakınlık ve samimiyete işaret ediyor.

Hıristiyanlar bu vaade inanırlar, çünkü Kutsal Kitap bize bu durumun gerçekleşeceğini garanti eder. Bu güvenceye sahibiz, çünkü İsa'nın şu sözlerine inanıyoruz, "Yine gelip sizi yanıma alacağım" (*Yu. 14:3*). Mesih'in ilk gelişi önbildirildiği gibi, O'nun ikinci gelişi, Eski Ahit'te bile önceden bildirilmiştir. Tufan'dan önce Allah, ata Hanok'a Mesih'in zafer içinde gelişinin günahı sona erdireceğini söyledi. O şöyle peygamberlik etmişti: "İşte Rab herkesi yargılamak üzere on binlerce kutsallıyla geliyor. Tanrı yoluna aykırı, tanrısızca yapılan bütün işlerden ve tanrısız günahkârların kendisine karşı söylediği bütün ağır sözlerden ötürü Rab, bütün insanlara suçluluklarını gösterecektir" (*Yah. 14, 15*).

İsa, bu dünyaya gelmeden bin yıl önce, Kral Davut da Mesih'in, Allah'ın halkını bir araya getirmek için Mesih'in geleceğine dair peygamberlik etmişti. "Tanrımız geliyor, sessiz kalmayacak, önünde yanan ateş her şeyi kül ediyor, çevresinde şiddetli bir fırtına esiyor. Halkını yargılamak için yere göğe sesleniyor: 'Toplayın önüme sadık kullarımı, kurban keserek benimle antlaşma yapanları.'" (*Mez. 50:3-5*).

İsa'nın ikinci gelişi, O'nun ilk gelişi ile yakından ilişkilidir. O'nun doğumunu ve hizmetini önceden bildiren peygamberlikler (*örneğin, Yar. 3:15; Mik. 5:2; Ysa. 11:1; Dan. 9:25, 26*), O'nun ikinci geliş vaadinin bizde oluşturduğu umut ve güvenin temelini sağlıyor. Mesih, "kendisini bir kez kurban ederek günahı ortadan kaldırmak için çağların sonunda ortaya çıkmıştır... Mesih de birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi. İkinci kez, günah yüklenmek için değil, kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir" (*İbr. 9:26, 28*).

Şu anda bile İkinci Geliş vaadinden umut ve teselli çıkartmanın yolları nelerdir?

Yenilenme Vaadi

Yeşaya 11:1–10'u okuyun. İsrail'e hangi vaat veriliyor ve kurtulmuş olanların ebedi konut yeri hakkında ne söyleniyor?

Kutsal Kitap, yeryüzünün Yaratılış hikayesi ile başlar (*Yaratılış 1, 2*). O, ilk ebeveynlerimiz Adem ve Havva'ya emanet edilen güzel ve ahenkli bir dünyanın tarifidir. Allah'ın yarattığı insan ırkı için mükemmel bir dünya ve yuva. Kutsal Kitap'ın son iki bölümü de, Allah'ın, kurtarılmış insanlık için kusursuz ve uyumlu bir dünya yaratacağını söylemektedir (*Vahiy, 21, 22*), fakat bu kez dünya günahın yıkımından kurtarıldığından buna yeniden yaratılış demek daha doğru olacaktır.

Kutsal Kitap'ın pek çok yerinde, kurtarılmış olanların bu ebedi yuvasının imgesel bir fantezi veya rüyadan ibaret değil, gerçek bir yer olacağı ifade edilir. Kurtarılmış olanlar yeni bir deneyim, yeni bir hayat görebilecek, duyabilecek, koklayabilecek, dokunabilecek ve hissedebileceklerdir. Yeşaya 11'in peygamberliği, yeni bir dönem yaratacak olan Mesih'in gelişini önbildiren güzel bir pasajdır. O bütün şiddeti sona erdirecek ve sonsuz barışı getirecektir. Bu yeni dünyada Allah'ın hakimiyeti evrensel uyumu tesis edecektir.

Vahiy 21:1–5'i okuyun. Bu yeni uyumun sonucu olarak ebediyen kaybolacak olan şey nedir?

Ellen White, kurtulmuş olanları neyin beklediği konusunda şunları yazdı: "Sonsuzluk yılları geçtikçe, onlar Tanrı ve Mesih'in daha zengin ve daha görkemli vahiylerini getirecekler. Bilgi progresif olduğundan, sevgi, saygı ve mutluluk da artacaktır. Ne kadar çok insan Tanrı'yı öğrenirse, O'nun karakterine olan hayranlıkları da o kadar büyük olacaktır. İsa onların önüne, kurtuluşun zenginliklerini ve Şeytan'la büyük mücadelede elde edilen muhteşem başarıları serdikçe, fideyle satın alınanların kalpleri daha güçlü bir bağlılıkla çarpacak ve altından harplarını daha güçlü bir elle çalacaklar: On binlerce on binler ve binlerce binler övgü dolu muhteşem bir koro eşliğinde bir araya gelecek."—Ellen G. White, *The Story of Redemption*, s. 432, 433.

Şu anda bile Allah'ın karakterini anlayabileceğimiz yollar nelerdir? Başkalarıyla uyum ve birlik içinde yaşamak, şimdi bile Allah'ın karakteri ve doğası hakkında neyi ortaya çıkarmaktadır?

Diriliş ve Yenilenmiş İlişkiler

Kilisenin ilk günlerinden, Mesih'in dönüşünün vaadi, belki de her şeyden çok, Rab'bin sadık insanların yüreklerine, özellikle de sıkıntı zamanlarında cesaret vermişti. Korkunç mücadeleleri ne olursa olsun, avutulamayan acıları ve kederleri ne olursa olsun, Mesih'in dönüş umuduna ve İkinci Geliş'in beraberinde getireceği tüm harika vaatlere sahiplerdi.

1. Selanikliler 4:13–18'i okuyun. Bu ayetler hangi vaatleri içermektedir? Yenilenmiş ilişkilerin umudu hakkında ne söylemektedir?

İsa'nın ikinci gelişi tüm insanlığı derinden etkileyecektir. Allah'ın egemenliğinin kurulmasının önemli bir yanı, seçilmişlerin bir araya getirilmesidir. “ Kendisi güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler O'nun seçtiklerini göğün bir ucundan öbür ucuna dek, dünyanın dört bucağından toplayacaklar ” (*Mat. 24:31*). Bu toplanma anında, aklanmış olan ölümler diriltilecek ve ölümsüzlüğü alacaklardır (*1. Kor. 15:52, 53*). “Önce Mesih'e ait ölümler dirilecek” (*1. Sel. 4:16*). Bu, hepimizin beklediği andır. Dirilenler, varlıkları ve sevgileri için özlem duyduklarıyla yeniden bir araya geleceklerdir. Bu olay karşısında Pavlus'un sevinci şöyle olmuştur: “ Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede? ” (*1. Kor. 15:55*).

Dirilişte ortaya çıkan, mezarın içine giren hastalıklı, yaşlı, biçimsiz bedenler değildir, artık onların çürümelerine neden olan günahın işaretine sahip olmayan yeni, ölümsüz, kusursuz bedenleri olacaktır. Dirilen azizler, Yaratılış'ta amaçlanan Allah'ın kusursuz görüntüsünü yansıtan İsa'nın yenileme çalışmasını deneyimleyeceklerdir (*Yar. 1:26, 1. Kor. 15:46–49*).

İsa'nın ikinci gelişinde, kurtarılan ölümler dirildikten sonra, yeryüzünde aklanmış olan yaşayanlar değiştirilecek ve onlara yeni, mükemmel bedenler verilecektir. “Çünkü bu çürüyen beden çürümezliği, bu ölümlü beden ölümsüzlüğü giyinmelidir” (*1 Kor. 15:53*). Böylece, bu iki kurtarılmış, dirilmiş ve dönüştürülmüş grup, “birlikte Rab'bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürülecek. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız” (*1. Sel. 4:17*).

Bilim çağımızda, bazı Hıristiyanlar bile her şey için doğal bir açıklama getirmeye çalışırlar, hatta “mucizeler” dahi. Diriliş vaatleri, sadece Allah'ın doğüstü eylemlerinin bizi kurtarabileceğine dair bizlere neyi öğretir?

Kurtarılmış Olanlar için Yeni Bir Dünya

“ ‘Çünkü bakın, yeni bir yeryüzü, yeni bir gök yaratmak üzereyim; geçmiştekiler anılmayacak, akla bile gelmeyecek’ ” (Yşsa. 65:17). Hem Yeşaya hem de Yuhanna (Vab. 21:1) vaat edilen yeni dünyayı bir görümde görmüşlerdi.

Vahiy 21:2, 9–27’de, Yuhanna’nın muhteşem şehir, Yeni Yerusulim hakkındaki tasvirini ele alalım. Bu ayetler, bu şehirde var olacak birlik ve uyum hakkında neyi ima ediyor?

Vahiy 22:1–5’i okuyun. Allah’ın tahtından akan yaşam ırmağı ile onu çevreleyen yaşam ağacı, yeni şehrin diğer iki önemli özelliğidir. Yeni dünyadaki gayeleri ne olacaktır?

Adem’in günahı nedeniyle erişimini kaybettiği yaşam ağacı (Yar. 3:22–24), Yeni Yerusulim’de Mesih tarafından yenilenecektir. Bu ağaca erişim, galip gelenlere verilen vaatlerden biridir (Vab. 2:7). Her ay yeni bir çeşit vermek suretiyle on iki çeşit meyveyi taşıyan ağaç, yeni dünyadaki ibadete işaret ediyor olabilir, “ ‘Yeni Ay’dan Yeni Ay’a, Şabat Günü’nden Şabat Günü’ne bütün insanlar önüne gelip bana tapınacaklar’ diyor RAB” (Yşsa. 66:23). “Ulusların iyileşmesi” ile yapılan atıfta Allah’ın, insanlar arasındaki tüm engelleri ortadan kaldırma ve insanlığı asıl amacına geri getirme niyeti vurgulanmaktadır: bütün insanları yenileyerek, kabileleri ve ulusları uyum ve barış içinde yaşayan, birlik içinde Allah’a övgüler sunan tek bir bölünmemiş aile haline getirmek.

“Ulusların iyileşmesi” mecazi olarak tüm ulusal ve linguistik engellerin ve ayrılığın kaldırılmasını ifade eder... Hayat ağacının yaprakları, uluslar arasındaki bozulmaları iyileştirir. Uluslar artık “diğer uluslardan olanlar” olarak değil, Tanrı’nın gerçek halkı olarak tek bir ailede birleştirilirler (21: 24–26 ile karşılaştırmız). Mika’nın yüzyıllar önceki beklentisi şu anda yerine getirilmiştir: “Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık. Herkes kendi asmasının, incir ağacının altında oturacak. Kimse kimseyi korkutmayacak.” (Mika 4:3–4; Yşsa. 2:4 ile karş.). Kurtulmuş olanlar yaşam ırmağının kıyısında yaşam ağacının altında “komşusunu oturmaya çağırarak” (Zek. [3:]10). Ağacın yapraklarının şifa verme vasfı, çağlar boyunca insanlığı ayıran ve parçalayan ırksal, etnik, kabilevi ya da linguistik her türden yaraları iyileştirecektir.—Ranko Stefanovic, *Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation*, s. 593.

Yeni Dünyada Yaşam

Yeşaya 35:4–10, 65:21–25’i okuyun. Hayat şimdi yaşadığımızdan ne kadar farklı olacaktır?

Yeşaya kitabında birkaç defa yeni bir şeyler okuyoruz: “yeni şeyler” (42:9, 48:6), “yeni bir ilahi” (42:10), “yeni bir şey” (43:19), “yeni bir ad” (62:2). 65. bölümde yeni olan şey, yeni bir düzendir. Allah’ın tüm yaratıkları arasında barış ve uyum vardır. *İtaatsizlik* ve isyan nedeniyle antlaşma lanetiyle lanetlenmiş toprakların laneti (bkz. Lev. 26:14–17, Yas. 28:30) sonsuza dek iptal edilecektir, çünkü günah artık olmayacaktır. Bunun yerine, bereketlerin, içinde yaşanacak evlerin ve tadı çıkarılacak yemeklerin bolluğu olacaktır.

Böyle güzel bir yerde yaşam nasıl olacaktır? Bazı insanlar, bedenlerimiz ölümsüzlüğü kazandıktan ve Allah’ın benzerliğinde tam olarak geri döndürüldükten sonra, arkadaşlarımızı ve ailemizi tanıyıp tanıyamayacağımızı merak ederler. Mesih’in dirilişinden sonra, havarileri O’nu tanıyabildi. Meryem sesini tanıdı (Yu. 20:11–16). Tomas, İsa’nın fiziksel görüntüsünü tanıdı (Yu. 20:27, 28). Emmaus’lu iki öğrenci, yemek masasında O’nun tavırlarını tanıdılar (Luka 24:30, 31, 35). Öyleyse, eğer bedenlerimiz İsa’nın diriltiilmiş bedenine benzeyecekse, kesinlikle birbirimizi tanıyabileceğiz ve yenilenmiş ilişkilerimizin sonsuzluğunu özlemle bekleyebiliriz. Tanıdığımız, sevdiğimiz ve bizimle birlikte orada olanlarla ilişkilerimizi sürdürdüğümüzü güvenle söyleyebiliriz.

“Kurtarılanlar, bilindikleri gibi bilecekler. Allah’ın cana kendisinin ektiği sevgiler ve duygudaşlıklar, orada en gerçek ve en tatlı şekilde uygulanacak. Kutsal varlıklarla saf birliktelik, kutsal meleklerle ve tüm çağlardan gelen, kaftanlarını Kuzu’nun kanında yıkayarak bembeyaz eden sadıklarla birlikte uyumlu toplumsal yaşam, “yerde ve gökte her aile”yi bağlayan kutsal bağlar (Efesliler 3:15)—tüm bunlar kurtarılanların mutluluğunu pekiştirecek.”—Ellen G. White, *Allah ve Şeytan Arasındaki Savaş*, s. 682.

“Bu nedenle cesaretimizi yitirmeyiz... Çünkü geçici, hafif sıkıntılarımız bize, ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır” (2. Kor. 4:16–8). Bu kadar geçici, bu kadar uçucu olan bir dünyada, görünmeyene ve ebedi olana uzanıp kavramayı nasıl öğrenebiliriz?

EK ÇALIŞMA: Ellen G. White, “Behold, I Come Quickly,” s. 355–359, *Counsels for the Church*. “Resurrection,” s. 1082–1084, ve “Heaven and New Earth,” s. 863, 864, *The Ellen G. White Encyclopedia* bölümlerini okuyun.

“Rabbimizin dirilişi ve yükselişi, Tanrı’nın azizlerinin ölüm ve mezara karşı zaferinin kesin bir kanıtıdır ve karakter elbisesini yıkayanlara ve Kuzu’nun kanında beyazlatanlara cennetin açık olduğuna dair bir sözdür. İsa, Baba’ya insan ırkının bir temsilcisi olarak yükseldi ve Tanrı, O’nun imajını yansıtanları ve O’nun yüceliğini paylaşanları yanına getirecektir.

“Dünyanın hacıları için evler vardır. Doğrular için, kaftanlar, görkemli taçlar ve zafer dalları vardır. Tanrı’nın tedbirlerinde bizi şaşırtan her şey, dünyaya basitleştirilerek gelecektir. Anlaşılması zor olan şeyler o anda açıklanacaktır. Lütfun gizemleri önümüze serilecektir. Sınırlı olan akıllarımız sadece kafa karışıklığını ve bozuk vaatleri keşfettiklerinde, en mükemmel ve güzel uyumu göreceğiz. Sonsuz sevginin en zahmetli gibi görünen deneyimleri yoluna koyduğunu bileceğiz. Her şeyin bizim iyiliğimiz için hep birlikte çalışmasını sağlayan Kişi’nin şefkatli himayesinin farkına vardığımızda, hiç görülmemiş bir sevinçle ve tam bir lütufla sevineceğiz.”—Ellen G. White, *Counsels for the Church*, s. 358.

TARTIŞMA SORULARI:

- ❶ Diğer Hıristiyanlar (fakat hepsi değil) İsa’nın ikinci gelişine inansalar da, Mesih’in ikinci gelişinde Adventist umudunu benzer-siz kılan nedir?
- ❷ İki balık yüzerken biri diğerine “Su nasıl?” diye sordu. Diğer balık: “Su nedir?” diye cevapladı. Mesele şu ki, alıştığımız şeyle-rin ne kadar yaygın olduğunun farkına varamayabiliriz. Örneğin, günahkâr olarak doğan, günahla dolan ve günahla dolu bir dün-yada yaşayan varlıklar olarak biz, yeni cennette ve yeni dünyada ne gibi yeni bir varoluşa sahip olacağımıza dair iyi bir kavrayışa nasıl sahip olabiliriz? Neden, sınırlamalar ne olursa olsun, yine de neye benzeyeceğini hayal etmeye çalışmalıyız?
- ❸ Yeni dünyada varlığımız nasıl olursa olsun, herkes ile birlik içinde yaşayacağımıza dair şüphe yok. Şu anda, bunun gerçekleş-eceği zamana kendimizi hazırlamak için ne yapabiliriz?

ÖZET: Kutsal Kitap, bu dünyanın yeniden yaratılacağı ve sonsuza kadar günahın yıkımlarının silineceği zamandan emin bir şekilde bahseder. Sonunda insanlık asıl amacına geri döndürülecek ve tüm insanlar uyum içinde yaşayacaklardır. Mesih’teki şu anki ruhsal birliğimiz, şimdi tam olarak anlaşılmamış olsa da, o zaman canlı ve ebedi bir hakikat olacaktır.

Ölmeden Önce Yapılacaklar Listem

Bob Stuart

Doktor gözümün içine baktı.

“Ameliyat edilmesi mümkün olmayan bir prostat kanserine yakalandınız,” dedi. “18 aylık ömrünüz kaldı.”

Eve döndüğümde ailemle birlikte oturup kalan 18 ayımda yapmak istediğimiz şeylerin listesini yaptık. Dört oğlumdan biri benimle birlikte dağ bisikleti sürmeye gitmek istediğini söyledi. Bir diğer oğlum Seattle’da yarı maraton koşmaktan bahsetti. Kızım ise birlikte bir müzik CD’si çıkarmak istiyordu.

Daha sonra kendi kendime düşündüm, “Ben ne yapmak istiyorum?” Cevabı basitti. Müjdeyi yaymak için daha çok çalışmak istiyordum. Her ay kiliseye en az bir kişi getirmeye karar verdim.

Birini davet etmek için ilk fırsatı, iki gün sonra birisi bana, “Bob, kanserin nasıl?” diye sorduğunda yakaladım.

Ona ölmeden önce yapılacaklar listemden ve insanları kiliseye davet etme planımdan bahsettim. “Gelecek Sebti gününde kiliseye gelerek listemi tamamlamamda bana yardım etmek ister misin?” diye sordum.

Kadın bana şefkat ile baktı. Bunu son bir istek olarak gördü. “Elbette gelirim,” dedi.

Yılda 2200 müşterim oluyor. Yani iyi olup olmadığımı sorduklarında elime harika bir fırsat geçmiş oluyor. Onları kiliseye davet etmek çok kolay.

Şimdilik iki kişi, evli bir çift, vaftiz oldu ve en büyük kızları da birkaç hafta içinde vaftiz olacak. Kadın, şimdiden çocukların Sebti Okulu derslerini yönetmeye başladı ve diğer insanları kiliseye davet ediyor.

“Armağanınızı devam ettireceğim,” dedi bana. “Çocuklarım var ve onların aileleri de kiliseye gelecek.”

Herkesin ölmeden önce yapılacaklar listesi olabilir. Yaşamak için belki yirmi yılınız ya da çok daha fazlası da olabilir fakat kiliseye her ay insanları davet ederek listenizi bugünden tamamlamaya başlayabilirsiniz. Bütün kiliselerdeki 20 milyon üyenin her biri yılda sadece bir kişi bile getirirse Yedinci Gün Adventist Kilisesi’nin ne kadar hızlı büyüyeceğini hayal edin. Kilisemizin üye sayısı 12 ay içinde ikiye katlanabilir.

Doktor bana yaşamak için 18 ay verdiğinden beri 27 ay geçti. Kiliseye pek çok insan çağırdım ve neredeyse yarısı geldi.

Ölmeden önce yapılacaklar listem çok eğlenceli oldu. İnsanların, “Tabii, kilisenize mutlaka geleceğim,” dediğini duymak muhteşem bir şey. Ama en tatmin edici an kiliseye gerçekten geldikleri zaman. Size sarılıp kilisede sizinle birlikte oturuyorlar. Ailenizin bir parçası oluyorlar.

68 yaşındaki Bob Stuart, College Place Washington’da yaşayan bir girişimci.