

# Yaratılış ve Düşüş



## SEBT GÜNÜ

**KONUyla İLGİLİ METİNLER:** *Yar. 1:26, 27; 1.Yu. 4:7, 8, 16; Yar. 3:16–19; Yar. 11:1–9; Gal. 3:29; Yas. 7:6–11.*

**HATIRLAMA METNİ:** “Sonra [Allah] Avram’ı dışarı çıkararak, ‘Göklere bak’ dedi, ‘Yıldızları sayabilir misin? İşte, soyun o kadar çok olacak.’ Avram Allah’a iman etti, RAB bunu ona doğruluk saydı.” (*Yaratılış 15:5, 6*).

**A**llah’ın halkının hikayesi, insanların yaratılmasıyla ve onların günaha trajik düşüşleriyle başlar. Kilisede birliğin doğasını anlama çabası, Allah’ın Yaratılış’taki ilk planı ve daha sonra Düşüş sonrası yenilenme ihtiyacı ile başlamalıdır.

Kutsal Kitap’ın ilk bölümleri, Allah’ın insanlığın bir aile olarak kalmasını amaçladığını ortaya koymaktadır. Ne yazık ki, bu birlik günahın trajedisinden sonra koptu. Sadece günaha yalnızlık ve bölünmenin kökleri ortaya çıktı, bunlar itaatsizliğin kötü sonuçlarıydı. Yasaklanmış ağacın meyvesinden yedikten sonra Allah onlara ilk yaklaştığında Adem ile Havva arasındaki yakın etkileşimde bu bölünmenin bir ipucunu elde ederiz (*bkz. Yar. 3:11*). Bu nedenle, kurtuluş planının gerçekleştirileceği her şeyden önce, bu özgün birliğin tekrardan sağlanması da çok önemli bir amaçtır.

Allah’ın halkının babası olan İbrahim, Allah’ın kurtuluş planında önemli bir rol oynadı. İbrahim, Kutsal Yazılar’da, Allah’ın halkının birbirleriyle ve Allah’ın kendisi ile birleştiren “imanla doğruluk” (*bkz. Romalılar 4:1–5*) gibi büyük bir örnek olarak tasvir edilmiştir. Rab, birliği yeniden kurmak ve kaybolmuş insanogluna isteğini bildirmek için insanlar aracılığıyla çalışır.

\*6 Ekim Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.

## Birliğin Temeli Olarak Sevgi

Yaratılış 1 ve 2'deki Yaratılış öyküsünde görülen açık mesaj, Yaratılış haftasının sonunda var olan genel uyumdur. Allah'ın son sözleri, her şeyin "çok iyi" olduğu (*Yar. 1:31*) sadece estetik güzelliğe değil, aynı zamanda Allah bu dünyayı ve onu dolduracak insanları yaratma işini bitirdiğinde, kötülük ya da ahlâksızlık unsurlarının yoksunluğuna da işaret eder. Allah'ın Yaratılıştaki asıl amacı, tüm yaşam formlarının uyumlu olarak bir arada olduğu ve birbirine bağlı ilişkileri içermiştir. İnsan ailesi için yaratılmış güzel bir dünyaydı. Hepsini mükemmeldi ve Yaratıcı'ya layıktı. Allah'ın dünya için ideal ve özgün amacı uyum, birlik ve sevgi idi.

**Yaratılış 1:26, 27'yi okuyun. Bu ayetler, Yaratılış 1 ve 2'de de tasvir edildiği gibi, dünyasal yaratılışın geri kalanıyla ters olarak, insanın özgünlüğü hakkında ne öğretir?**

---

---

---

Yaratılış, Yaratılış öyküsünün başka hiçbir yerinde söylenilmeyen şekilde Allah'ın insanlığı O'nun benzerliğinde yarattığını söyler. "Tanrı, 'Kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım' dedi; ... Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı." (*Yaratılış 1:26, 27*). Her ne kadar teologlar yüzyıllardır bu görünümün tam doğasını ve Allah'ın kendisinin doğasını tartışsalar da, Kutsal Yazılar'ın birçok pasajı Allah'ın doğasını sevgi olarak sunar.

**1.Yuhanna 4:7, 8, 16'yı okuyun. Bu ayetler, ilk başta nasıl yaratıldığımızı ve bunun Yaradılış'ta bulunan ilk birliği nasıl etkileyebileceğini anlamamıza nasıl yardımcı olabilir?**

---

---

---

Tanrı sevgidir ve insanlar da sevebildiği için (dünyasal yaratılışın geri kalanının kesinlikle yapamayacağı şekillerde), O'nun suretinde yaratılmış olmak sevgiyi de içermek zorundadır. Yine de, sevgi sadece başkalarıyla ilişki içinde var olabilir. Böylece, Allah'ın benzerliğinde yapılan her ne olursa olsun, sevme kapasitesini ve derin bir şekilde sevmeyi gerektirmelidir.

## Düşüş'ün Sonuçları

Düşüş'ün sonuçları muazzamdı. Adem ve Havva'nın itaatsizliği, tüm yaşam formları arasındaki uyumlu bağın kopmasını başlattı. Daha da kötüsü, bugün bile insanlar arasında var olan ayrılığı, anlaşmazlıkları ve bölünmeleri başlattı. Uyumsuzluk, Adem ve Havva'nın, Düşüş'ün suçlamasını hemen başkalarının üzerine atmaya çalışmasında görülüyor (*Yaratılış 3:12, 13*). O zamandan beri işler daha da kötüleşti.

**Yaratılış 3:16–19 ve Yaratılış 4:1–15'i okuyun. Bu ayetlerde günahın sonuçlarını ve bunun Allah'ın yarattığı uyumlu dünya üzerindeki etkisini ne ortaya çıkarır?**

Adem'in itaatsizliği, zamanla Allah'ın yarattıklarını etkileyen birçok olayın ve sonucun kaynağı oldu. Doğal dünya, günahın sonuçlarından zarar görmeye başladı. İnsan ilişkileri de etkilendi. Birbirlerini himaye edip sevmeleri gereken iki kardeş olan Kayın ve Habil, birinin Allah'ın önceden belirlenmiş ibadet tarzını takip etmek yerine kendi bencil eğilimlerini takip etmek istemesi yüzünden birbirlerine yabancılaşmışlardı. Bu yabancılaşma, şiddet ve ölümle sonuçlandı. Bununla birlikte, Kayın'ın tepkisi, Habil'den çok Allah'a idi. Allah'a karşı kızgınlık hissetti (*Yar. 4:5*) ve bu öfke, Habil'e karşı kindarlık yarattı. İtaatsizlik insan ilişkilerini daha da kopardı.

“RAB baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte.” (*Yar. 6:5*). Bu kötülük, sonunda Tufan'a ve Allah'ın başlangıçtaki özgün yaratılışın inanılmaz tahribatına yol açtı. Ancak o zaman bile Allah insanlıktan vazgeçmedi, Nuh ve ailesinin yeniden başlaması için bir bakiye bıraktı.

Tufan'dan sonra Allah, Nuh ve ailesine bir vaat verdi. Gökyüzündeki gökkuşağı, onlara her zaman O'nun merhametini ve sözünü, O'nun iyiliğini ve lütfunu hatırlatacaktı (*Yar. 9:12–17, Yşsa. 54:7–10*). Allah, Nuh ile bir antlaşma tesis etti ve O'na ve O'nun Sözüne iman eden birleşik bir insan ailesinin olması için orijinal planını yeniden yürürlüğe koydu.

**Günahın uyumsuzluğunun getirdiği yollar nelerdir? Seçimlerinizin güçlü bir şekilde etkileyebileceği kişiler arasındaki uyumu eski haline getirmeye yardımcı olması açısından şu anda hangi seçimleri yapabilirsiniz?**

## Daha Fazla Uyuşmazlık ve Ayrılık

**Yaratılış 11:1–9’u okuyun. Burada ayrılık ve uyuşmazlık problemini daha da kötüleştiren nedir?**

---

---

---

Tufan’dan sonra Kutsal Kitap tarafından ortaya konulan bir sonraki olaylar dizisi, Babil Kulesi’nin inşası, dillerin karışıklığı ve o zamana kadar bir dili konuşmuş olan insanların dağılmasıdır. Belki Fırat ve Dicle nehirlerinin arasındaki toprağın verimliliği ve arazinin güzelliği, Nuh soyundan gelen bazılarının kendilerine Şinar bölgesinde – bugünkü güney Irak topraklarında – bir kent ve yüksek kuleli bir yapı inşa etmeye teşvik etti (*Yar. 11:2*).

Arkeoloji, Mezopotamya’nın erken tarihi çağlardan beri yoğun nüfuslu bir bölge olduğunu göstermiştir. Bu insanlar arasında kil tabletler üzerine yazım sanatını icat eden Sümerler vardı. İyi inşa edilmiş evler yaptılar, mücevher, aletler ve ev eşyaları üretiminde ustalardı. Kazılar, çeşitli tanrıların ibadetine adanmış birçok kule benzeri tapınağı da ortaya çıkardı.

Şinar topraklarına yerleşmiş olan Nuh’un soyundan gelenler, Nuh’un Tanrısı’nı ve O’nun bir daha asla dünyayı bir Tufan ile yok etmemek için verdiği sözü hızlıca unuttular. Babil Kulesi’nin inşa edilmesi üstün bilgelik ve becerilerine bir anıttı. Onların şan ve şöhrete olan arzuları, “kendimize bir nam yapalım” (*Yaratılış 11:4 KM*), bu bina projesi için bir güdü oldu. “İlahi amaçlara göre, insanlar gerçek din bağlarıyla birliklerini korumalıydılar. Putperestlik ve çoktanrıcılık bu içsel manevi bağı kırdığında, sadece dinin birliğini değil, aynı zamanda kardeşliğin ruhunu da yitirmişlerdi. Harici araçlarla içteki birliği korumak için yapılan böyle bir kule projesi hiçbir zaman başarılı olamayacaktı.”—*The SDA Bible Commentary, cilt 1, s. 284, 285.*

Adem ve Havva’nın düşüşü, insan ırkının birliğini ve Allah’ın orijinal planını paramparça etti. İbadete dair kafa karışıklığına; kötülük ve ahlaksızlığın yeryüzünde yaygınlaşmasına; ve nihayetinde insanlığın, o zamandan beri birbiriyile çatışma halinde olan birçok farklı kültüre, dile ve ırka ayrılmasına neden oldu.

**Kilise içinde bile bize zarar veren ırk, kültür ve dil ayrımını iyileştirmeye yardımcı olmak için uygulayabileceğimiz pratik adımlar nelerdir?**

## Allah'ın Halkının Babası İbrahim

Üç büyük tektanrılı dünya dinleri, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam, babaları olarak İbrahim'i görürler. Hıristiyanlar için, bu ilişki ruhsal bir ilişkidir. Mezopotamya'daki ülkesini terk etmeye çağrıldığında, İbrahim'e onun ile "tüm dünyadaki ailelerin kutsanacağı" söylenmişti (*Yar. 12:3; ayrıca bkz. Yar. 18:18, 22:18*). Bu kutsanma İsa aracılığıyla geldi.

**İbraniler 11:8–19, Romalılar 4:1–3 ve Galatyalılar 3:29'ü okuyun. Bu metinlerde İbrahim'in inancının hangi unsurlarından bahsedilir ve bunlar Hıristiyan birliği fikriyle nasıl ilişkilidir? Yani, bugün bu metinlerde Hıristiyan birliğinde hangi önemli bileşenin olması gerektiğini anlamamıza yardımcı olabilecek ne bulunabilir?**

Tüm imanlıların babası olarak, İbrahim bize Hıristiyan birliğinin esası olan bazı temel unsurları veriyor. İlk önce itaat etti. "İman sayesinde İbrahim miras alacağı yere gitmesi için çağrılınca, Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı" (*İbr. 11:8*). İkincisi, Allah'ın vaatlerine umudu vardı. "İman sayesinde bir yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. Aynı vadin ortak mirasçıları olan İshak ve Yakup'la birlikte çadırlarda yaşadı. Çünkü mimarı ve kurucusu Tanrı olan temelli kenti bekliyordu" (*İbr. 11:9, 10*). Üçüncüsü, Allah'ın kendisine bir oğul vereceğini ve bir gün onun soyundan gelenlerin yıldızlar kadar çok olacağına inanıyordu. Bu cevaba dayanarak Allah onu iman yoluyla akladı (*Rom. 4:1–3*). Dördüncüsü, Allah'ın kurtuluş planına güveniyordu. İbrahim'in imanı üzerinde yapılan en büyük sınav, Allah'ın ondan İshak'ı Moriya Dağı'nda kurban etmesini istediğinde geldi (*Yar. 22:1–19, İbr. 11:17–19*).

Eski Ahit, İbrahim'i Allah'ın bir dostu olarak tanımlar (*2.Tar. 20:7, Yşa. 41:8*). İman hayatı, sarsılmaz itaati ve Allah'ın vaatlerine olan güveni, Hıristiyan hayatlarımızın şu anda nasıl olması gerektiği konusunda onu bir örnek yapar.

**Önümüzdeki birkaç gün boyunca eylemlerinizi ve sözlerinizi düşünün. Ne söylüyor ya da yapıyor olursanız olun, imanınızın gerçek olduğunu yansıtan şeyleri hangi yollarla görebilir ve emin olabilirsiniz?**

## Allah'ın Seçilmiş Halkı

İbrahim'i kulu olarak çağırırken Allah, Kendisine, dünyaya O'nu temsil edecek bir halk seçti. Bu çağrı ve seçim, Allah'ın sevgisinin ve lütfunun bir eylemiydi. Allah'ın İsrail'e yaptığı çağrı, Düşüş tarafından meydana gelen yıkım ve ayrılıktan sonra tüm insanlığın restorasyonu planında merkezi bir yer aldı. Kutsal tarih, Allah'ın bu restorasyona yönelik çalışmalarının incelenmesidir ve bu planın önemli bir bileşeni, antlaşma milleti olan İsrail'di.

**Yasa'nın Tekrarı 7:6–11'e göre Allah İsrail'i neden Kendi halkı olarak adlandırdı? Neden İbrahim'in soyunu Kendi halkı olarak seçti?**

Allah'ın insanlığına olan sevgisi, İsrail'in Kendi halkı olarak seçilmesinin esasıdır. Allah, bilgisini halkı aracılığıyla korumak ve insanlığın kurtuluşunu sağlamak için İbrahim ve onun soyu ile bir antlaşma yaptı (*Mez. 67:2*). Yine de, Allah'ın İsrail'i seçmesini sağlayan, yüce bir sevgi eylemidir. İbrahim'in soyunun, Allah'ın hak edilmemiş sevgisiyle övünebilecekleri hiçbir şeyleri yoktu. “Allah'ın sizi sevmesinin ve seçmesinin nedeni öbür halklardan daha kalabalık olduğunuzdan değil. Siz sayıca öbür halklardan azdınız” (*Yas. 7:7*).

Allah'ın halkını seçmek için kullandığı değerler bize göre garip bir çelişkidir. İnsanlar, liderlerini seçerken gücüne, bilgeliğine ve özgüvenine bakarken, Allah, O'na hizmet etmesi için güçlü ve kudretli olanı seçmez, aksine zayıflıklarını, aptallıklarını ve hiçliklerini algılayan ya da kabul edenleri seçer, öyle ki O'nun huzurunda kimse övünemesin (*1.Kor. 1:26–31*).

Yine de, onların ayrıcalığına bakın: “Allah kendi halkı olan İsrail'i bir övgü ve görkem kaynağı yapmak istiyordu. Onlara her ruhsal ayrıcalık verilmişti. Allah, onları kendisinin temsilcileri yapacak olan karakter oluşumuna uygun hiçbir şeyi onlardan esirgemedi.

“Allah'ın yasasına itaatleri onları dünyanın ulusları önünde refah harikaları haline getirecekti. Onlara tüm kurnazlık gerektiren işlerde bilgelik ve beceri verebilecek olan Kişi öğretmenleri olmaya devam edecek ve onları kendi yasalarına itaat yoluyla asileştirerek yüceltecekti. İtaatkâr olmaları halinde diğer uluslara sıkıntı veren hastalıklardan korunacaklar ve zihin gücü ile bereketleneceklerdi. Allah'ın görkemi, O'nun yüceliği ve kudreti, onların tüm zenginliklerinde açığa vurulacaktı. Bir rahipler ve önderler krallığı olacaktı. Allah onlara yeryüzündeki en büyük ulus olmaları için her imkânı sağladı.”—Ellen G. White, *Christ's Object Lessons*, s. 288.

**Allah'ın kadim İsrail için yaptıklarıyla onlara çağrısı arasında ve bizim için yaptıklarıyla, Yedinci–Gün Adventistleri olarak bize olan çağrısı arasında ne gibi paralellikler bulabiliriz? Yanıtlarınızı Sebte gününde tartışın.**

**EK ÇALIŞMA:** Ellen G. White, “Yaratılış: Tanrı’nın Evrim Kuramına Verdiği Yanıt,” s. 15–19, ve “İbrahim, Bütün İnananların Babası,” s. 61–64, *Geçmişten Sonsuzluğa, 1. Cilt* kitabını okuyun.

Allah’ın insanlığı yaratmasındaki asıl amacı, aile kurumlarına (*Yar. 2:21–24*) ve aynı zamanda Sebt Günü’ne de yansır. Sebt Günü, İsa’nın Markos 2:27, 28’de açıkça belirttiği gibi, tüm insanlığa yönelikti. Aslında, onun evrensel doğası, sadece İsrail’deki antlaşma halkına yaptığı çağrıdan önce değil, Yaratılış’ta Allah’ın günahın başlangıcından bile önce yedinci günü ayırmasıyla görülmüştür. Bütün insanlar onu tutmuş olsalardı, Sebt Günü’nün ne kadar da güçlü bir birleştirici kuvveti olurdu. Allah’ın, Adem ve Havva’nın soyundan gelenlere, O’na ve birbirlerine olan ortak bağlarının hatırlatılmasını sağlayan dinlenme günüydü. “Sebt Günü ve aile, Aden’de benzer şekilde kurulmuştu ve Allah’ın amacına göre ayrılmaz bir şekilde birbirlerine bağlıydı. Diğerlerinden farklı olarak bu günde, Aden’deki yaşamı yaşamamız mümkündür. Aile üyelerinin işinde ve öğreniminde, ibadetinde ve dinlenmesinde, babanın ailenin dini lideri olması, hem babanın hem de annenin çocuklarının öğretmeni ve refakatçisi olması Allah’ın planıydı.”—Ellen G. White, *Child Guidance*, s. 535.

## TARTIŞMA SORULARI:

- ❶ Kadın’ın Yaratılış’ta Adem’in kaburga kemiklerinden yaratılması, bir koca ile eşi arasında var olması gereken yakın ve samimi bağı nasıl açığa çıkarıyor? Bu bize Allah’ın Kutsal Kitap aracılığıyla Kendi insanlarıyla aradığı yakınlığın bir örneği olarak neden karı ve koca tanımını kullandığı konusunda ne söylemelidir?
- ❷ Babil Kulesi hikayesi bize insanların etnik ve dilsel çeşitliliğinin Allah’ın orijinal planının bir parçası olmadığını gösterse de, bugün bu tür doğal bölünmeleri nasıl aşabiliriz? Kilise, pek çok ülkenin ve dilin insanlarından oluşan bir kitle olsa bile, nasıl birlik ve uyum içinde olabilir?
- ❸ Kadim İsrail’e yapılan çağrı ile Yedinci–Gün Adventistleri olarak bize yapılan çağrı arasında bulduğunuz paralellikler nelerdir? Daha da önemlisi onlardan, Mesih’teki ilahi çağrımıza sadık olmamıza yardımcı olacak hangi dersleri çıkarabiliriz?

**ÖZET:** Allah’ın Yaratılış’taki özgün planı, insanlığın bir aile olarak uyumlu ve birlik içinde yaşamasına yönelikti. İlk ebeveynlerimizin itaatsizliği, Allah’ın planında bir kesintiye neden oldu. Yine de, Allah, İbrahim’i, yalnızca Mesih’te bulunan iyileşme vaadini canlı tutabilecek bir halkı kurması için çağırdı.

## Sebt Gününde Derslere Son

*Andrew McChesney, Adventist Müjdeciliği*

Hemşire olmak isteyen Yedinci Gün Adventisti öğrenciler, kilisenin Bangladeş'teki ilk hemşirelik okulunu açmasıyla artık Sebt gününü tutamamak durumuyla karşı karşıya kalmayacaklar.

Bir On Üçüncü Sebt Bağıışı, ülkenin başkenti Dakka'ya iki saat uzaklıkta, Gowalbathan Kaliakoir'deki Bangladeş Adventist Okulu'nun kampüsünde yer alan Bangladeş Adventist Hemşirelik Enstitüsü'nü barındıran üç katlı tesise kısmen destek oldu.

Adventist Kilisesi başkanı Ted N.C. Wilson, 2016 yılının sonuna doğru, hemşirelik okulunun kurdele kesme töreninde, "Burası bu büyük ve güçlü ülkeye yüzlerce müjdecî gönderecek ve bu cennetten gelen bir bereket olacak," dedi. "Tanrı bu okulu bereketlesin."

100 kişilik kontenjanı olan okulda derslere 2017 yılında başlandı.

Bangladeş Adventist Akademisinin ve Okulunun müdürü Myrun Ju Lee, on derslik, dört laboratuvar, bir konferans salonu ve diğer tesislerden oluşan yeni binanın 400 bin dolarlık ücretinin 150 bin dolarının, 2015'in üçüncü çeyreğinde tüm dünyadaki kilise üyeleri tarafından sunulan bir On Üçüncü Sebt Bağıışı'ndan geldiğini söyledi. 100 bin dolar Adventist Kilisesi'nin Bangladeş de dahil 14 ülkeden oluşan Asya-Pasifik Bölümü'nden, kalanı da Güney Kore'deki bireysel bağıışçılardan gelmiş.

Güney Asya-Pasifik Bölümü'nün başkanı Saw Samuel, hemşirelik okulunun kurulmasını On Üçüncü Sebt Bağıışı olmasaydı gerçekleşmeyecek, dikkate değer bir başarı olarak tanımlıyor.

"Bu bir dönüm noktası," diyor Saw. "Bu Bangladeş'teki ilk Adventist sağlık eğitim kuruluşu."

Okul ülkedeki Adventist öğrencilere kendi ülkelerinde hemşirelik okuma fırsatı sunuyor.

"Bangladeş'te hemşirelik okuluna sahip olabilmek bizim için çok önemli çünkü burada genç bir Adventistin Sebt günlerinde okula gitmek zorunda kalmayacağı bir hemşirelik okulu yok," diyor bölümün yardımcı yönetici sekreteri Kevin Costello. "Nihayet artık onlar için bir yandan hemşirelik okurken, bir yandan da Sebt gününde Allah'ı yüceltebilmelerine olanak sağlayan bir yer var."

Bangladeş Adventist Hemşirelik Okulu'nun kurulmasını mümkün kılmaya yardım eden hizmet bağıışlarımız için teşekkür ederiz.

*Adventist Kilisesi başkanı Ted N.C. Wilson, soldan ikinci, Bangladesb Adventist Hemşirelik Enstitüsü'nü ziyaret ediyor.*