

Pavlus: Diğer Uluslardan Olanların Elçisi



SEBT GÜNÜ

KONUyla İLGİLİ METİNLER: *Elç 6:9–15, 9:1–9, 1Sa 16:7, Mat 7:1, Elç 11:19–21, 15:1–5.*

HATIRLAMA METNİ: “Bunları dinledikten sonra yatıştılar. Tanrı’yı yücelterek şöyle dediler: ‘Demek ki Tanrı, tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını öteki uluslara da vermiştir.’ ” (*Elç 11:18*).

Tarsuslu Saul’un (imana geldikten sonra elçi Pavlus olarak da bilinir) neden böyle davrandığını anlamak zor değildir. Tüm yaşamı boyunca kendisine yasanın ve çok yakında gelecek İsrail’in siyasi kurtuluşunun önemi öğretilen dindar bir Yahudi olmasına rağmen, pek yakında gelecek ve adı bir suçlu gibi aşağılık bir şekilde idam edilecek olan Mesih fikri, onun hoşgörüsünü sınırları çok aşırıyordu.

O halde onun İsa’nın takipçilerinin Tevrat’a sadakatsiz davrandıklarına ve bu nedenle de Allah’ın İsrail için planını engellediklerine inandığına şaşırılmamalıdır. Onların çarpmışa gerilmiş İsa’nın Mesih olduğu ve O’nun ölümden dirilmiş olduğu iddialarının deneysel derecesinde olduğuna inanıyordu. Bu tür saçmalıklara inanan veya bu görüşlerini terk etmeyi reddeden kişiler için hiçbir tolerans gösterilmemeliydi. Saul, İsrail’i bu tür inançlardan kurtarmak için Allah’ın ajanı olmayı kafasına koymuştu. Bu nedenle o, ilk olarak Kutsal Yazı’nın sayfalarında, İsa’nın Mesih olduğuna inanan Yahudiler’e zalimce eziyet eden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ancak Allah’ın Saul için başka planları vardı, onun kendisinden hiçbir zaman ummadığı planlar: bu Yahudi yalnızca İsa’nın Mesih olduğunu vaaz etmekle kalmayacak, aynı zamanda diğer uluslardan olanlarla aynı safta yer alacaktı!

*1 Temmuz Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.

Hıristiyanlar'ın İşkencecisi

Tarsuslu Saul ilk kez İstefanos'un taşlanması olayında (*Elç 7:58*) ve daha sonra da Yerus alim'de patlak veren geniş  aplı zul mle iliŐkili olarak  ne  ıkmaktadır (*El  8:1-5*). Petrus, İstefanos, Filipus ve Pavlus, El ilerin İşleri kitabında  ok  nemli bir rol oynamaktadırlar, zira onlar Yahudi d nyasının  tesinde Hıristiyan inancının yayılmasına  nc l k eden olaylarda yer almıŐlardır. İstefanos  zellikle  nem arz etmektedir, zira onun duası ve ŐehitliĐi Tarsuslu Saul  zerinde  ok derin bir etki bırakmıŐ olmalıdır.

İstefanos aslında Grek e konuŐan bir Yahudi ve ilk yedi diyakozdan biriydi (*El  6:3-6*). El ilerin İşleri'ne g re Yerus alim'de yaŐamaya gelen bir grup yabancı Yahudi (*9. ayet*) İstefanos ile onun İsa hakkındaki vaazının i eriĐi konusunda ihtilafa d Őm Ő . Tarsuslu Saul'un da bu m zakerelerin i inde yer almıŐ olması kuvvetle m mk nd r ve hatta akla yatkındır.

El  6:9-15'i okuyun. İstefanos'a karŐı hangi su lamalar yapıyor? Bu su lamalar sana neyi hatırlatıyor? (Ayrıca bkz. Mat 26:59-61.)

İstefanos'un vaazına y nelik aŐırı d Őmanlık iki farklı Őeyden dolayı ortaya  ıkmıŐ olabilir. DiĐer yandan İstefanos, birinci  nceliĐi YahudiliĐin odak noktası olan ve din  ve ulusal kimliĐin en deĐerli sembollerinden olan Yahudi yasasına ve tapınaĐa vermemekle muhaliflerin  fkesini  zerine  ekmiŐti. Fakat İstefanos bu aziz tutulan ikonları hafifsemekten  ok daha fazlasını yapmıŐtı; o g c l  bir Őekilde  armıŐa gerilen ve dirilen İsa'nın Yahudi inancının ger ek merkezi olduĐunu ilan etmiŐti.

O halde onun, ilk Mesih inanlılarına karŐı gayretlerine bakılacak olursa, muhtemelen Ferisilerin devrimci bir  oŐkuyla dolu olan katı militan kandaında yer aldıĐına iŐaret eden Ferisi Saul'u (*Flp 3:3-6*), kızdırmıŐ olmasına ŐaŐırmamak gerekir. Saul Allah'ın krallıĐına dair b y k peygamberlik vaatlerinin hen z ger ekleŐmediĐini g rm Ő (*Daniel 2, Zek 8:23, YŐa 40-55*), ve belki de g revinin Allah'ın, İsa'nın Mesih olduĐu d Ő ncesi de dahil olmak  zere İsrail'i din  yozlaŐmadan arındırmakla ger ekleŐecek olan bu g n  getirmesine yardımcı olacaĐına inanmıŐtı.

Kendisinin doĐru olduĐuna inanan Saul, yanlıŐ yolda olduĐunu d Ő nd Đ  insanları  ld rmeye kararlıydı. İnanđıĐımız Őeyler konusunda azimli ve hırslı olmamız gerekirken, bazen yanlıŐ yolda olduĐumuzu fark ederek azmimizi yatıŐtırmayı nasıl  Đrebiliriz?

Saul'un Dönüşümü

“Saul, ‘Ey Efendim, sen kimsin?’ dedi. ‘Ben senin zulmettiğin İsa’yım’ diye yanıt geldi” (Elç 9:5).

Saul’un ilk inanlı topluluğu üzerindeki zulmü bilinçsizce başlamış olmasına rağmen (sadece zulüm gören İstefanos’un kaftanını tutuyordu), çok kısa bir zamanda şiddetlenmiştir (Bkz. Elç 8:1–3; 9:1, 2, 13, 14, 21; 22:3–5). Luka’nın birkaç sözcüğü Saul’u vahşi, gaddar bir canavar veya rakibini mahvederek ganimetini ele geçiren bir asker olarak betimlemektedir. Örneğin Elç 8:3’te “kırıp geçirmek” olarak çevrilen sözcük, Eski Ahit’in Grek çevirisinde (Mez 80:13) bir yaban domuzunun kontrolsüz ve yıkıcı davranışını tarif etmektedir. Saul’un Mesih inanlılarına karşı mücadelesi kesinlikle isteksizce yapılan bir iş değildi; bu Hıristiyan inancını imha etmeye yönelik kasıtlı ve sürekli bir plandı.

Saul’un dönüşümüne dair şu üç öyküye göz atın (Elç 9:1–18, 22:6–21, ve 26:12–19). Allah’ın lütfunun bu yaşantıdaki rolü neydi? Diğer bir deyişle Saul Allah’ın ona karşı gösterdiği iyiliğin ne kadarını hak etmişti?

İnsanî bakış açısından Saul’un dönüşümü olanaksız görünmüş olmalıydı (bu yüzden ilk kez bunu duyanlar şüpheye kapılmışlardı).

Saul’un hak ettiği tek şey cezalandırılmaktı, fakat Allah aksine bu coşkulu Yahudi’ye lütfunu uzatmıştı. Ancak Saul’un dönüşümünün ne bir anda gerçekleştiğini ne de zorlamayla olduğunu bilmemiz çok önemlidir.

Saul bir ateist değildi. Allah’a olan inancı ölümcül hatalarla dolu olmasına rağmen, dindar bir adamdı. Pavlus için İsa’nın söylediği “Üvendireye karşı tepmekle kendine zarar veriyorsun” (Elç 26:14), ifadesi, Ruh’un Saul’u ikna ettiğini göstermektedir. Eskiden kullanılan “üvendire”, saban takılmayı reddeden öküzleri dürtmek için kullanılan ucu sivri bir sopayı tarif etmektedir. Saul bir zaman için Allah’ın dürtmesine karşı geldi, fakat sonunda Şam yolunda mucizevî bir olayla dirilmiş İsa ile karşılaşan Saul, artık savaşmama yolunu seçti.

Kendi dönüşüm tecrübeni düşün. Belki Pavlus’unki kadar dramatik olmasa da, ne gibi benzer bir şekilde Allah’ın lütfuna sahip olmuştun? Bizlere Mesih ile verilen şeyi hiç unutmamak neden çok önemlidir?

Şam'daki Saul

Saul İsa ile karşılaşması esnasında kör oldu ve ona Yahuda isminde bir adamın evine gitmesi ve orada Hananya isminde başka bir adamı beklemesi talimatı verildi. Hiç şüphesiz, Saul'un fiziksel körlüğü, onu İsa'nın takipçilerine zulüm yapmaya yönlendiren daha büyük bir ruhsal körlüğün hatırlatıcısıydı.

İsa'nın Şam yolunda ona görünmesi her şeyi değiştirmişti. Saul çok haklı olduğunu düşünmesine rağmen, korkunç bir hata yapmaktaydı. Allah'a hizmet edeceği yerde O'na karşı çalışıyordu. Saul Yeruşalim'den gururlu ve ateşli bir şekilde ayrılan bir Ferisi'den çok farklı bir adam olarak Şam'a girdi. Yemek ve içmek yerine, Saul bütün bu olaylardan dolayı ilk üç gününü Şam'da oruç tutup dua ederek geçirdi.

Elç 9:10–14'ü okuyun. Hananya'nın aklından neler geçmiş olabileceğini hayal et: o artık zulüm yapan bir Saul değil, İsa'ya inanıp Müjde'yi diğer uluslara götürecektir, Allah'ın seçtiği bir elçi olan Pavlus'tu (*Bkz. Elç 26:16–18*).

Hananya'nın biraz şaşırması anlaşılabilir. Yeruşalim'deki inanlı topluluğu Pavlus'u imana gelişinden üç yıl sonra bile kabul etmekte çekingen davranırken (*Elç 9:26–30*), Şam'daki imanlıların olaydan sadece birkaç gün sonra kalplerinin ne gibi sorularla ve endişelerle dolu olduğunu hayal edebiliriz!

Ayrıca Hananya'ya Rab tarafından Tarsuslu Saul hakkında sürpriz ve beklenmedik haberlerin iletildiği bir görüş verilmiş olduğuna da dikkat edin; bu görüşten daha azı, Saul'un doğru yola geldiği, Yahudi inanlıların azılı düşmanının artık onlardan biri olduğu konusunda onu ikna edemezdi.

Saul, Yeruşalim'i başkâhinin otoritesi ve görevlendirmesiyle Hıristiyan inancını ortadan kaldırmak için terk etmişti (*Elç 26:12*); Ancak Allah Saul'u çok daha büyük bir yetki üzerine kurulu, çok farklı bir şekilde görevlendirdi. Saul Müjde'yi diğer tüm uluslara götürmeliydi, ki bu Saul'un bizzat dönüşümüne kıyasla, hem Hananya hem de diğer Yahudi liderlerini şok eden bir gelişme olmalıydı.

Saul'un Hıristiyan inancının yayılışını engellemeye çalıştığı aksine, şimdi Allah onu bu dini yaymada, Yahudi liderlerinin hayallerinin bile çok ötesinde kullanacaktı.

1.Samuel 16:7, Matta 7:1, ve 1.Korintliler 4:5'i okuyun. Diğer insanların ruhsal tecrübelerini nasıl görmemiz konusunda neden çok dikkatli olmamız gerektiği açısından, bu ayetlerin verdiği mesaj nedir? Yargılarında başkaları hakkında ne gibi hatalar yaptın ve bu hatalardan neler öğrendin?

Diğer Uluslardan Olanlara Verilen Müjde

İlk yabancı inanlı topluluğu nerede kurulmuştu? İnanlıların oraya gitmelerine hangi olaylar sebep olmuştu? (Elç 11:19–21, 26). Bu sana Eski Ahit zamanlarından neyi hatırlatıyor? (Bkz. Daniel 2.)

İstefanos'un katledilmesinden sonra Yerus alim'de patlak veren zul m, birçok Yahudi inanlının yaklaşık beşy z kilometre kuzeydeki Antakya'ya ka malarına neden olmuştu. Suriye vilayetinin Roma'ya baėlı bir başsehri olduėundan, Antakya İskenderiye'den sonra ikinci b y k  neme sahipti. N fusunun beşy z bin olduėu tahmin ediliyordu, olduk a kozmopolitti ve sadece diėer uluslardan oluŐan inanlı topluluėu i in ideal bir b lge olmakla kalmayıp, aynı zamanda ilk inanlı topluluėunun d nya  apında vereceėi hizmet i in de iyi bir baŐlangı  noktası olacaktı.

Barnaba'nın Antakya'yı ziyaret etmesine ve hemen ardından da Pavlus'u davet ederek burada kendisine katılmasına karar vermesine neden olan olay neydi? Burada inanlı topluluėu konusunda nasıl bir resim sergilenmektedir? (El  11:20–26).

Pavlus'un yaŐamının kronolojisini yorumlamak  ok g  , ancak imana geldikten sonraki Yerus alim'i ziyareti ile (El  9:26–30) Barnaba'nın Antakya'da kendisine katılması i in yaptıėı davet arasında yaklaşık beŐ yıl ge miŐti. Bu yıllar boyunca Pavlus ne yapmıŐtı acaba? S ylemek  ok zor. Fakat Galatyalılar 1:21'deki yorumları temel alındıėında, Suriye ve Kilikya b lgelerinde bile M jde'yi vaaz etmiŐ olmalıydı. Bazıları belki de bu zaman zarfında ailesinin mirasından mahrum edildiėini (Flp 3:8) ve 2.Korintliler 11:23–28'de tarif edilen birtakım zorluklarla karŐılaŐtıėını  ne s rmetedirler. Antakya'daki inanlı topluluėu Ruh'un  nderliėinde geliŐmekteydi. El  13:1'deki ifade, kentin kozmopolit yapısının,  ok yakında topluluėun etnik ve k lt rel y nden  eŐitliliėe neden olduėuna iŐaret etmektedir. (Barnaba KıbrıŐlı, Lukius Kireneli, Pavlus Kilikyalı, Őimon da muhtemelen Afrikalıydı ve diėer t m uluslardan iman edenleri de g z  n ne alın.) Ruh, Őimdi daha uzak yerlere ulaŐacak olan hizmet aktivitelerinde bir  s olarak Antakya'yı kullanarak M jde'yi Suriye ve Yahuda  tesindeki daha baŐka uluslara da ulaŐtırmaya  alıŐıyordu.

Yeniden El  11:19–26'yı okuyun. G n m z inanlı topluluklarının orada mevcut olan durumdan kendilerine bir fayda  ıkarmaları a ısından,  ok k lt rl  ve etnik  eŐitliliėe sahip olan Antakya'daki inanlı topluluėundan ne  ğrenebiliriz?

İnanlı Topluluğu İçindeki Çekişme

Tabii ki insanlar mükemmel değildir ve ilk inanlı topluluğu arasında da sıkıntıların baş göstermesi için uzun bir zaman geçmesine gerek kalmamıştı.

Başlangıçta ilk inanlı topluluğuna diğer uluslardan katılımlar herkesin hoşuna gitmiyordu. Anlaşmazlık, Yahudi olmayanlara verilen hizmetin konsepti konusunda değil, bilakis hangi koşullarda yabancıların katılmasına izin vermek gerektiği konusundaydı. Bazıları Hıristiyan olmanın ayrıt edici işareti olarak sadece İsa'ya iman etmenin yeterli olmayacağını düşünüyordu; tartışıkları iman sünnet ve Musa'nın yasasına itaatle tamamlanmalıydı. Onların iddia ettiği şekilde gerçek Hıristiyan olmak için diğer uluslardan olanlar sünnet olmalıydılar. (Elç 10:1–11:18'de, Yahudiler ve diğer uluslardan olanlar arasındaki bölünmenin kapsamını, Petrus'un Kornelius ile olan tecrübesinde ve bunu takip eden reaksiyonda görebiliriz.)

Filipus'un Samiriyeliler arasındaki işini (Elç 8:14) ve Antakya'daki yabancılarla olan işleri (Elç 11:22) gözlemleyen Yeruşalim'deki elçiler, Hıristiyan topluluğuna Yahudi olmayanların dahil olması konusunda bazı endişelerini dile getirmiş olmalıydılar. Ancak Petrus'un sünnetsiz bir Romalı asker olan Kornelius'u vaftiz etmesine duyulan tepki, ilk inanlılar arasında diğer uluslardan olanların varlığı hakkındaki sorunu ortaya koyan uyuşmazlığın çok açık bir göstergesidir. Kornelius gibi bir yabancıların dahil olması bazılarını rahatsız etmiş olmalıydı, fakat Pavlus'un sadece İsa'ya iman zemininde, inanlı topluluğun kapılarını geniş bir şekilde diğer uluslardan olanlara da açtığı maksatlı çabaları, bazıları tarafından Pavlus'un hizmetini baltalamaya yönelik kasıtlı teşebbüslerle karşılık gördü.

Yahudiyeli bazı inanlılar, Pavlus'un Antakya'daki Mesih inanlılarıyla olan hizmetine nasıl karşı çıkmaya çalışmışlardı? Elç 15:1–5.

Elç 15'deki Yeruşalim Konseyi sünnet meselesinde Pavlus'a nihai olarak taraf olsa da, Pavlus'un hizmetine karşı muhalefet sürmekteydi. Yaklaşık yedi yıl sonra Pavlus'un Yeruşalim'i son ziyareti sırasında birçokları halâ Pavlus'un müjdesi konusunda şüpheliydi. Aslında Pavlus tapmağı ziyaretinde Asyalı Yahudiler şöyle feryat ettiklerinde neredeyse canından oluyordu, “ ‘Ey İsraililer, yardım edin!’ diye bağırıldılar. ‘Her yerde herkese, halkımıza, Kutsal Yasa'ya ve bu kutsal yere karşı öğretiler yayan adam budur’ ” (Elç 21:28; ayrıca bkz. 21:20, 21).

Kendini Pavlus'un öğretilerine kuşkuyla bakan Yahudi inanlılarının yerine koy. Kuşkuları ve muhalefetleri neden bazı açılardan anlamalıdır? Önyargılı fikirlerimizin olduğu kadar, kültürel (hatta dini) görüşlerimizin bizleri yanlış yola sevk etmesi konusunda buradan ne öğrenebiliriz? Ne kadar iyi niyetli olsak da aynı tür hataları yapmaktan kendimizi korumayı nasıl öğrenebiliriz?

EK ÇALIŞMA: Kişisel dönüşüm ve inanlı topluluğu arasındaki ilişki için Ellen G. White'in, "Individual Independence," S. 430–434, *Testimonies for the Church*, Cilt 3. kitaplarını okuyun. Pavlus'un önceki yaşamı ve onun dönüşümü hakkındaki yoruma yardımcı olacak bir kaynak için bkz. *The SDA Bible Commentary*, Cilt 6, S. 226–234.

"Pavlus, Yahudi dininin ateşli savunucusu ve İsa'nın takipçilerinin yorulmaz zalimi olarak biliniyordu. Cesaretli, bağımsız, azimli biri olarak yetenekleri ve eğitimi, onun her durumda hizmet edebilmesine olanak veriyordu. O alışılmadık bir açıklıkla sebepler öne sürebiliyor ve utandırıcı bir iğnelemeyle rakibe hiçbir kaçış yolu bırakmıyordu. Ve şimdi Yahudiler bu genç adamın alışılmadık vaatlerle, daha önceleri zulmettiği kişilerle bir olarak korkusuzca İsa'nın adına vaaz ettiğini görüyorlardı.

"Savaşta yenik düşen general ordusunu kaybeder, fakat ölümü düşmana ek bir cesaret vermez. Fakat ünlü bir adam karşı güçlere katıldığında, hizmetini kaybetse de, katıldığı kişiler çok büyük bir avantaj yakalar. Tarsuslu Saul, Şam yolunda Rab tarafından neredeyse kolayca öldürülebilir ve zulüm gücü kendisinden alınabilirdi. Fakat Rab Kendi takdiriyle Saul'un yaşamını esirgemekle kalmayıp, onu dönüştürmüş, böylece bir şampiyonu düşman tarafından Mesih'in tarafına transfer etmişti. Güzel bir konuşmacı ve keskin bir eleştirmen olan Pavlus, sarsılmaz amacı ve gözüpek cesaretiyle ilk inanlı topluluğunun ihtiyaç duyduğu çok önemli özelliklere sahipti"—Ellen G. White, *The Acts of the Apostles*, S. 124.

TARTIŞMA SORULARI:

- ❶ Pavlus'un en acımasız rakiplerinin, İsa'ya inanan Yahudi kardeşleri olmasından nasıl bir ders alabiliriz?
- ❷ Dinî prensipleri savunurken, aynı zamanda da Allah'a karşı savaşmadığın-dan nasıl emin olabilirsin?

ÖZET: Şam yolunda Saul'un dirilen İsa ile karşılaşması, hem onun yaşamı için, hem de ilk inanlı topluluğu tarihi açısından çok önemli bir andı. Allah bir zamanlar inanlı topluluğunun zalimi olan birini değiştirmiş ve onu seçilmiş bir elçisi olarak diğer uluslardan olanlara Müjde'yi götüren biri haline getirmişti. Ancak Pavlus'un sadece imanla diğer uluslardan olanlara katılımı inanlı topluluğu içerisinde bazıları tarafından zor anlaşılan bir kavramı kanıtlamıştı—peşin hükümlerin ve önyargıların nasıl vazifemize engel olduğuna dair çok güçlü bir örnek.